

Bekijk hier foto van wijlen Melanie Van Brugghe in Parijs. Op 25 januari 2015 herdachten we Melanie met gedenkbord aan de lindes bij Zuidervaartje L-bos. Dit in bijzijn van familie & bosvrienden. Hierna 7 gedichten van Melanie.



Wie nog Melaniegedichten heeft kan ze bezorgen aan [lappersfortpoetsociety@skynet.be](mailto:lappersfortpoetsociety@skynet.be) voor spoedige publicatie on line.

[Interview met Roos, de mama van wijlen Melanie Van Brugghe \( 1973 - 2006 \) die stierf bij de Lindes Lappersfortbos](#)

[Boom van Het Leven, stadsgedicht voor Melanie. Melancolie & Uiterste Gelukzaligheid.](#)

**Dierbare herinnering aan Melanie, jonge dichteres bevriend met de bosbezitters en bosdichter Marcus Cumberlege. Ze stierf hier bij de lindes aan het Zuidervaartje. Moge Freya, de godin van de liefde haar nu vergezellen op de eeuwige jachtvelden.**

Uit je leven liep je  
de hall door  
even binnengepiept  
en verder door deuren  
langs het water  
in je bootje  
kwam je weer uit mijn kraan  
je werd koffie met suiker en melk  
je werd opgedronken  
bonsde op mijn buik  
en vrijgelaten  
omdat ik van je houd

wijlen Melanie Van Brugghe ( 11 mei 1973 - 8 juli 2006 Lappersfortbos )

Van zonsopgang tot zonsondergang [www.natuurenbos.be/lappersfortbos](http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos) [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be)  
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> U

kan dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken

Melanie, 7 gedichten om te gedenken <http://www.youtube.com/watch?v=ObGlgJPCZi4> ( dat ik je mis )

### **Achromatische holtes**

Als zeloot van eenzaamheid  
met de enkele nood  
de wuftheid van 't leven  
de domesticeren  
Nooddruftig loochenend  
geruchten van de ondergang  
ben ik tot de leegte bekeerd

Ze woekert door de kamers  
bevangt elke adem tot ik  
als gastrilooog elk betoog uitstel  
Ongeneerd brult de lege maag  
Achromatische holtes uit een  
vorig bestaan die me  
losbandig toelachen

### **Mikken op het niets**

Lieve diertjes bloeien  
waar vorig jaar  
koppeltjes vlogen  
in de verliefde euforie  
mekaar proper likten  
met zacht kriebelende  
vleugeltjes rondfladderden  
en eitjes in bloembakken plantten  
lieve diertjes bloeien  
kleine vliegjes die stoeien  
op mama's rug  
opgevlogen geluk  
in de lucht

### **Ogen in de leegte**

Ogen in de leegte  
zuchtend  
Leden hangen  
er vredig bij  
Belangloze schone lucht vervult, verlicht  
Het spoor van niets  
dat zichtbaar lijkt  
enkel door haar dragen  
van onbenullige spullen  
Ze vervliegt  
zelfs niet  
Vertrouwde rust

### **Mondaine vrouwen**

Haar levensloop vervoerend  
vol eigenzinnige passen gekoesterd  
Ver uit grondeloze konkels opgeweld  
dartele barstende parels, bruisend  
Neergestreken op de wereld  
als een zachte nevel  
Nazaten van de vrede

## **Gelukzoeker**

De kier in de kast  
waardoor je kunt kijken  
geeft uit op een beetje geluk  
Pak het niet af  
't is maar klein  
'k heb al zo veel gegeven  
Gun het zodat  
het kan groeien  
en delen  
Een kijkgaatje, wat ik zie  
zint me met melancholie  
Als dit geluk  
toch even hier kon blijven  
enkel om naar te kijken.

## **Als deze nacht**

Als deze nacht  
er een ommezwaai bijbracht  
langs een tedere kant  
onbezorgd kiemend  
naar de maan

twee vrienden  
brachten geluk  
als het voorbij was  
was er leegte  
in die mijmeringen

Er was geen angst meer  
hoop, kou of warm  
geen stonden die  
weerdeerden met  
de frisheid van een getij

Windstil, een schijn  
niets zeggen  
voor de wending  
doorklievend bij plotse  
uitgekozen momenten

## **Morgen**

De deur gaat open  
De radiator slaat aan  
Het water wordt warmer  
Het plassen werkt slopend

Vierkant is mijn hoofd  
Een kubus met oren

----- Original Message -----

**Sent:** Friday, July 14, 2006 9:33 AM

Ik weet niet of je het al weet maar zaterdag is Melanie Van Brugghe overleden. Melanie schreef prachtige gedichten. Het zou goed zijn als er ook enkele gedichten van haar in de bundel zouden verschijnen. Ik wil ook enkele gedichten van haar voordragen. In bijlagen enkele gedichten van Melanie die we uitgekozen hebben voor de crematie. Joke

[Lees hier alle dagboeken uit het Lappersfortbos Testament](http://www.ggf.be/index.htm)  
<http://www.ggf.be/index.htm>

<http://www.regiobrugge.be/groenegordelfront.php>

