

## ***Gehoord in Brugge, gedichten van Luuk Gruwez***

### **Lamento voor Juul**

Juul heeft de allertraagste fiets,  
bestemd om nergens aan te komen.  
Hij loopt ernaast als naast een ouwe ezel,  
bepakt met ouwe ezelsdromen.  
Maar nu is Juul plots dood.  
Plots foetsie naar een beter niets?

Juul had ook zelf een ezelskop.  
Waarschijnlijk van Henri Matisse.  
Het is de vraag hoezeer hij niet meer is,  
want niemand niemand die hem mist.  
Al is dit altijd zo geweest, het blijft baldadig triest  
in alle straten waar hij loopt noch fietst.

Luuk Gruwez  
uit: 'Lagerwal' & 'Garderobe'

<http://www.luukgruwez.be/gedichten/lamentovoorjuul.htm>

*"Want kijk, de stem komt van boven, van de vogels, en het lijf komt van beneden, van de wormen. En in 't begin zijn 't misschien wel de vogels die de wormen opeten, maar aan 't eind zijn 't altijd de wormen die de vogels opeten. Zodus: wie is er hier 't belangrijkste, de worm of de vogel? Als ge 't aan mij vraagt is er in heel de schepping maar één beest dat zich God mag noemen, en dat is de worm. De worm is 't beste en 't sterkste beest dat er is, zo sterk dat het eigenlijk noch min noch meer God is.*

Fragment uit *Bianca Castafiore: memoires*, een ongepubliceerde monoloog van de auteur van deze bundel, waarop operadiva Bianca Castafiore uit de Kuifjealbums het woord krijgt." (Luuk Gruwez, *Wijvenheide*, 2012, 7) <http://zapiski-uz-podpolja.blogspot.be/2012/10/het-primaat-van-de-worm.html>

## Kortrijk

‘Come, friendly bombs, and fall on Slough’  
J. Betjeman

Kom, lieve bommen, val op Kortrijk.  
Niet omdat ik daar ontstond  
tussen Walle en station,  
uitgerust om op te krassen,

maar daar in Kortrijk wezens wonen  
met trage tranen en met snelle winden,  
muffer dan -eertijds- het rotend vlas  
in het gouden water van de Leie.  
En daar in Kortrijk mannen wonen  
met schuine moppen, met centen die kloppen  
in hun te diepe, haast diepzinnige zakken.

Kom, lieve bommen, donder neer, verpletter Kortrijk.  
Maar spaar de kinderen van Stella Maris,  
de sullen van de Pottelberg,  
de hoeren van de Papenstraat.

En o, voordat ik het vergeet,  
spaar ook mijn tante en de haren.  
Spaar toch vooral mijn malle nicht  
die dertig is en aan een telraam zit  
en telt en telt en nooit iets vindt dat klopt.  
Kortom, spaar Kortrijk maar.

Luuk Gruwez, uit: Vuile manieren & Garderobe  
<http://www.luukgruwez.be/gedichten/kortrijk.htm>

Meer over Luuk Gruwez (wiens allereerste dichtbundel in Brugge werd uitgegeven)  
op [www.luukgruwez.be](http://www.luukgruwez.be) <http://www.cobra.be/cm/cobra/boek/boek-poezie/1.1256223>

<http://versindaba.co.za/tag/luuk-gruwez/>

Luuk Gruwez op <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

- [Moeders](#)
- [Populier](#)