

Zaterdag 2 april 2016 begint Club Brugge als leider aan Play-Off 1 en zondag start in Brugge de Ronde van Vlaanderen. Aanleiding genoeg voor een stadsgedicht.

## **Merckx en Crujff evengoed als Herakles**

Oh Fortuna

alle ballen zijn rond  
de grote zowel als de kleine  
ze krijgen een trap en

tollen als jaren  
van lente naar winter  
van winter naar herfst

kampioenen worden verslagen  
onttroond ten langen leste  
Merckx en Crujff evengoed als Herakles

onze goden heiligen helden  
van veldslagen tempels kerken  
arena's stadions Elyzeese velden

alle wielen zijn rond  
de kleine zowel als de grote  
en niemand houdt de benen

stil

Herman Leenders

**Herman Leenders is de vijfde vrije Brugse stadsgedicht.** Hij krijgt de opdracht elf Brugse stadsgedichten te schrijven over schoonheid en troost, vreugde en ergernis, Brugge en de wereld. De stadsgedicht wordt geroepen door de muzes Poëziebos [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be) in samenwerking met het Poëziebosnetwerk en Boekhandel De Reyghere & Brugse Boekhandel. Driekoningenbeeldenlink hierna <http://www.focus-wtv.be/nieuws/herman-leenders-vijfde-vrije-stadsgedicht-van-brugge>

Meer op <http://www.dereyghere.be/index.php/leestips/specials/541#Stadsgedicht> [www.brugseboekhandel.be](http://www.brugseboekhandel.be)  
<http://www.poeziebos.be/VrijeStadsgedichtBrugge.aspx> [www.hermanleenders.be](http://www.hermanleenders.be)