



In Oostende 2013 een zeer negatieve winterse boservaring meegemaakt. Het was alsof de rattenvanger van Hamelen ermee gemoeid was. **Laat ons er bosgroene lessen uit trekken.** Solidaire collegialiteit ! Zoals de drie bosmuketiers, samen met 4 netwerkend.

Nota vanuit het Brugse Lappersfortbos vanwege het Poëziebosnetwerk zomer 2013

Beste mensen, vroeger kenden jullie ons onder de naam Groene Gordel Front (zie oud logo www.ggf.be). Na de Brugse bosstrijd vervelden wij tot het Poëziebosnetwerk in Brugge & ommeland www.poeziebos.be.

Met een hele groep bewegingen (3 generaties bosbezitters, Friends of the Earth, GGF, bosdichters, Groen, Zandvoordse Struikrovers & BOS+) zamelden wij in 2009 geld in om een deel van het Lappersfortbos van de kap te redden. Toen de kap van 3,2 ha. toch doorging, vonden wij met onze 30.000 euro asiel in Oostende, met dank aan schepen Yves Miroir en de mensen van Buitengoed. Met goede zorgen voor het ingezamelde geld. Er zijn al een paar plantmomenten gehouden in wat wij ondertussen kennen als het Oostendse Lappersfort **Zuurstofbos**. In het begin hebben we veel vergaderd. BOS+ maakte de verslagen. Toen bleek dat het tweede stuk grond, aansluitend bij de eerste aanplant Zuurstofbos, nog niet aangekocht was, hebben we enkel nog gemaïld en gebeld. [Historiek Zuurstofbos door lappersfortbeweging Brugge & Ommeland](#).

Na de verkiezingen 2012 kwam er een kink in de kabel. Pimpampoentje (als deeltje van Friends of the Earth) scheurde zich af van de brede bosbeweging en ging alles op eigen houtje regelen met de schepen. Oorspronkelijk was afgesproken dat we een trio vormden: Pimpampoentje & de schepen & ikzelf vanuit Brugge. Er werd ineens geëist dat de plantdag 17 februari 2013 zou zijn, ook al was de grond nog niet aangekocht. Buitengoed had al afspraken met anderen (oa. BOS+) voor die plantdag. Toen we lieten weten dat we het niet met de werkwijze van Pimpampoentje eens waren, werd bedreigd met advocaten om geld terug te eisen van Buitengoed. De rest kent u. Een zwarte bladzijde met één lichtpuntje : de aanplant van 17.02.13 kreeg de naam **Lappersfort Struikroversbos. Ter ere van André.**

Wat eerst een project van een brede beweging was, werd helemaal geclaimd door Pimpampoentje. Voor de bosvrede hebben we gezwegen. Het recente in gebreke stellen van Buitengoed en het inzetten van juridische middelen tegen vrienden, is voor ons echter de druppel die de emmer doet overlopen. Je vecht niet tegen je medestanders. Dat is psychische terreur

en chantage. Dat is anti-front-vorming. We voelen ons misbruikt. Wat één beweging was, valt nu in stukken uiteen. En Pimpampontje claimde het geld & de beweging . Absurd en onwaar. Maar het is echt gebeurd in de winter 2012-2013. Wij mogen dit niet zwijgen.

Er is nooit een exact aantal bomen bepaald dat Buitengoed moest leveren. Er was enkel sprake van een coöperatief project dat we ten volle steunen. We staan helemaal achter de aanleg van een groene gordel rond Oostende van bos en natuur door www.buitengoed.be.

Hoe moet het nu verder <http://www.buitengoed.be/het-stadsrandbos/> ?

Er kan deze legislatuur nog een laatste stuk Oostends Lappersfortbos aangeplant worden van zodra de grond gekocht is. En het weer het toelaat. Hoe het Oostendse slotmoment ingevuld wordt, laten we over aan de wijsheid van Buitengoed. Zij coördineren als regisseur. Het Brugse Lappersfortbos is nu in de goede zorgende handen van onze boswachters. We hebben er elf jaar hard voor gewerkt. Met vallen en opstaan. Beheerwandeling 13.10.13.

Luc Vanneste, coördinator Poëziebosnetwerk en secretaris van wijlen het Groene Gordel Front

<http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013>

<http://www.buitengoed.be/het-stadsrandbos/lappersfort-zuurstofbos/> www.poeziebos.be

Springtime



in memoriam geridderd Lappersfortgroen

de kasten kijken door je
de spiegel staat in brand
val, reiziger, in zwerfslaap
een appel in de mand
voor moeder in de hemel
voor vader in het zand
de tortel op de wasdraad
ze croont *mooi weer mijn land*

de winter kraakte dromen
nu staan wij aan de rand
ik zie de bomen lopen
ze lopen hand in hand
matroos, jij klimt het want in
de reus springt uit de band
ons lied doet zeilen bollen
en zat Gods blazersband

© Peter Holvoet-Hanssen www.kapersnest.be

<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

Brugse Lappersfort Poëziebos, ademruimte van zonsopgang tot zonsondergang

<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars>

www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos De meeste gedichten van de Brugse vrije

stadsdichters vindt men op <http://www.poeziebos.be/Bosgedichten/StadsdichterBrugge201213.aspx>

<http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/>