

AUX ARBRES CITOYENS & GOUVERNEMENTS !

Lessen voor actievoerders & overheden in Vlaanderen, kapland. www.poeziebos.be
<http://www.youtube.com/watch?v=iuMWLeiSXIk&list=UUIiuERhzEMFI8BU5Bc-3Uag>
<http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx> www.ggf.be

Vijf vuistregels voor (tijdelijke) bezetters & anarchistische dialoog met diplomatie

- * Non-violent is peaceful & beautiful !
- * Keep it nice for mice & men !
- * Land occupation : 1 illegal action is enough. Concentrate. Focus on core-business !
- * Only skipping by agreement !
- * Always look on the bright side. Make sure B. wants to see you back some future day !

LS, in ons Kapland is er weer een bos bezet. Een Ferrarisbos dan nog. Zonevreemd in Europa. Doen we iets voor alle bomen in de wereld er aan moeten geloven ? We zongen onlangs voor het klimaat. **De hoop koesteren. Do it now ! But how ? But when ? Just do it !** Tussen 2001 en 2010 waren er in www.regiobrugge.be ook bosbezettingen. Er is nu ook Belgisch klimaatactiekamp. Lessen frontvorming worden geleerd. U vindt de onze op [Testament](#) voor zij die na ons actie voeren. Hopelijk leren we de lessen van dood & leven. Samen sterk(er). Burgemeesters & bezettersgroepen gaan, maar bewoners blijven. De stad ook. Steden, als grote machines waar wij geen zand, maar dromen & verbeelding willen in gooien. Vandaar ook recente verzoekschrift & participatiewijzer Brugge 2013.

Anno 2002 – 2009 hebben wij veel geleerd over spanningen tussen overheid, bewonersgroepen alhier & bosbezetters(groepen) van overal (alles vind je terug op archief www.ggf.be) en we geven ze als diplomaten mee in 5 vuistregels. Voor mogelijke klimaatactivisten hier & elders in het land. U leest ze hierboven, samen met onderaan onze dialogen met een anarchistische kameraad. Een recente boservaring moet ons ook van het hart. On line [Negatieve boservaring winter 2013](#) Maar het leven en de bossen gaan verder. Het Lappersfortbos www.natuurenbos.be/lappersfortbos is daarvan een mooie getuige [Lees hier alle dagboeken uit het Lappersfortbos](#) Vanuit het Lappersfortbos werd recent het vrije stadsdichterschap op de Brugse kaart gezet. Straks ook beheerwandering met ANB-boswachters Koen & Theo & bevolking. Luc www.poeziebos.be

<http://www.ademloos.be/nieuws/bezetting-van-zonevreemd-ferrarisbos-houdt-aan>
<http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/wilrijk/transportbedrijf-essers-zeer-tevreden-over-afwijzing-beroep-ferrarisbos.aspx> <http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen> <http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bosbehoud>
<http://www.poeziebos.be/Home/Archiefwinterlentezomer.aspx>

Sent: Monday, March 02, 2009 **Subject:** Dialogen met een anarchistische kameraad nav. een bosbezetter in de gevangenis lente 2009 waarbij spanningen ontstonden in de lokale bosbeweging. : binnen of buiten de lijnen van de grens & de wet kleuren of niet ? Interne keuken. Af en toe is een glimp daarvan op het publieke forum leerzaam. Als lerend netwerk samenscholen...

* X : Bedankt alvast om mijn emotionele reactie serieus te nemen!

Maar ik blijf een beetje op mijn hoede om dit 'debat' openbaar aan te gaan. Ervaringen uit het verleden leren mij dat je dan maar enkele anonieme 'trollen' nodig hebt bij meningsverschillen op het internet, om het water steeds dieper en dieper te maken... En dat zou ik heel sterk betreuren, want ik denk echt dat GGF en bosbezetters elkaar beiden nodig hebben, en hun samenwerkingsverband in het verleden wellicht één van vlaanderen's mooiste voorbeelden is van milieu-overstijgende solidariteit. Ik snap je reactie goed, hoor, en kan zelf best wat argumenten aanbrengen hiervoor, maar evenzeer tegenargumenten, waarbij mijn voornaamste vooral is: hou zo'n kritiek binnenskamers. Op site staan er een paar kwaai reacties: ik ga die zeker niet verwijderen maar roep toch op om het debat in kleine cirkel te voeren, face to face, en zeker niet via het internet. Woorden via internet blijven plakken, terwijl je in rechtstreekse gesprekken veel meer dingen kunt nuanceren en terug goedmaken.

* Luc, GGF : Ik denk dat wij gereageerd hebben uit een interne noodzaak. Onze standpunten worden altijd afgetoetst en ik hoorde geen kritiek binnen de milieu-, natuur- en bosbeweging. Enkel de anarchistische

vleugel reageerde. Nadeel is zeker: barstje. Voordeel is dat we publiek lessen trokken en grenzen trokken. In het bos bleef de sfeer even warm als altijd. Op ondergronds Vlaanderen werd die even iets grimmiger. Moet kunnen. Ondertussen weet iedereen wel beter dat GGF & bosbezitters 2 verschillende vleugels zijn. Om te kunnen vliegen horen die samen. Ik ga in alle geval in bos met die organisatorische vleugel (en niet anarchist per anarchist) eens proberen samen te zitten. Dat is heel moeilijk omdat grens tussen groep en individu heel groot en tegelijkertijd klein is. Face to Face.

Het is natuurlijk zo dat wij als GGF in een geschiedenis van incidenten zitten die gelinkt werden met bezitters: anonieme doodsbedreigingen burgemeester, brandbom VB (voor 2008) en sinds de nieuwe bezetting komen we evenveel in nieuws op een positieve als negatieve manier. Vandalisme & sabotage waterpompen waren ergste. Opgepakt voor skipping op zich niet zo erg; maar wel opgepakt op heterdaad voor binnendringen privéterrein (gesignaleerd door de security aan de overkant die er gekomen is voor sabotage-feiten onbekenden tracé 2-vaksbaan). En dat beseffen wij heel goed: één illegaal ding met een keer : bos bezetten dus. Het andere zorgt voor zwakke plekken en niet-verdediging in de rug. Wees heel voorzichtig als je illegale dingen doet, zegt mijn gezond verstand. Wees niet naïef, dit is Brugge en niet anarchistenland. Ik hoor en zie natuurlijk veel meer dan ik zeg in en rond bezette bos. Het is dan beter dat een medestander iets minder leuks zegt dan dat burgemeester Moenaert dat doet. Maar nu is het zo: we hebben een gevangene Jean Ollie Valjean in ons midden. Het zij zo.

Als GGF zijn wij af en toe solidair geweest met wat buiten ons dossier ligt. Moderne actiegroepen blijven zoals schoenmakers bij hun leest. Laat ons nu maar veel hopen dat het bezette bos nog gered kan worden. Als GGF bemiddelen wij met de politieke wereld en misschien wel naïef. Maar iemand moet zijn handen vuil maken ? Zo flarden van antwoord uit buik, hoofd en hart. Ik hoor geen sirenes aan het Lappersfort. Dus iedereen slaapt nog aan het bosfront.

* X : Ik denk dat de anarchistische beweging heel breed is. Ikzelf sta er met een half been in. Ik ben zo één van die lange termijnanarchisten, denk ik, die niet geloven dat de anarchistische revolutie dichtbij is, en er ook geen voorhoedegevecht willen van maken, maar bij zoveel mogelijk mensen willen uitdragen dat de gevestigde politieke machten steeds opnieuw buigen voor het geldgewin, en dat het enorm belangrijk is om als individu, groep zelf een nieuwe maatschappij te trachten uit de grond te stampen. En dit te doen vanop lokale basis, vanuit concrete thema's, zoals bijv het redden van een bos. Grass-roots. Bottom Up. Ik geloof oprecht dat het voeren van duizenden strijden tegelijk ons NIET in de chaos hoeft te storten, maar integendeel meer en meer tot herkenning van de ander kan leiden. Dit wil uiteraard niet zeggen dat autoriteit niet belangrijk zou kunnen zijn, alleen hoeft die autoriteit niet meer met dwang of machtsmisbruik te maken te hebben. Ik heb ook weinig van doen met de meest zichtbare anarchistische stijlen, denk ik, temeer daar de pers dergelijke iconen maar al te graag gebruikt om de beweging belachelijk te maken. Denk dus niet dat de meeste anarchististen niet geloven in universele waarden, of in solidariteit, of in 'plichten'.

We leven echter in een verdomd complexe tijd, waarin zij die de grootste informatiekracht bezitten, hier helemaal niet eerlijk mee omgaan, en enkel nog meer verwarring willen zaaien, toch als het gaat om de mogelijkheid dat mensen elkander echt kunnen begrijpen en vandaaruit iets doen aan het lot van de wereld.

Wat betreft dat anoniemere karakter van actie voeren dan vroeger. Ik denk dat er heel veel gebeurd is tussen 2002 en nu. Er waren de zware straffen voor de treinstoppers, voor de eerste generatie lappersforters. In Gent is er de combitaks. Er wordt redelijk wat afgeluisterd, netwerken worden in kaart gebracht, en niet te vergeten: in gans de Westerse samenleving tracht men directe actie meer en meer gelijk te stellen met terrorisme. Dit is geen paranoia. Kijk maar naar de repressie in Italië, Zweden, de Green Scare in de VS, etc. etc. Ook in België is men bezig met dergelijke nieuwe strafwetten om die activisten eens mores te leren. Activisten evolueren ook, en zien na studie dat er in de ganse wereld enorm veel onrecht overeind blijft. Dat grote bedrijven wereldwijd heel veel ellende en doden op hun geweten hebben, en dat zij desondanks door de gevestigde machten en de wet vroeger, nu en morgen de hand boven het hoofd gehouden zullen worden. Ikzelf kan je toch wel vertellen dat ik na mijn reis naar tot derde gemaakte wereldlanden zelf ook volbloed antikapitalist ben geworden. Ik geloof niet meer dat de circulatie van geld zoals wij die kennen de wereld ooit naar een mooiere plaats zal voeren. Ik geloof fundamenteel niet in het politieke en economische systeem zoals wij dit kennen. En vermoedelijk is dit een evolutie die heel wat anarchisten, andersglobalisten doormaken nu. Terugplooiën op de bourgeoisreflexen en aangepaste stereotiepen van supporters lijkt op korte termijn misschien het meeste winst op te leveren, maar als dat wil betekenen dat die supporters niet mogen gewezen worden op hun latente seksisme, racisme, nihilisme en wereldblindheid, dan zullen die je ooit toch verraden. Allez, dat denk ik. In mindere mate geldt dit ook voor een blind geloof in legalisme. ("als onrecht wet wordt, wordt verzet een plicht" is zo een bekende leuze) Ik geloof niet meer in een one issue-strijd. Alles is met alles verweven.

* Luc, GGF : Ik geloof dat ik geloof in de kracht van het kleine & dat liefde langzaam gaat en dit op vele vlakken. Geduld als de gave van te blijven geloven in stap per stap. De rest vertel ik live. Wat er allemaal in de wereld gebeurt is enorm overweldigend en ik snap vaak niet de verbanden. In feite snap ik heel vaak heel veel dingen niet. Gelukkig is bos en boom eenvoudig, misschien dat ik er daarom in gegooid geraakte.