

AFSCHEID & NOG VELE JAREN VOOR BRUGS MONUMENT VAN TEDERHEID

Jaren die druppelend versmelten met Marcus Cumberlege, afscheid als vrije Brugse stadsdichter 2015 <http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx> met oa. een ode door de bosdichters Paul Saccasyn & Staf De Wilde en een bedanking door de Brugse Boekhandel & Boekhandel De Reyghere & het Poëziebosnetwerk.

zondag 31 januari 2016 (14u30) (verzamelen ANB-bord kanaalhoek Ten Briele/Vaartdijkstraat – Lappersfort Poëziebos - Toegang gratis)

Info & gedichten op www.poeziebos.be <http://www.poeziweek.com/>
<https://www.brugge.be/herinneringen-aan-vrije-stadsdichterschap-brugge-2015-by-marcus-cumberlege> <https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/herinneringen-aan-vrije-stadsdichterschap-brugge-2/4230291f-7ac3-4e8e-9ecd-254fba5dfac9>

Elke dag van zonsopgang tot zonsondergang is de derde editie poëziewandelroute langs het Hugo Clauspad op deze Brugse rust- & stilteplek vrij toegankelijk & leesbaar. Zorg voor deze ademruimte www.natuurenbos.be/lappersfortbos <http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars>

HAIKU VOOR HERMAN DOOR MARCUS CUMBERLEGE

Boekhandel De Reyghere, nav. de aanstelling van de vijfde vrije Brugse Stadsdichter. Drie Koningen '16

<http://www.focus-wtv.be/nieuws/herman-leenders-vijfde-vrije-stadsdichter-van-brugge>

Dageraad -
een onbegrensde voorraad
gratis verlichting.

Zo wit als bloem -
de bakker's vroege
ochtendgezicht.

Een zeemeeuw zoekt
naar beneden en zit
op z'n eigen schaduw.

De hele lente
en een groot deel van de zomer
droeg ik haar T-shirt.

Chocolade borsten
vóór de middagmaal -
wie lust ze?

Lente -
een baby steekt zijn hand uit
en trekt aan mijn baard.

Een tortelduif
maakt haar nest
in mijn gedicht.

Tuinnymf -
jammer genoeg
uit gips gemaakt.

Wintermaan -
zo jong
en toch zo wijs

Hobby Center -
al de karweitjes
die ik nooit zal opknappen.

Leren vliegen -
het leven kan pijnlijk zijn
voor babymerels.

Magnoliaknopjes
springen uit de hemel -
roze parachuten.

De hemel draagt
zijn blauw witte hemd -
Argentinië.

Hoi, jongens!
Vóór dat je het weet
ben je vijf-en-zestig.

Vervelende vlieg!
Ga preken
naar iemand anders.

LANGERE HAIKUS

De syringe bloesems
zijn nog niet oud genoeg
om de naam van hun boom te kennen.

Op haikoejacht
in een Brugse achterbuurt -
de eerste bus rolt voorbij.

Juist toen ik omdraaide
zei de vrouw "hallo" -
aan iemand anders.

Straatmuziek -
werkmannen hameren
op een metalen buis.

December -
de bedelaar's blikken trompet
doorboort de lucht.

Terwijl we voortbabbelden
zag ik ze door het raam -

de luisterende bomen.
Zondagmorgen -
de meeuwen maken ruzie
over frietjes.

Groeninghe Museum -
bewakers vallen in slaap
terwijl geliefden kussen.

Na die vervelende brief
geschreven te hebben
smaakten de clementientjes zoeter.

Bijna Japans -
de beleefdheid van het meisje
dat boterkoeken verkoopt.

Ik probeerde het te vangen
maar het tuimelende blad
was veel te rap voor mij.

Draai Koningen!
De avonden worden lichter
voor de nieuwe dichter.

Met dank aan Luc Vanneste,
Thomas Barbier en Koen De Meester.
En aan mijn vrouw, natuurlijk.

Marcus Cumberlege, vrije stadsdichter Brugge

BRUGES FREE CITY POET www.marcuscumberlege.com

powered by www.poeziebos.be www.brugseboekhandel.be www.dereyghere.be

HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO from dawn till dusk www.natuurenbos.be/lappersfortbos