

Afscheid van poes Kee

Wij dansen, wij dansen
wij dansen op het graf
van onze oude, grijze poes
die ons haar liefde gaf.

Vanmorgen overleden
daar lag zij in het gras
wij huilden zeven tranen
en groeven toen een graf.

Wij dansen, wij dansen
wij dansen op het graf
van onze oude, grijze poes
die ons haar liefde gaf.

Wij plantten zeven rozen
die naar de hemel gaan
en zongen zeven zangen
om daarna door te gaan.

Wij dansen, wij dansen
wij dansen op het graf
van onze oude, grijze poes
die ons haar liefde gaf.

Johanna Kruit

Bovenstaand liedje draag ik op aan vriend Kees, het baasje van poes Kee.

Alle informatie over het werk van Johanna Kruit kunt u vinden op www.johannakruit.nl