

BOEMEL NAAR BENJIE, twee Brugse stadsgedichten voor de pasgeboren Benjamin (10 dagen oud) Voor Benjamin Geldhof door Marcus Cumberlege, vrije Brugse stadsdichter
www.poeziebos.be www.marcuscumberlege.com

Stoptrein Bruges-Kortrijk.
Vlasvelden gesignaleerd -
dichten in het Vlaamsch.

Zedelgem voorbij -
twee rasechte peerden,
kilometers prei.

Torhout – ooit heb ik
poëzie voorgedragen
hier, aan schooljongens.

Lichtervelde – dit
is de weg naar Koksijde,
waar mijn schoonbroer woont.

Geen enkel stad heeft
mij zoveel verdriet bezorgt
als Roeselare.

De trein blijft plakken -
uit medelijden wil hij
niet verder rijden.

In slaap gevallen -
twee doodvermoeide koeien
liggen uit de zon.

Dien avond, die roos . . .
trots op haar nieuwe station,
metaalfabrieken.

Izegems klooster -
De Harp genoemd – waar we
vroeger mediteerden.

Bewonen engelen
de vervallen windmolen
van Ingelmunster?

Kortrijk in aantocht -
familiebezoek bij een
pasgeboren zoon.

PS. de voorgangers van Marcus lees je op <https://petertheunynck.wordpress.com/>
www.kantenstad.blogspot.be *Brugse Stadsgedichten van Peter Theunynck & Hedwig Speliers. Een kostbaar geschenk voor U nav. driekoningen 2015, de twaalfde nacht.*

BENJAMIN GELDHOF

Wat hij niet gezien
zal hebben: het jaar 2000
en het vuurwerk daaromtrent;

de Arabische Lente
en die van 2015
(nu dat het zomer wordt)
met een swing naar rechts;

de grasvelden glinsterend
in deze Izegemse nazon,
op weg naar huis in Brugge
die Scone.

Zijn jonge vader
geeft hem melk van de fles
en handigt hem terug
naar zijn ma, bijna mijn
kleindochter bij adoptie.

Op nu naar Roeselare
waar Guido Gezelle onderging
de grootste vernedering
van een verdrietige leven
in burgerlijke kringen.

Een landschap van fabrieken
verbergt de hoeven van weleer.

Zal hij ooit komen te weten
dat melk gemaakt wordt van gras?
Dat Jezus vroeger vereerd werd
in alle dorpen van Vlaanderen?

(We gaan naar huis met doopsuiker,
maar durven niet vragen waarom).

Blissvol en onwetend wentelt hij
op de schouder van zijn ouder,
half dromend van zijn herkomst
boven de wolken, boven de zon.

Torhout, 27 mei 2015

Marcus Cumberlege, vrije stadsdichter Brugge 2015. BRUGES FREE CITY POET
powered by www.poeziebos.be www.brugseboekhandel.be www.dereyghere.be

(de mensen horen haar in dezelfde tuin) HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO
Van zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars>