

BRUGSE GEHOORZAAMHEID

Het zal niet lukken
ik voel het mislukken
Het is zoals een vrucht
die niemand durft plukken.

Het weigert een vorm
te vinden in mijn hoofd.
Het baart geen kunst,
doet niet zoals beloofd.

“Ga wandelen,” zei ze,
“en kom niet meer terug.”
Maar ik wist haar naam
en schreef het op een brug

waar herfstbladeren dreven
op het donkere water.
Toen stond ik rechtop
en wandelde verder.

Marcus Cumberlege, vrije stadsdichter Brugge 2015. BRUGES FREE CITY POET
www.marcuscumberlege.com powered by www.poeziebos.be www.brugseboekhandel.be
www.dereyghere.be

(de mensen horen haar in dezelfde tuin) HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO

Van zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos www.poeziebos.be
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> U kan
dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken
<http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013>
<http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx>

PS. de voorgangers van Marcus lees je op <https://petertheunynck.wordpress.com/>
www.kantenstad.blogspot.be Brugse Stadsgedichten van Peter Theunynck & Hedwig Speliers. Een
kostbaar geschenk voor U nav. driekoningen 2015, de twaalfde nacht.

NU OOK IN VERTALING : CITY POEMS 4 BRUGES 2013 - 2014

A gift 4 the Triënnale of Bruges 2015. City poems from Bruges free city poet Lies Van Gasse. Tanx to the translator Annmarie Sauer.

[A gift 4 the future of Bruges. City poems from free city poet Peter Theunynck. Tanx to the translator Annmarie Sauer.](#)