

(advent 2017) Nog even zondag...

VRT in levensbeschouwingenland. Veelzinning & vrijgelovig verbinden ?

Dromen over VRT-programmas zoals Jacobine op zondag in Nederland <https://www.kro-ncrv.nl/jacobineopzondag>. Of levensnabije diverse vieringen <https://www.nporadio5.nl/nogevenzondag> waar diversiteit in (on)geloven in dialoog gaat. Levens beschouwen & verhalen vertellen over visioen & bestemming. Wat bezielde minister Gatz door onverbindend te spreken ? Resultaat is www.tertio.be/petitie-erediensten en ongemakkelijke gevoelens bij veel Vlamingen. Moeten gelovigen en vrijzinnigen virtueel migreren naar Nederland of Wallonië voor hun levensbeschouwing of kan Vlaanderen na 2 jaar hetze een nieuwe levensadem vinden ? Het kan in Wallonië & Nederland. Vlaanderen, denk aub. post-modern & vind hieronder **inspiratie bij de burens** https://www.rtbf.be/avvio/emissions/detail_et-dieu-dans-tout-ca?id=180

https://www.npo.nl/de-boeddhistische-blik/POMS_S_NCRV_3602733

https://www.npo.nl/de-verwondering/19-11-2017/KN_1694377

https://www.npo.nl/kwartslag/13-08-2017/VPWON_1271102

https://www.npo.nl/dus-ik-ben/VPWON_1251323

https://www.npo.nl/brainwash/VPWON_1261031

https://www.npo.nl/de-nieuwe-maan/VPWON_1258838

https://www.npo.nl/Mijn%20pelgrimspad/KN_1693069

https://www.npo.nl/het-vermoeden/VPWON_1257893

https://www.npo.nl/jacobine-op-zondag/KN_1676723

https://www.npo.nl/de-kist/VPWON_1260610

https://www.npo.nl/mijn-maria/KN_1684845

Proficiat VRT als je geloven viert. De vrijzinnig humanisten zouden beter net zoals de christelijke humanisten ook een viering krijgen op radio & tv zodanig dat we kunnen leren van elkaar. Open de loge !

Echt niet normaal dat men zo levensbeschouwelijke armoede organiseert. Vlamingen zijn nu éénmaal minder ondernemend als Nederlanders en dus is duwtje (vroeger via de derden) via overheidszender wel nodig. Tenzij vieringen ondergronds moeten gaan ? Tegen radicalisering : meer religie & derden op de VRT ! Wat denkt de CD & V ? Wat denkt NVA ? Wat denkt de oppositie ? Is divers (on)geloven geen onderdeel van Vlaanderen wortels & identiteit ? Open VLD misprees en zette religie opzij als monoloog ! En nu ? Gelukkig was er een opgemerkte opinie van Dieter Dujardin in het Laatste Nieuws van 7 december 2017. Wat er op wijst dat de liberale familie geen monoliet is. Hopen en geloven dat er nieuw levensbeschouwelijk licht zal schijnen aan het einde van Vlaanderens levensbeschouwelijke tunnel ? En dat men gaat kijken/horen waar Nederland inspiratie vindt ! Vlaanderens leegte & kilte kan levensbeschouwelijke warmte & verbinding worden !

groet van Luc & de marias/freyas/muzes onderaan blz.3 bij de Brugse Kapellekensbaan Corpus 2005 langs toen nog bedreigde Lappersfortbos www.natuurenbos.be/lappersfortbos

<https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars/5009986C-D79F-76AA-F8FBC846485DFA84>

Onze opinie

DIETER DUJARDIN



Beeldenstormers

Kijk eens aan. Vijftien jaar na de beeldenstorm van Karel De Gucht en co gaat Open Vld nog eens strijden voor een echte liberale dada: het bannen van religieuze uitzendingen op de openbare omroep. Er is deze keer zelfs niet eens een overweldigend politiek overzicht of een groot kerkschandaal nodig om de druk op te voeren. Gewoon de melding van de VRT dat de kijkers voortaan twee keer per jaar een islamitische eredienst zullen te zien krijgen, volstaat tegenwoordig al om het debat op gang te krijgen. Pavlov is springlevend.

Moet een openbare omroep de blijde boodschap van religies verspreiden? Voor de liberale minister van Media Sven Gatz is het nee. En dat gaat hij nu ook de Reyerslaan diets maken, zo deelde hij gisteren mee aan het Vlaams parlement. Volgens Gatz luidt de afspraak met de VRT dat levensbeschouwingen nog aan bod kunnen komen in het redactionele aanbod, maar niet via het uitzenden van diensten. Klinkt aannemelijk. Al vraagt een mens zich af: heeft het Vlaams parlement geen

« Het zal wel dat erediensten uitzenden geen kerntaak van de overheid is. Maar is televisie maken dat überhaupt?

« Het zal wel dat erediensten uitzenden geen kerntaak van de overheid is. Maar is televisie maken dat überhaupt?

prangender vragen in een week waarin bijvoorbeeld is gebleken hoe ontluiserend slecht het gaat met de leesprestaties van de schoolgaande jeugd? Persoonlijk zou ik zeggen: er zit een uit-knop aan je tv als je niet wil horen hoe Jezus tot zijn apostelen sprak of water in wijn veranderde. Maar misschien ben ik slecht geplaatst. Op één of andere bizarre manier hoort een geluidstapitje van niet zo toonvaste kerkzangers en krakende hosties tot mijn zondagochtendgevoel zoals koffie, croissants en 'De Zevende Dag'. Het zal een overblijfsel van weekends bij de grootouders zijn – een foute vorm van jeugdsentiment, zeg maar. Een beetje als 15.000 volwassenen die de 'Samsonrock' meekwelen in het Sportpaleis.

Het zal wel zijn dat het uitzenden van erediensten geen kerntaak van de overheid is, zoals Gwendolyn Rutten – de beschermvrouw van de seculiere staat – het zegt. Maar mogen we ons dan ook afvragen of het een kerntaak is om hele en halve bv's op te voeren in een opgepompte zangwedstrijd? Om politici, sportlui en tv-makers naar Zuid-Afrika te vliegen om er een dagje te zitten grienen aan het zwembad? Om een volledige uitzenddag te spenderen aan de belevenissen van een fietsende sportjournalist? Kortom: is het überhaupt een kerntaak van de overheid om nog tv te maken?

Ik zou – denk ik – wel kijken mocht die allereerste uitzending van een islamitische eredienst er nog komen. Gewoon om eens te zien hoe het daar nu aan toe gaat en om te horen wat daar nu wordt gepredikt. Voor zover dat uiteraard in het Nederlands gebeurt en goed wetende dat de besloten huizen waar een foute islam wordt beleden vast niet hun deuren openzwaaien voor de VRT. Maar niettemin. Op de blauwe moskee in Istanboel na ben ik nog nooit in een islamitisch gebedshuis binnen geweest. Eigenlijk is dat een tekortkoming.

dieter.dujardin@persgroep.be

