

## Black swann, negende stadsgedicht voor Brugge

Een zwarte zwaan zorgde begin dit schooljaar voor heel wat beroering in Brugge. Het stadsbestuur wou de exoot kwijt omdat het dier ziek kon zijn, of het ecologisch leven in de Reien kon bedreigen, maar duizenden Bruggelingen vonden dat de zwaan mocht blijven. Ook experts van natuurverenigingen zagen geen graten in het verblijf van de zwarte zwemvogel. De zwaan kreeg zelfs een naam, Burilda Lanchals. Het stadsbestuur schakelde de voorbije weken de brandweer en de groendienst in om Burilda te vangen, maar ving bot. Uiteindelijk hoopte het bestuur dat de zwaan vanzelf zou verdwijnen, wat op mysterieuze wijze gebeurde en oorzaak was van vele speculaties <http://www.poeziebos.be/Home/StadsgedichtenvoorBrugge.aspx> <http://www.kantenstad.blogspot.be/#!http://kantenstad.blogspot.com/2014/11/black-swann.html>



### Black swann

Een glinstering, een niet aflatend trillen van pennen;  
dunne prinsessen, stralend met een vale huid,  
glazig als de schaal van een appel. De zwaan

die als apartheid tussen de witte scheurt,  
de reien wild en vrolijk doorheen  
en langzaam, snel en ritmisch herhalend  
dat motief dat klopt in mijn hoofd –

Welke talen spreekt zij, hoeveel  
ziektes kiemen in haar antraciet?

Slapen, iets dat zich bergt onder een hand,  
onder een vleugel; de bonsai staat vooraan  
naast een streepje mos in beeld, hangt  
toch bijna recht op de camera; vraagtekens,  
wit en veeleisend, dobberen op de spiegel.

Stilte als een ontbreken van licht –

Op het gras ligt een laagje schuim,  
de zon slaapt als een sinaasappel tussen de bomen.

Het is nog warm  
en het denkt dat al het bloeden is gestopt.

Meer dan dit hangt door ons lichaam  
een streep van licht; letters die we niet vormen,  
maar ze besturen ons als een lamp,

een druppel water valt van de rots,  
iets lekt binnenin het warme zomp  
van de baarmoeder: een moeras waarin  
kikkers, padden, krekels.

Een geest van mist en onderbrekend klokkengelui;  
haast mechanisch komt de zon op;  
een worsteling, en dan de nacht –

Lies Van Gasse, vrije stadsdichteres Brugge [www.kantenstad.blogspot.be](http://www.kantenstad.blogspot.be)  
powered by [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be) [www.brugseboekhandel.be](http://www.brugseboekhandel.be)  
[www.dereyghere.be](http://www.dereyghere.be) [www.decontrabas.com](http://www.decontrabas.com)

En een archiefje

<http://bruggelink.com/roger-raveel-leeft-altijd-voort-op-de-brugse-reien/>

