

Bond zonder Naamgedicht

liefde is een zwijgwoord,
een hijgwoord, een geef-
en krijgwoord, verbogen
door zwijgers en krijgers

niet liefde wel leven is
een werkwoord, het doet
wat met tucht en vlucht,
met lucht en klucht
de lach is zijn schuiloord

liefde en leven stromen
als rivieren samen
in het bredere water
van de zucht – er is

geen leven voor een liefde
die dit nooit heeft gehoord

Staf De Wilde