

Beste bosminister Joke,

Waar staan we als beweerd wordt dat beste vijand van de bossen de bevoegde vakminister is ? Kan de Vlaamse regering ook de perceptie veranderen en echt duurzame kleur bekennen ? **Hoe ver staat het ondertussen met het plan voor de ruimtelijk bedreigde Vlaamse bossen ? Belofte maakt schuld...**

Moeten de Vlaamse bedreigde bossen nog de tijd van de woestijn & Mozes doormaken en de voortgang in de geschiedenis afwachten ? Zoals TS Eliott zegt : for us there is only the trying; the rest is not our business <http://eekhoutdidier.com/2015/10/13/het-lappersfortbos-moeder-van-alle-zonevreemde-bossen/> <http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx>

Er zijn kleine stapjes gezet. En inderdaad, de bosbezitters & de Brugse bosbeweging hebben hiertoe bijgedragen met een bezoek dat wij met GGF, GDF Suez Fabricom en bosbezitters & bosdichters brachten aan uw kabinet Schauvliege en dat van minister Muyters in september 2009. Het bezette bos (& de Groene Gordel als groene Brugse rand **waarvan het Lappersfortbos uitloper is) werd een dossier op uw tafel. Er waren in 2001 - 2002 eigenlijk drie dossiers** : Lappersfort, Zuidelijke Ontsluiting en Chartreuse. Recent gaven wij in Chartreusegebied op onze actiegerichte seizoenswandeling nog de Groene Gordel griffel aan politici van goede wil & vzw Groen. Zie site of <http://www.focus-wtv.be/nieuws/groene-gordel-griffel-voor-wilfried-vandaele>

Het gebleven Lappersfortbos zonder naam werd aangekocht als ANB-domeinbos en kreeg de naam van de rebellen bosbezitters. Er zijn nog seizoenswandelingen, eerst door GGF en later door de nabestaanden : de diplomaten & de bos- en stadsdichters van het Poëziebosnetwerk www.poeziebos.be

De zonevreemde bossen werden bij U op de kaart gezet. GGF & VBV, later BOS+ volgden dossier op en het zit in het regeerakkoord van de regering Bourgeois 1 als ruimtelijk bedreigde bossen. Een werk van lange adem. Decreet en wetgevend werk is gestart ... To believe in beginnings !!! Geloven in beginpunten van hoop. Naar aanleiding van de week van het bos durven we samen met U hopen en willen we U nog eens de historie van het Lappersfortbos vertellen in zijn sleutelmomenten !

1) Maar, wie waren deze heren & dames van het bos die zich onvoorwaardelijk bleven inzetten voor het Lappersfortbos ?

Het Lappersfortbos telde **18** ha. Na de kap bleven er een goede 13 ha over in gedeelde eigendom stad Brugge en Vlaams gewest (waarbij er nog gesprekken lopende zijn om stuk groen infrabel-site toe te voegen op termijn).

- Wijlen Peter Mahieu die vlakbij het Lappersfort woonde **in de Vaardijkstraat. De Zuidelijke ontsluiting zou door zijn tuin lopen en dan naar Chartreusegebied tussen Loppem en Sint-Michiels leiden via de Heidelbergstraat...**Hij begon AZO! axie zuidelijke ontsluiting.

- Er waren de bosbezitters, zie dagboeken <http://www.poeziebos.be/ArchiefGGF.aspx> Lees hier alle dagboeken uit het Lappersfortbos drie generaties zelfs.

- **vzw Groen** is de tak van de groene fietsers van weleer, herlevingsbeweging anders gaan leven in Brugge, zie <http://users.telenet.be/a150254/> ze gebruiken de spiraal van Luc Versteyleen & co nog als eeuwige symbool op hun site.

- Peter Mahieu was bevriend met Luc Vanneste, oud-groepssecretaris van Agalev-Brugge. Toen het Lappersfortbos bezet werd was Luc wijkverantwoordelijke van het gebied tussen Lappersfort & Chartreuse. En ook regionaal Partijsecretaris. Hoewel als groene vrij onbekend was, kon het lokale en vlaamse netwerk ingeschakeld worden in de actie voor het bezette bos.

- Technische werkgroep als de **groep HANZE planning** (je had toen ook een groep planning van stedenbouwkundigen). De Hanzestadcoalitie werd een netwerk ter promotie van alternatieve stadsplanning, zie Wie is de Hanzestadcoalitie (eerder al anatopia <https://www.youtube.com/watch?v=guu9vJFv20s> - en nu hanzetopia, onze utopie voor droomstad)

- De bosdichters groeiden uit <http://www.ggf.be/netwerk.htm> beschermcomité GGF <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php> <http://www.ggf.be/poets/startpoets.htm>

De Lappersfort Poets Society is een kring dichters (met helaas één dode dichter: wijlen Mark Braet) die onze bezorgdheid voor de aarde in poëzie heeft gegoten. Net zoals in de film () "Dead Poets Society" ervaren wij de natuur en de bossen als wezenlijk deel en bron van leven.*

(*) In de Peter Weir-film Dead Poets Society speelt Robin Williams John Keating, een poëzieleraar aan het stijve Welton College - waar orde, tucht en discipline heersen - van de jaren vijftig die zijn pupillen leert te luisteren naar de stem van hun hart. Op Welton College is de boodschap: laat je meedrijven met de stroom en je wordt vanzelf dokter, advocaat of bankier. Keating wil zijn leerlingen op het hart drukken dat ze af en toe ook eens de ramen van hun hart moeten opengooien... Keating is geen wereldverbeteraar of vernieuwer. Hij heeft alleen een bijzondere interesse voor de mens en zijn gedragingen. "Wees jezelf en denk voor jezelf" zijn de levenswijsheden die hij wil verkondigen. Hij gebruikt verzen en romantiek om deze doelstelling te verduidelijken: "I went into the woods to live deliberately...and not, when I came to die, to discover that I had not lived (Thoreau). Voor zijn leerlingen is Keating de levensleraar die hen inspireert tot het ontdekken van zelfexpressie, passie en moed. Keating geeft zijn leerlingen de moed om voor zichzelf op te komen en laat hen inzien dat in eenieder creativiteit schuilt. Hij is iemand die luistert en die hen tactvol uitdaagt. Hij brengt de leerlingen wel aan het lachen door bovenop zijn lessenaar te springen om "zichzelf eraan te herinneren dat we permanent de dingen vanuit een andere gezichtshoek moeten zien". De titel Dead Poets Society verwijst naar een geheim clubje dat Keating oprichtte tijdens zijn eigen Welton-tijd. Wanneer enkele leerlingen dit ongewone verleden van hun leraar ontdekken, beslissen ze de Dead Poets Society weer op te richten. Tijdens hun onschuldige nachtelijke bijeenkomsten dragen ze zelfgeschreven gedichten voor.

2) History : de sleutelmomenten

- Het Lappersfortbos werd al enkele weken voor elf september 2001 bezet nadat er in Brugge een lente-fietseling van AZO! en de Fietsersbond plaatsvond.

- Belangrijk voor de juni-maand 2002 is dat de bosbezitters en het GGF er geen gras lieten over groeien en het kabinet Van Mechelen en kabinet wijlen Stevaert bezochten. Visitaties, een woord dat we leenden van stRatengeneraal. De eerste tekst op eerste persmoment GGF www.ggf.be op bezette Chartreusehoeve kwam van hen.

- **Burgemeester Moenaert kwam een augustus-zondag op bezoek in bezette bos.** De incidenten op het persoonlijke dak huis van de burgervader zomer 2002 werden op de trekkersploeg GGF besproken en we vroegen een bemiddelaar (Guido Maertens - agalev-gemeenteraadslid) die in goed contact stond met Moenaert - om te bemiddelen en de burgemeester uit te nodigen naar het bezette bos. Guido slaagde in deze moeilijke missie.

- Begin september 2002 : Fabricom dagvaardde de mensen die bij begin bosbezetting augustus 2001 hun naam hadden opgegeven aan de procureur (van die groep zouden een aantal zich laten schrappen op proces wegens geen bezetter meer of niet langer in bos) (van de overblijvenden op die lijst zouden er 13 opgepakt worden in het bezette bos bij de ontruiming 14 oktober 2002)

- **De Lappersforters zelf waren enigszins lamgeslagen door de uitdrijving. Maar gelukkig was er de Buitenwacht & het GGF-netwerk dat niet ontruimd was...**Zowel de oud-bosbezitters & het GGF netwerken overal waar ze kwamen na wat er gebeurd midden oktober 2002 in bezette brugse bos in de culturele hoofdstad van Europa...

- Aan de vooravond van Sinterklaas 2002 vond de eerste sinterklaaschoenzetting voor het Lappersfortbos plaats. Wat kunnen brave kindjes anders doen dan een beroep op de sint...en dit op de burg van Brugge, het politieke hart waar de burgemeester woont <http://archive.indymedia.be/news/2002/12/41950.html> <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?>

[NUM=2158](#) (er was ook een toespraak van Jan Van Noppen van Vredeseilanden die een geschenk had voor de bosbezitters en de burgervader vanwege de pottenbakkers Zuid-Amerika Costa Rica die zich in het bosconflict herkenden)

- **Nog voor de winterstop** was er begin januari 2003 een driekoningentocht door Brugge door GGF georganiseerd samen met de bosbezitters en hun sympatisanten. Daar men de fakkeltocht wou laten eindigen bij Electrabel aan de Scheepsdalebrug, suggereerde de politie om contact te zoeken met E. om te kijken of er op de parking kon ontbonden worden. Electrabel stelde dat zij helemaal niets met het dossier te maken hadden en bracht GGF-secretaris Luc Vanneste in contact met mevrouw Verminnen, de perswoordvoerder van Fabricom. Er werd een andere locatie om te eindigen gezocht, het Visartpark en mevrouw Verminnen engageerde zich om er aanwezig te zijn en de deelnemers toe te spreken. Ook Noortje Wiesbauer van stRatengeneraal was er aanwezig en hield een opgemerkte slottoespraak over de nood aan aristocratie. Op dat moment waren er nog gesprekken bezig tussen actoren overheid en Fabricom.

- **Lente 2003** De wandeltocht van Brugge naar Brussel langs het kanaal werd uitgezwaaid door de VBV, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen die het dossier van de zonevreemde bossen kracht bijzette. Die tocht vond plaats tijdens de onderhandelingen tussen Dua en Fabricom. In Brussel werden we officieel ontvangen door Fabricom. Een delegatie GGF en 2 bosbezitters werd ontvangen door de heer Casier voor overleg. Buiten waren er toespraken en paaseitjes. Fabricom voorzag in een geluidsinstallatie.

- 1 jaar na de ontruiming vond de Heilige Spoedprocessie plaats (traject was het omgekeerde parcours van de Heilige Spoedprocessie, zie <http://www.ggf.be/pers/lappersfortbos20012011.pdf>) In Brugge zelf waren er een jaar na de ontruiming 2002 nog weinig bosbezitters over. Maar GGF was een lokale speler geworden en hield het vuur en het dossier warm met diplomatie en poëzie. Het dossier en de spelers werden op de voet gevolgd en de achterban werd gebriefd.

- Nadat het actiekamp in het Lappersfortbos tot een einde gekomen was bleven de bezitters niet bij de pakken zitten en zetten ze andere bedreigde bossen & bomen op de kaart. De oud-bosbezitters zaten op termijn ook in Borsbeek in het Fort III bos en later ook in het Sint-Annabos en bij de lindes van de Keyserlei te A. Ze konden linken met de nieuwe generatie van Groenord . Waar GGF al gelinkt was met stRatengeneraal en later Ademloos. De actie voor het Lappersfortbos en de goede samenwerking ex-bosbezitters Lappersfront en GGF inspireerde actie- en bewonersgroepen elders in Vlaanderen en gaf hen moed en voorbeelden.

- In september 2004 bezocht het GGF met de groten uit de milieubeweging het kabinet Peeters. Normaal zou het dossier Lappersfort afgevoerd worden wegens groenen weg uit de regeringen, dus was druk nodig.

- Al die jaren tussen de ontruiming van 2002 en 2006 bleef het GGF in Brugge en Vlaanderen het dossier warm houden. Er werden vriendelijke acties gevoerd, soms met; maar ook vaak zonder de ex-bosbezitters. Desalniettemin steeds in verbinding met elkaar. Er was een jaarlijks overleg tussen de harde kern ex-bosbezitters en de trekkers van het GGF ten huize van...

- In september 2006 zou minister Peeters een huurcontract hebben met Fabricom voor de openstelling van een deel van het Lappersfort als gehuurd stadsbos. Van burgemeester Moenaert mochten het GGF & de bosbezitters niet op de hoogte zijn noch aanwezig bij de opening. Spionnen zorgden er voor dat ze wel op de hoogte waren en beiden waren present; elk met hun eigen kijk op de zaken. Glas halfleeg of glas halfvol ? Vaak deden de overheden en de politici het omgekeerde van wat ze zeiden **en was blijvende druk hard nodig.**

- Begin september 2008 was er een bomenbezetting van de rij populieren die gekapt dienden te worden voor de aanleg van de nieuwe Vaartdijkstraat. Daarvoor werd de eerste rij populieren aan de rand van het Lappersfortbos gekapt. De politie was vergeten of wist niet dat je het Lappersfortbos ook kon betreden via de spoorweg of via Ten Briele. Ze hadden enkel de Vaartdijkstraat afgesloten ' s avonds laat. De weg (Vaartdijkstraat) is 2008 - 2009 **gedeeltelijk** verbreed. Er staan paaltjes in het midden aan de fietsersbrug van de Bombardierfabriek naar de Baron Ruzettelaan (noot : eigenlijk is het oude jaagpad langs het bos fietspad geworden en heeft men een nieuwe Vaartdijkstraat gelegd in het bos aan de rand, zo dicht mogelijk tegen het kanaal en oude jaagpad. Zo diende men maar één rij populieren te kappen en niet twee. Gelukkig dus kwam de nieuwe Vaartdijkstraat (deel 1) niet midden in het bos. De **gedeeltelijke** verbreding Vaardijkstraat was een feit. Wanneer tweede stuk

volgt weten we niet. De paaltjes staan er nog en we schreven Vaardijkstraat ? Kappen met de Zuidelijke Ontsluiting 3.0 in Brugge fietsstad ! (lente 2015) er al enkele brieven over. ZO zit nog in de wachtruimte. Auto's botsen nu nog op paaltjes middenstuk aan de fietsersbrug (ter hoogte van de Lappersfortstraat) en de actuele Vlaamse visie is ondertunneling Ring en niet zuidelijke ontsluiting. Voor het behoud van die paaltjes is een paar keer harde diplomatie nodig geweest. Regelmatig blijven er wilde dromen opduiken over het slotstuk verbreding 2 Vaardijkstraat tot aan de Ring voorkant NMBS-station Brugge.

- Nieuwe (tweede) herfstbosbezetting 20 september 2008 **met steun van GGF & de bosdichters van de Lappersfort Poets Society. Radicalisering** tijdens de tweede bezetting was sterker aanwezig. Er waren crisismomenten, maar we slaagden er toch samen in om samen te blijven in vrede. Dat deden we oa. met een bezoek met VBVB/Bos+ en een powerpoint over de zonevreemde bossen in BPA Ten Briele. De bosbezettters herpakten zich en lieten vermeend vandalisme - bij wegeaanleg - achterwege. Sommigen verlieten het bos en GGF vond contact met de nieuwe leidende trio's die er voor gingen in de oorspronkelijke geest van het Lappersfort. Dank aan Pompier, Dita, Lassie, Zieke, ... Zie ook Lappersfort-filmpjes https://www.youtube.com/watch?v=j0VBO_qA97I

- In november 2008 beslist bosminister Crevits dat de **3,2 ha** industriezone niet gered werd door aankoop. De rest van het Lappersfortbos, zo' n kleine 13 ha werd wel gekocht. Het GGF & de bosdichters reageerden blij en positief op de gedeeltelijke aankoop van het Lappersfortbos. Maar bleven oproepen voor vrede en dus tegen kap 3,2 ha en stapten mee in SOS leefmilieu betoging rond zes december 2008 in Brugge https://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=w_mnDsgj0hE .

" Als bosdichters zijn we blij en dankbaar nu een deel van het Lappersfortbos definitief gered is & de koop definitief is afgesloten <http://www.stadsomroep.com/detail.asp?NUM=26092> . We reiken onze hand naar stad en Vlaams gewest om van het Poëziebos een rust- en stilteplek te maken om van te houden. Wij blijven **vragen dat de overheden de bijlen opbergen voor 7 voetbalvelden bos aan industrie BPA vergissing Ten Briele, de moeder der zonevreemde bossen.** Daarom stappen we ook mee in de SOS leefmilieu samen met de nieuwe bosbezettters. Optocht vanop het Brugse Zand op 7.12.2008. Peter Theunynck "

- Tijdens de tweede bosbezetting zocht de eigenaar Fabricom (ondertussen onderdeel van GDF Suez) contact met de nieuwe lokale bosadvocaat & het GGF. Samen met hun advocaat trokken de nieuwe bosbezettters & het GGF naar een geheim overleg met de CEO en de advocaten van Fabricom. Na een 7-tal overlegmomenten mondde dit uit in een minnelijke bosschikking (zie www.ggf.be) die begin augustus 2009 aan de pers werd voorgesteld voor het Brugse stadhuis aan het paviljoen van Toyo Ito. Met een sterk editoriaal in De Standaard de dag erna van Guy Tegenbos. Klankfragment akkoord Lappersfortbos <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28308> Brugs bosakkoord gevolg lang onderhandelen <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=28310> Na een gezamenlijk bezoek van bosbezettters, GGF en GDF Suez Fabricom aan de minister Schauvliege en Muyters bleek dat de Vlaamse regering de minnelijke bosschikking niet kon honoreren en dus waren we weer bij nul. Het GGF had beloofd om daarna de strijd voor de verloren 3,2 ha BPA Ten Briele industriebos op te geven in ruil voor de kwijschelding van de 50.000 euro ontruimingskosten voor de 13 vogelvrijen van de eerste generatie bosbezettters 2002. Zo geschiedde. De bosbezettters van 2002 hebben geen juridische en financiële implicaties meer van hun bosavontuur in Brugge, culturele hoofdstad van Europa 2002 oftewel Bruges la morte <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=83>

- Een derde generatie bosbezettters trad aan en begin december 2009 begon de laatste Brugse bosbezetting die begin maart 2010 werd ontruimd <http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/1078658/2010/03/11/Bezetter-Lappersfortbos-Politie-gaf-stroomstoten-op-mijn-knie.dhtml> Op 4 maart 2010 werd onmiddellijk gekapt in deel Lappersfortbos, namelijk 3,2 ha. bos. Dit was de tweede keer na de kap van de populierenrij begin september 2008 voor de gedeeltelijke verbreding van de Vaardijkstraat. Deze keer wel kaalkap van 7 voetbalvelden vlaams bos. Het was het **einde van de bezetting, niet van het dossier.**

- Nadien begon de inplanting van industrie op dit voormalige deel van het bos. Een tweede stuk van het Lappersfortbos verdween definitief en de tijd dat er actievoerders in het bos zaten is sindsdien voorgoed voorbij. Fabricom **verkochte de gronden aan een projectontwikkelaar die bouwde. Zo nu ongeveer is alles gebouwd.** De 3,2 ha industriebos verdwenen voor eeuwig van de kaart. Er kwamen industrieloosden, toonzalen en kantoren. De moeder der zonevreemde bossen verloor een symbolisch stuk van 3,2 ha. Lappersfortbos. De overblijvende 13 ha waren voor eeuwig aangekocht,

maar de KMO-zone was nog altijd zonevreemd (alhoewel door de aankoop niet langer ruimtelijk bedreigd). Het GGF samen met BOS+ en de BBL konden via een verzoekschrift aan de gemeenteraad van de stad Brugge de symbolische groene kleur verkrijgen, ook voor het aangekochte stuk KMO-bos. Dit als positief voorbeeld voor de Vlaamse regering die de overblijvende zonevreemde ruimtelijk bedreigde Vlaamse bossen de groene kleur van hoop en behoud dient te geven.

- VBV (nu www.bosplus.be) startte een groene potloden actie. Dankzij het bezoek van de mensen van de minnelijke bosschikking aan de Vlaamse overheid was daar een hefboom gecreëerd voor bosbehoud. Het GGF en later het Poëziebosnetwerk www.poeziebos.be zou die niet meer loslaten. Dit gebeurde ondermeer met seizoenswandeling met bosdichters en boswachter en met diplomatiek overleg met de diverse samenwerkende overheden en politici van goede wil. Ondertussen bestaat het GGF Testament niet meer. <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=36386> bosbeheer

GGF dankt U !

We danken graag iedereen (mensen & verenigingen & beschermcomité) die betrokken was bij het verhaal www.ggf.be van het Groene Gordel Front. We gaven de fakkel door aan het Poëziebosnetwerk, poëziebosbeweging voor Brugge & Ommeland. Participatie & bospoëzie staan er hoog in het vaandel. We zijn blij dat hun site www.poeziebos.be een laatste rustplaats <http://www.poeziebos.be/ArchiefGGF.aspx> voor ons heeft.

Het verrees als een feniks als Poëziebosnetwerk Poëziebosnetwerk (visietekst) die als laatsten der Mohikanen zijn blijven herinneren en wandelen in diplomatie. Noteer dat het pad zonder naam in het bos de naam **Hugo Clauspad** kreeg. Er is nog uitbreiding bos voorzien met randgroen Infrabel-site <http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars>

- De ruimtelijk bedreigde bossen op de Vlaamse regering bij de presidenten Peeters & Bourgeois.

Joke Schauvliege, ga ervoor nu je bossen & ruimtelijke ordening beheert ! De schepping rekent op U ! Zonevreemde bossen 2014-2019 ? In hoofdstuk VIII Ruimtelijke Ordening (blz. 87/197) lezen we : { De acties afgesproken in de conceptnota ' Plan van aanpak ruimtelijk bedreigde bossen ' goedgekeurd door de Vlaamse regering op 31 januari 2014 voeren we verder uit om ecologisch waardevolle bossen buiten geëigende bestemmingszones beter te beschermen. } U leest plan als U op de link klikt. Dank U, bosbezitters & bosbeweging !

Tot slot, een goede milieuactie is als een paard van Troje. (Uit : " Van groen naar groenen "). En dat blijft zo. Uit de prille fietseling van 2001 volgden drie bosbezettingen van Lappersforters, het GGF en nu nog het Poëziebosnetwerk met zijn vrije Brugse stadsdichters. In 2002 waren er 13 vogelvrije bosbezitters. In 2010 verviel die prijs op hun hoofd met dank aan de minnelijke bosschikking. Ondertussen heeft de wereld al enkele keren in brand gestaan...

Politici, velen zijn van goede wil en velen komen te vaak op hun woorden terug. Sommigen zeggen van alles maar menen meer dan de helft niet. Hun dromen, woorden en daden corresponderen niet genoeg. Ze hebben een constante spiegel nodig. Ook als GGFervaarden we dat een vijftal keren in de KMO-zone...Maar we bleven hameren op de symboolwaarde van de groene boskleur. Diplomatie & directe actie horen samen. We kregen er in 2003 samen de stRatengeneraalprijs voor. Bosbezitters & GGF. Beiden netwerkten in eigen midden en met elkaar, weg van de eilanden en de reservaten. Bos boven hard. In de zachtere fase met seizoenswandelingen en allerlei visitatie-acties als tedere touwladders. Met de boswachter aan onze zijde wandelden we het bosbeleid tot bij de mensen. Ons overleg als netwerk bestond uit vuurmomenten, ten huize vans, liever live en digitaal. Aux arbres citoyens ! Een hartelijke hoopvolle groet van de muzes van hut bos

(de mensen horen haar in dezelfde tuin) HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO
Van zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos www.poeziebos.be
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars>

Afscheid is een nieuw begin. Lees hier een slotgesprek met boswachter Koen. Acht lange jaren onze rots in de branding van het Lappersfortbos. Ondertussen een hartelijk wederwelkom aan boswachter Rik ! En dank aan ANB voor de goede zorgen. Lang leve de bossen !