

Brugse lente
Hedwig Speliers
stadsdichter Brugge
www.poeziebos.be

Stad die eeuwenlang zijn bloesems
uit steen en hemel sneeuwt, nachten
en geheimen met het water deelt,
deining adert door zijn grachten.

In belfort, kathedraal en kerken
taalt de tijd zijn taal en steen
voor wie telkens tot geschiedenis
verstomt, tot bij het nulpunt komt:

gerenoveerd, dan weer verweerd,
heropgericht en opnieuw onteerd
sterft de stad zijn vele weefsels
in de spiegels van zijn gevels.

Pas als het later lente wordt
weerkaatst het in zijn waan
het reikhalzend wit van zwaan,
evenzeer een teken als een tekort.

Hedwig schreef nog 2 andere lentegedichten. Die kan U beluisteren op 22 april in het Brugse Poëziebos. [Kom 22.04.12 het nieuwe Vlaamse Filmpje 'de laatste boom' beluisteren in het Brugse Lappersfort Poëziebos](#) [Lentegedichten stadsdichter Hedwig Speliers te beluisteren op 22 april 14u30 in het Poëziebos](#) [Publieks- & persmoment op erfgoedzondag 22 april om 16 u met antwoorden Poëzestad & participatiewijzer Brugge 2013, ANB -hoofdingang Lappersfort Poëziebos](#)