

# Boom van Het Leven, stadsgedicht voor wijlen Melanie

## Melancolie

MELANCOLIE,  
mijn troetelnaam voor jou,  
allerliefste bruinooghige bruid van stilte,  
dichter dan mijn huid  
als ik wakker word in bed  
vanmorgen veel te vroeg.  
Vier uren heb ik doorgebracht  
in jouw gezelschap, blad na blad.  
Melancolie, hello! Get up and go . . .

Het was een grijze, winderige dag.  
De voorspelde regen hield niet op,  
waaierend uit het westen:  
O wild west wind wrote Shelley!  
Wij leefden nauwelijks  
onder onze zwarte paraplu,  
woordeloos huiswaarts kerend  
van het hospitaal, mijn vrouw en ik.  
"If I should die, think only this of me:  
that there's some corner of a foreign field  
that is for ever England . . ." - Rupert Brooke.

Zeg niet "Melancolie" maar Melanie tout court.  
For I am free, no longer fastened to this tree.  
Mijn ogen blinken, van vreugde, niet van tranen.  
Levend, ik bespring de trampoline van je bed,  
door poëzie gered. Nu weet ik ook waarom  
(de vraag die leidde tot mijn dood)  
ik in the bitter world of men geboren ben.

Hier waar ik leef in de westerlijke hoek  
van Amida's Happy Land,  
waan ik me doodgelukkig dat ik de weg gevonden heb  
uit die helse wereld van weleer  
where no-one seemed to know  
where the Trees of Wisdom grow.

Ik ben in paradijs en zie je, piepklein  
aan de rand van je bed zitten,  
diep in gedachten alsof wachtend,  
aarzelend, twijfelend, een mens aan de grens,  
durf ik met haar spreken vooraleer ik slapen ga?  
We shall meet again in sleep  
illuminated by the watch I keep  
over Lappersfort and other friends  
until the dreary darkness ends.

This is Nirvana, this is the Land of Bliss.  
I tell it to you with a smile  
blown across the sea of death  
sweetend with a fragrant kiss . .  
(I'm almost out of breath!)

Leg je hoofd neer,  
capituleer,  
luister naar mij  
en doe niets meer.

## **Land van uiterste gelukzaligheid... (Slot van Melanie's Boom van het Leven)**

Gewichtsloos en met grote verwonderde ogen,  
kijken we naar de Boeddha die wonderen verricht  
van uiterst mededogen  
wanneer hij de lessen omvormt naar realiteit.

Er is absolute vrijheid van het concept tijd en ruimte  
- we zijn altijd precies waar we willen zijn –  
in eenvoudig bereik van andere verlichte wezens,  
waar we fantastische banden mee smeedden in voorbije levens,  
banden die nu versterkt worden.

Honger en dorst zijn ons onbekend  
want zij komen nooit opzetten  
– het zicht op bomen bejubeld met magisch fruit,  
vanwaar de mooiste muziek van eigen keuze ons toe zweeft  
op een welriekende bries – is genoeg om de appetijt die wij hebben te betoveren.

Puur zijn vult ons met de vreugde,  
vergelijkbaar met deze van minnaars  
die eindeloze momenten van gezegende extase delen.  
Zijn in plaats van doen, is de sleutel van ons leven hier.  
Helder licht, het licht van de liefde,  
komt tegelijkertijd overal naar binnen  
alsof we in de greep van een prachtige droom zitten,  
waaruit we alleen maar kunnen ontwaken wanneer we volledig tevreden zijn.

Zelfs in jouw eigen leven kan je je momenten herinneren  
wanneer jij onbeschrijfelijk gelukkig was  
en je de vervoering van vreugde door je aderen voelde stromen.  
Vergeet het.  
Dit is de werkelijkheid.

Marcus Cumberlege, vrije stadsdichter Brugge 2015 [www.marcuscumberlege.com](http://www.marcuscumberlege.com)  
powered by [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be) [www.brugseboekhandel.be](http://www.brugseboekhandel.be) [www.dereyghere.be](http://www.dereyghere.be)  
( thanks to Debora Kyndt )

---

## Uit je leven liep je

Uit je leven liep je  
de hall door  
even binnengepiept  
en verder door deuren  
langs het water  
in je bootje  
kwam je weer uit mijn kraan  
je werd koffie met suiker en melk  
je werd opgedronken  
bonsde op mijn buik  
en vrijgelaten  
omdat ik van je houd

wijlen Melanie Van Brugghe ( 11 mei 1973 - 8 juli 2006 Lappersfortbos )

Dierbare herinnering aan Melanie, jonge dichteres bevriend met de bosbezitters en  
bosdichter Marcus Cumberlege. Ze stierf hier bij de lindes aan het Zuidervaartje.  
Moge Freya, de godin van de liefde haar nu vergezellen op de eeuwige jachtvelden.

---

( de mensen horen haar in dezelfde tuin ) HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO

Van zonsopgang tot zonsondergang [www.natuurenbos.be/lappersfortbos](http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos) [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be)  
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> U kan  
dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken  
<http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx>

De stadsdichter – a man for all seasons – de vierde vrije stadsdichter van Brugge wordt door de  
muzes Poëziebos aangesteld voor periode gedichtenboszondag 25.01.2015 tot vooravond  
Poëzieweek 2016. Hij krijgt de opdracht enkele Brugse stadsgedichten te schrijven. Over schoonheid  
en troost, vreugde en ergernis, Brugge en de wereld, poëziebos en letterstad in de Landen aan de  
Noordzee. Een stadsgedicht van Marcus siert de derde editie van het Hugo Clauspad in het  
Poëziebos. We noemen Marcus niet alleen stadsdichter maar ook City Poet. In het kader van de  
Brugse Triënnale ontbreekt enige internationale uitstraling niet...

( het stadsdichterschap van Brugge is een vrij initiatief, begonnen met een officiële vraag van de  
bosdichters van de Lappersfort Poets Society in 2006 en een eerste officieus stadsdichter Hedwig  
Speliers als geschenk voor Brugge in 2012. Vervolgd met Peter Theunynck als vrije stadsdichter van  
Brugge in 2013 en Lies Van Gasse als vrije Brugse stadsdichteres in 2014. In 2015 hanteert Marcus  
de pen van de muzes in de Mariastad )

## Welkom op onze volgende seizoenswandelingen in de Brugse bossen

‘ Er is een stad waarin ik zing als een gebed voor liefde. Lies Van Gasse ‘

**zondag 10 mei 2015** ( Chartreusewandeling Smisjesdennebos, Heidelbergstraat voor spoorweg  
14u30 nav. nieuwe dreiging voor zuidelijke groene gordel ) \* **zaterdag 29 augustus 2015** \* ( L-bos  
nacht van de Lappersfortvleermuis 20u30 ) \* **zondag 18 oktober 2015** ( L-bos 14u30 ) \* **zondag 31  
januari 2016** ( L -bos 14u30 ) Info [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be) { verzamelen hoofdingang ANB-bord, zie  
<http://www.natuurenbos.be/nl-BE/domeinen/west-vlaanderen/magdalenagoed#leesmeer> voor 10 mei  
en [www.natuurenbos.be/lappersfortbos](http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos) voor de andere wandelingen }