

Budrus

- Palestijns dorpje van herders en boeren -

de bulldozers komen, ze rukken
olijfbomen uit hun grond
vrouwen met hoofddoek krijsen,
ze krijgen van herders met geweren
stokslagen als ongehoorzaam vee

de beelden lopen op tv
om middernacht wanneer
de kijkers slapen of reeds
gapen van verveling

wie zou zijn slaap dan laten
voor boeren zonder grond
omdat een muur moet verrijzen
de muur der schande
die het dorp scheidt van zijn land

en de soldaten delen
traangas uit, ze bewijzen
hoe hun volk verlangt naar vrede
vrede op het land der boeren
en vrede in de steden

waar de bulldozers komen
en muren slopen opdat blokken
verrijzen, de vlag met de blauwe
ster op het dak – behoeven wij
nog meer bewijzen: dit is een volk
van een verdoemde tak

Staf De Wilde