

**De bomenark van A.L.A.I.N. ? Bedachtzame brief 2 onderaan
(*Alle Leven Als Individuele Naaste, een droombeeld*)**

Brugse 'de la Mancha'

Alain, alias Don Quichotte.
Ooit meer dan twintig molens
Op de Brugse gordel.
Koren op de molen.

Vechten tegen windmolens?
Vechten tegen gezag en gezanik?
Vechten tegen de bierkaai?
Vechten tegen windhamers?

Zal God Alain lonen?
Zal de goegemeente hem honen?
Zal de metafoor bezwijken.
De wet, gods wet, natuurwet?

Overal klinkt hoongelach.
Betalen bomen het gelag.
Kan een moeder in een boom overleven?
Zuurstof, zure regen, oprisping.

Wie staat aan de grond genageld?
Wie sloeg nagels in het Kruis?
'Les Croix de bois', row on row.
Witte steen, versteend leed

Mens en natuur op de katafalk.
Aux arbres citoyens...
les enfants de la patrie!

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society www.poeziebos.be

' The distinction between past, present and future is only a stubbornly persistent illusion '
Albert Einstein, nobelprijswinnaar Fysica (1879 - 1955)

Rond de dialoogtafels buren & bomenliefhebbers ! Goede vrijdag 2014

Alain, ik las over **de slechte cassatieuitslag** (en dat je idee om bomen weg te doen en er iets van te maken -meubels, speelgoed, herinneringen - niet in overweging neemt).

Hierna enkele spontane gedachten nadat ik deze nacht van je droomde.

Ik vind dat de buren 1 compromis moeten maken : bomen (ik zag ze vorig jaar zo mooi bloeien) in achtertuin mogen blijven (eventueel ook schuttingen met de buren wegdoen en er één grote tuin van maken... Maar dat is alweer 3 stappen verder)

Jij moet ook compromissen maken. Ten eerste de dood van het leven als kringloop aanvaarden. Maar vooral **de bomen aan de straatkant allemaal wegdoen** (je kan eventueel alles tot op de grond gelijk maken; alles zal teruggroeien zo zijn essen en esdoorns; en jaarlijks aanvaardbaar snoeien). Er zijn nu éénmaal buren in de stad.

Breek samen de dwaze juridische stok in twee. Verder procederen is idioot; tenzij een rijke tante in Amerika je sponsort ? Beide partijen mogen niet verzieken aan extremisme en fundamentalisme. Is dat niet de erfzonde van onze tijd ? De verzuring door ons eigen ongeduld met elkaar ?

Het zijn maar wilde ideeën en wat weet ik er nu van ?

Zoek naar een oplossing en praat eens met die andere bomenrechtenactivist uit Brugge ? <https://www.facebook.com/pages/Brugge-laat-je-bomen-leven/723843890973173?fref=ts>
Hierna wat we vorig jaar zeiden en we staan er nog altijd achter. Je deed je best, het lot deed niet de rest. Aanvaard. Laat los en leef & strijd verder. Zonder die paar bomen. Overdrijf niet. Maar plant veel nieuwe bomen. Zamel daarvoor geld in. Niet voor iets onmogelijks ! Zet je geld goed in. Niet aan advocaten en processen. Stop het risico. Verander de wetgeving en droom langzaam...

Wees niet koppig. Je bereikte heel veel, maar niet alles. De bomenerfgoedbeweging groeit van onderuit en zal wellicht 40 jaar vergen, opbottend tot wereldbomenbeweging. Wanhoop niet, zelfs zonder dat deel van je bomen kan je je nog 40 jaar inzetten. Misschien extra gemotiveerd, zelfs. In alle geval heb ik deze ervaring al persoonlijk meegemaakt. In mij woekert nog steeds de verontwaardiging van wat er gebeurde in Europa's culturele hoofdstad in 2002 en daarna.

groet van luc <http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx>

PS. Je zou ook enten kunnen nemen van zij die sterven ? Wees realistisch, maak een 40 jarenplan en de steun zal groeien. Vanuit filosofie stap voor stap de realiteit veroveren...

PS. AUX ARBRES CITYOYENS !

Op <http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx> onze bedachtzame bomenbrief 2013 & 4 gedichten, maar ook wereldwijde oproep : laat bomen & bossen leven. Parlementen moeten weer de boom en het bos in ! www.poeziebos.be

' Laat ons geen groei noemen waar een ander minder van wordt' (Mahatma Ghandi) '
"...tenzij men blijft hameren op het feit dat de wereld veranderd kan worden is men
voorbested er het slachtoffer van te worden..." Rana Kabbani

UITNODIGING SING FOR THE TREES 2014 / ZONDAG 27 APRIL

ZONDAG : 27 APRIL , WORLD EARTH DAY SINGS FOR THE TREES 2014

<https://www.facebook.com/events/656717634388896/?fref=ts>

https://www.facebook.com/events/246680188837452/264974377008033/?notif t=plan_mall_activity

Sing for the Trees in a World Event organised in many countries all over the World in which we sing on different places on this planet Earth for our Trees and ask for Worldwide respect for our Trees . Every one is welcome !

Where ? TUIN/GARDEN ALAIN DE COESSEMAEKER : VONDELSTRAAT 58 / 8310 ASSEBROEK / België
From Brugge Station : Bus 10 : Halte Speelpleinlaan , on the right Vondelstraat, nr 58 . **Free entry**

10. 30 u. : Welcome Speech : ALAIN DE COESSEMAEKER : Without paradigm shift, no fundamental change possible in the way we respect non human beings en the necisity of a GLOBAL TREE RIGHTS MOVEMENT . Officiële aankondiging vorming " GLOBAL TREE RIGHTS MOVEMENT "

Deze lezing komt er nadat ik persoonlijk werd geconfronteerd met de gevolgen van het Cartesiaanse denken die we in België nog steeds hanteren als het op de waardering van Bomen aangaat. De rechter verplichtte mij immers tot het rooien van alle Bomen in mijn eigen volkstuin. Zonder paradigma verandering in de zin van het toekennen van een intrinsieke Recht op Leven aan Alle (ook niet menselijke) individuen, blijft het gewoon dweilen met de kraan open.

12 - 13 u : Vegan hapjes en drankjes met poëzie van MARCUS CUMBERLEGE en andere dichters .
Tree song " Thank you Tree " and poem ALAIN DE COESSEMAEKER : " If I where a Tree "

13 u. : Speech : Dr. STIJN BRUERS : <http://stijnbruers.wordpress.com/> (One World activist, Sea Shepherd, Bite Back en auteur van diverse boeken aangaande *Ecologische rechtvaardigheid, diepe ecologie, dierenrechten, biocentrisch altruïsme en geweldloosheid* : " "Alles van waarde is weerloos. Over de noodzaak van een nieuwe ethiek van eerbied voor alle leven"

14.30 u tot 15 u. : Vegan hapjes en drankjes met poëzie van MARCUS CUMBERLEGE en andere dichters .
Tree song · Thank you Tree " and poem ALAIN DE COESSEMAEKER : " If I where a Tree "

15 uur : Speech : DAGMAR DE GREEF auteur

van <https://www.facebook.com/PagelInleidingTotDeEcologieVanFloraEnFauna> : 'Enkele voorbeelden van actuele ecologische problemen en oplossingen " Dagmar made a world study in many countries on this Globe about the actual situation of many Plant speciës and Animals and the evolution of its numbers. Very interesting speech (!!!) BE THERE !

17.30 u. : Slotreceptie.