

## **De markten zijn onrustig in Durban....**

schimpdicht over de neurozone  
...op zoek naar Robin HOOD...

Papa, 'k durf niet meer naar de markt!  
Ik koop liever in de buurtwinkel, apart.  
Ach jongen, wees niet bang voor gauwdieven.  
Die zullen je niet bestelen, naar believeen.

Papa, de markten zijn zo onrustig, te duchten.  
Ik kan die marktkramers niet meer luchten!  
Zo hard schreeuwen, 'k ga eerder vluchten.  
Zoveel mensen die moedeloos zuchten.

Maar jongen, 't gaat maar om geldmarkten,  
Om geldhaaien, om fakers, om speculanten.  
Papa, laat die speculanten hun speculoos houden.  
'k Ben bang voor hun lange mouwen.

Ach jongen, t gouden kalf trekt aan de touwen.  
Je hoeft daar echt niet om te rouwen.  
Als lood weegt na de dood hun goud.  
De rest laat hen steenkoud.

De beurs maakt mensen beurs :  
Beurzensnijden is hun leus.  
Papa, bestaat er in 'n bos geen nieuwe Robin Hood?  
Neen jongen, er is altijd te veel bommenbloed.

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society [www.regiobrugge.be](http://www.regiobrugge.be)