

De onrechtvaardige rechters van Brugge ?

Alain, eerder <http://www.poeziebos.be/Boswandeli.../Auxarbrescitoyens.aspx> schreven we je bedachtzame bomenbrieven. Aangezien we deels uit hetzelfde hout gesneden zijn, volgt een derde & laatste brief. Over bomen als bezielde wezens, waarvoor in de wereld al te weinig waardering & respect bestaat.

Je rechters spreken krom en onrechtvaardig. Wat doe je er aan? We lazen recent heel wat info over jou. Je vindt onderaan enkele links. Samen met 2 gedichten voor jou. Je lijkt een soort Heracles (de Griekse held die met zijn ongelooflijke kracht en vernuft de twaalf moeilijke werken uitvoerde die koning Eurystheus hem oplegde). Helemaal beneden nog enkele diplomatie tips !!

Bomen kappen zien we niet als moorden. Wel moet het zo weinig mogelijk en zeer bedachtzaam gebeuren. Met zorg voor het bomenerfgoed en latere generaties. Er is werk aan de winkel. Vandaar ook ons Brugs verzoekschrift. <http://www.ademloos.be/nieuws/brugs-verzoekschrift-9-bomenerfgoed-2014>

Voor je tuin zien wij het minder utopisch. De meeste bomen vooraan verplanten. De bomen achteraan omzagen & nieuwe planten (enten). Wel de kerselaars achteraan sparend behouden. Laten staan. Zo in de kracht van 3 zijn: oude weg – nieuwe weg – middenweg. Verplanten – Kappen – Behouden.

De weg waaraan we timmeren is een weg van 40 jaar ? Wie alles meteen wil krijgt niets. Het beste is de vijand van het goede. Misschien even zonder gerecht en advocaten? Mensen voor mensen & bomen? Zonder malle molen?

Alain, je deed wat je kon. Misschien moet je nu je utopische strijd staken en op een hoger niveau tillen Hegel ! These, anti-these, synthese? Zoek de minnelijke schikking van water in de wijn. Maar geef de algemene bomenstrijd niet op. Die duurt immers nog 40 jaar! Verleg je doelen van persoonlijke naar algemene. Leven is verliezen. Leven is winnen. Soms samen, soms apart. Geef de moed niet op, ook al verlies je nu enkele bomen. **Laat je niet vermalen door het gerecht.** Hou de lange strijd vol, de wereld moet immers nog een eeuwigheid mee. Plant veel nieuwe bomen of neem enten. Waag je aan het andere pad, de derde weg ! Misschien zijn de burens ook wel van een klein beetje goede wil? You cannot do great things. You can only do small things with great love www.gemma.be.

Tot slot, bosdichter Staf schreef gedicht hieronder. Laat ons het doel en de middelen in evenwicht hanteren. Een beweging bouw je langzaam, stap voor stap. Met offers ook. Ga niet vlugger, ga langzaam. De 40 jaar van Mozes in de woestijn. Het beloofde bomenland ! Zoals onze vrije stadsdichteres Lies dat droomt...We hopen aan de vooravond van Sinterklaas het goede voor jou.

Groet van Luc Vanneste en Peter Theunynck, 5 december 2014 (sint-klankarchieffjes <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=292> vijfde sinterklaasschoenzetting <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=19499>)

Bomenminnaars (gedicht voor de prille bomenrechtenbeweging)
Opgedragen aan A.L.A.I.N.

zeker: bomen, vrienden,
maken een geluid van vrede;
ze matigen de guurste wind
en ik heb ze op mijn pad
door het leven meermaals
geprezen en bemind

het verwondert ons, neen,
het verbijstert dat soms burens
elk gebladerte haten

doch laten we redelijk blijven:
liefde is loslaten en laten gedijen
waar een boom zijn leven vindt

zo: ontwortel ze zorgzaam
en terecht met droefheid in het hart;
ik begrijp: een mens is eenzaam
wanneer zijn bomen worden weg gesard

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society

Negen bomen

Hadden deze bomen
handen, kruipend in de grond,
lange, maar knoestige tengels,

ze zouden statig uit de zon gaan staan,
uw schuilplaats zijn voor regen.

Hadden deze bomen
bloemen, blad of huid,
ze zouden wijde armen sieren.

Was er wind, ze stonden recht in koor,
zingend, met hun open monden mee,
wortelend in uw woorden

en had u pijn, en was er tijd,
ze zouden hongeren.

Hadden deze bomen
meer dan een generfde huid,
meer dan stugge wortels,

waren zij dieper dan gebladerte,
ze zouden zich verzetten.

Lies Van Gasse, vrije stadsdichteres Brugge www.poeziebos.be

(dit gedicht <http://kantenstad.blogspot.be/2014/05/negen-bomen.html> is ode aan held & bomenvriend Alain de Coessemaeker. Maakt deel uit van het poëziegeschenk voor stad & wereld [Vier mei met bomen & bossen. Poëzie voor stad en wereld. Inspiratie voor de volgende momenten](#) Meer bomenzorg <http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx> Klankfragment gedicht on line op <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=38157>)

<http://www.hetpaleis.be/programma/167-de-zaak-van-de-dieren-tegen-de-mensen>
<http://www.rechtinbalans.nl/toga-digna-bomenadvocaat/>

Pers & fonds Alain & zijn bomen

Alain De Coessemaeker on speech <https://www.youtube.com/watch?v=pWPrJAhMzHs>
Bomenproces tegen staat <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=39971> <http://www.focus-wtv.be/nieuws/bomen-van-45-jaar-verplaatst-na-uitspraak-rechter>

kort regionale TV <http://www.focus-wtv.be/nieuws/man-moet-bomen-tuin-toch-kappen>
nb http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20141113_01374458

<http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-brugge/veen-uitstel-voor-bomenliefhebber-350-000-euro-dwangsoma2119022/> <http://www.focus-wtv.be/nieuws/bruggeling-wil-bomen-niet-kappen-maar-verplaatsen> <http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-pittem/alain-bereidt-verplanting-bomen-voor-a2116754/> <https://www.facebook.com/alain.decoessemaeker>

[http://www.gofundme.com/h2pgvo?fb_action_ids=10205283725551421&fb_action_types=og.shares&fb_source=other_multiline&action_object_map=\[740608172699678\]&action_type_map=\[%22og.shares%22\]&action_ref_map=\[\]](http://www.gofundme.com/h2pgvo?fb_action_ids=10205283725551421&fb_action_types=og.shares&fb_source=other_multiline&action_object_map=[740608172699678]&action_type_map=[%22og.shares%22]&action_ref_map=[]) (steun het fonds voor bomen Alain)
<http://www.negotiationisover.net/2014/11/18/support-alain-de-coessemaeker-prosecuted-for-saving-trees/> Archiefjes eerdere acties Alain : illegale <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26051>
kap bomen ring <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=26054> (buurt verdeeld)

Diplomatietips

- Gebruik stilte als wapen.**
- Verwacht het beste.** Hoge verwachtingen leiden tot betere resultaten.
- Geef iets toe en krijg iets in de plaats.** Wees bereid om dingen toe te geven
- Vraag een minuutje.** Voel je niet in een hoek geduwd en vraag altijd een minuutje om te overleggen. Doe dit overigens ook als je niemand hebt om mee te overleggen: gebruik die tijd dan om te kalmeren en goed na te denken.
- Neem je tijd.**
- Negeer dreigementen.** Gedurfde uitspraken en dreigementen zijn meestal niets meer dan onderhandelingstactieken en signalen van onzekerheid. Probeer tussen de regels te lezen.
- Geef ruimte.** Net zoals jij je soms gevangen voelt, kan dat ook met je partner gebeuren.
- Probeer niet te 'winnen'.** Onderhandelen is geen spel dat je wint of verliest. De beste deals maken beide partijen tevreden.
- Bouw aan de relatie.**