

De twaalfde dag, elfde stadsgedicht voor Brugge

<http://www.kantenstad.blogspot.be/#!http://kantenstad.blogspot.com/2015/01/de-twaalfde-dag.html> De Bollywoodfilm "PK" van Rajkumar Hirani is in eigen land de meest bekeken Indiase film aller tijden. De film is pas op 19 december in de zalen gekomen en heeft nu al 45,1 miljoen dollar opgebracht. "PK" is deels in de West-Vlaamse hoofdstad Brugge opgenomen.
<http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/film/1.2199435>

Er is een stad waarin koningen niet 's nachts,
maar zelfs in volle zon de luchten strelen
met kruiden, mango lassi, gouden bloemblaadjes,

waarin een man gerokt over kasseien waadt
en wij gaten hakken in de tijd,

waarin men danst zonder verband,
in grote, losse gewaden
en een hartslag als van diamant,

waarin een lichaam groot van angst,
alsof het wordt geboren,
door plotse aai wordt verborgen,

waarin onbeantwoorde liefde mudhra's wisselt
met dunne reien, smalle bootjes,
waggelend van tulband naar bariton.

Er is teveel verschil
tussen de Yamuna en dit minnewater

Ik geloof niet in dit gedicht
dat binnenin ons ligt,

waar gouden huiden dansen
op de kussens van het voetpad.

Er is een stad waarin ik zing
als een gebed voor liefde.

Lies Van Gasse, vrije stadsdichteres Brugge www.kantenstad.blogspot.be powered
by www.poeziebos.be www.brugseboekhandel.be www.dereyghere.be www.decontrabas.com

Zie ook www.blauhaus.tk www.hausersgrens.blogspot.com

P.S. op 5/2 2015 verschijnt '**Zand op een zeebed**'. Presentatie heeft plaats bij DeBuren in Brussel. **Een voorproefje?** <https://liesvangasse.wordpress.com/portfolio/zand-op-een-zeebed/> **Bestellen?** <http://www.cosmox.be/boeken/zand-op-een-zeebed-lies-van-gasse-9789028425866>