

Dit is mijn eiland, zon slaat de hemel aan flarden.
Het water heeft vleugels, de meeuwen een stem.
De dag vervult dromen, brengt vertes vol zilver.
Wind waait de wolken tot over het duin.

Dit is mijn eiland. De dijken bewaren
de polders, de dorpen, de angst. Het verdriet
van de mensen die in gedachten soms varen
door stormen van vroeger die niemand meer ziet.

Dit is mijn eiland, met stromende regen.
Met zee in mijn haren en in mijn gedicht.
Met zand aan mijn voeten, met ogen vol verte.
Met doodstille nachten vol sterrenlicht.

De vuurtoren zwaait soms met troostende armen.
Waarom dan dat zout nog op mijn gezicht?

Johanna Kruit

Informatie

Voor alle nieuwe uitgaven van PLINT, klik op www.plint.nl

Voor besprekingen van nieuwe boeken en dichtbundels klik op
www.deboekhouding.blogspot.com

Voor alle informatie over het werk van Johanna Kruit klik op www.johannakruit.nl

In Bergen op Zoom kunt u een stadswandeling maken langs de mooiste oude gebouwen van de stad waarop aan gevels gedichten van bekende Nederlandse en Vlaamse dichters zijn aan gebracht . Het gaat hier om gedichten die speciaal in opdracht geschreven zijn voor dit project.

U kunt hier o.a. gedichten lezen van Benno Barnard , H.C. ten Berge, Frans Bude, Maria van Daalen, Aleidis Dierick, Anna Enquist, Peter Ghysaert, Yvonne Ne, Hans Tentije, Victor Vroomkoning, Hans van de Waarsenburg en Bert Bevers. Dit jaar komen er weer 10 gedichten bij van bekende dichters waaraan Johanna Kruit ook een bijdrage zal leveren. Uitgebreide informatie over dit project is te vinden op de website www.stenenstrofen.nl