

## **Doet dat bos je nog iets ? Terug naar de moeder der zone- vreemde bossen & the fellowship of the Lappersfort...**

[BOSVRAGEN & cultuurantwoorden Hedwig Speliers, enige officieuze stadsdichter der Nederlanden](#) [Bekijk hier de foto's Gedichtenzondag Lappersfort Poëziebos 2012](#)  
[De blijde intocht van de stadsdichter in Brugge : poëtische rede Poëziebosnetwerk](#)  
[Winter in Brugge, lees hier 3 stadsgedichten Hedwig Speliers voor Brugge](#)  
[www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be)

Doet dat bos je iets ?  
Es geht alles vorüber...  
Dat doet je iets :  
Goeie mensen uit het Poëziebos  
Die je niet meer terug zult zien.

*' Egidius waer bestu bleven ? '*

Je mist hun glimlach,  
Hun woord, hun luisteren,  
Je mist de boswachter,  
Ooit de boeman van weleer.  
Nu een heer van groene eer.

Je mist de modder, de muggen.  
De band met de bosbezitters,  
Gezellen van het eerste vuur.

Je mist bosdichters, verhalenvertellers,  
Muzikanten, dweepers, kerels.  
Alles gaat de mist in.  
Hebben wij ons vergist ?

Je mist die Freunde,  
De fellowship, les copains,  
De handdruk van velen;  
Die kus nooit meer te stelen.

Dag Luc, groene spitsbroeder :  
Je hebt vaak spitsroeden gelopen.  
Dag Peters uit Antwerpen,  
Dichters uit Prokofieffs (\*) verhaal.

Dag CEO's van het bosgroen :  
Géén bonus en geen poen.

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society

*\* Auteur van muzikale sprookje Peter en de wolf*