

‘ Er is een stad waarin ik zing als een gebed voor liefde. Lies Van Gasse ‘

Wandelingen. In het Lappersfortbos telkens van 14u30 tot 16 u.  
Zondagen **22 mei** en **9 oktober in 2016** en **zondag 29 januari 2017**  
( **Poëzieweek** ) Info [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be) ( verzamelen ANB-bord  
kanaalhoek Ten Briele/Vaartdijkstraat ) Wees gratis welkom !! Bij  
regenweer laarzen en paraplu )

( de mensen horen haar in dezelfde tuin ) HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO  
Van zonsopgang tot zonsondergang [www.natuurenbos.be/lappersfortbos](http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos) [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be)  
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> U kan  
dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken  
<http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx>

**Zie ook op [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be) Lentegerichte Chartreusewandeling : Brugge –  
koester je groene gordel – zondag 20 maart 2016 14u30 Chartreusewandeling  
met boswachter & co. Start bij het Smisjesdennebos, Heidelbergstraat-Stuivenberg-  
straat voor spoorweg aan ANB-bord op grens Sint-Michiels, Loppem en Oostkamp**

## **Gandhi-gedachte**

*- voor Luc en onze Struikrover André -*

bemin de aarde, haar vulkanen,  
hou haar orkanen in toom;  
want jij bent haar lieve dochter  
of haar stuurse zoon

we moeten niet verder zoeken  
op weg naar een minnares  
en moeder: geen ander  
laat ons leven en zal  
ons dagelijks voeden

zeker, er is de sterfelijke vrouw  
die ons aankleedt en zoogt;  
er is een vader en zijn gesjouw  
die het betere beoogt

doch heb deze aarde lief:  
waar zouden we anders leven?  
vele gezichten heeft de dief  
die haar ons wil ontnemen

zo dan: bal de vuist en plant  
een vlag, geef vormen aan de hoop;  
en sturen de dieven hun gezant  
met knuppel en kanon, deins  
dan even in veiligheid doch  
ga nooit voor altijd op de loop

Staf de Wilde