

D-day stem van de stad met brood & bossen : the fellowship of the Lappersfort 13

We hebben met wijlen het Groene Gordel Front www.ggf.be en met de feniks uit die as het Poëziebosnetwerk www.poeziebos.be geprobeerd om diplomaten & dromers te zijn. Misschien is het een beetje gelukt en is het glas halfvol. Het Lappersfortbos staat nog steeds op de (politieke) agenda en we hebben mild en met mededogen geschenken uitgedeeld. Eén van die geschenken was stadsdichter Hedwig Speliers. Vrij & officieus en nu reeds opgevolgd door zijn neef Peter Theunynck. Ridder & PEN-musketier.

Dromen & zand in de machines van de stad gooien

Het was dichter Marc Braet die me het verzetsverhaal van boekhandel De Reyghere leerde kennen op een stadswandeling door Brugge bij het begin van deze eeuw. Samen met Joris Barbier was Marc Braet één van de eersten die ons steunden om een breed front rond het Lappersfortbos te bouwen. Zij werden de eersten in wat de moeder van alle beschermcomités genoemd werd. Dit is nu een club van bosambassadeurs.

De club van bosdichters <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php> www.kapersnest.be

In die tijd waren Joris & ik godsdienstleraars (vrijgelovig & veelzinnig) in een doorstroomschool vlakbij het Lappersfortbos. Dat was bezet door jonge mensen, bosrebellens; tedere anarchisten & ik zie je graag activisten. Met de leerlingen van Rooms Katholieke Godsdienst en Niet Confessionele Zedenleer bezochten wij het bezette bos bij Joke (een kamp timmerend als Astérix & Obelix in de strijd tegen de Romeinen) & Johan, Pjotr en hun vrienden en vriendinnen. Het kaderde in de vakoverschrijdende eindtermen burgerschap & milieu. Aangestoken door het virus van het bos zweerden Joris en ik wel eens samen. En zo konden we dankzij boekhandel De Reyghere in contact komen met vele schrijvers en dichters in de Lage Landen. Hier werd de kiem gezaaid van de bosdichters van de Lappersfort Poets Society. We hebben zo het Poëziebos & het Hugo Clauspad blijvend op de Vlaamse & Brugse agenda's gezet.

Verzoeking Burgervader Landuyt & de netwerkstad

Ondertussen kijken wij uit naar derde officieuze vrije stadsdichter voor 2 februari 2014 ...de Poëzieweek. Opvolg(st)er voor Peter Theunynck... na Anthonis De Roovere & Gezelle & Speliers...<http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32107> Als diplomaten hebben we zaadjes gezaaid in het Brugse stadhuis. Misschien groeit daar ook al wat ? We geloven in de kracht van het voorbeeld & in Jokes zonevreemde bossenplan. <http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen>

Van zonsopgang tot zonsondergang www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos <http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> U kan dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken <http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013> <http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/> Luc Vanneste