

ENGELS KLOOSTER vijfde gedicht stadsdichter Brugge
<http://petertheunynck.wordpress.com/2013/08/06/een-zalige-tuin/>

Weet, wie hier binnentreedt, u wandelt hier
door kamers van perfect gesnoeide godsvrucht.
Jan Alexander Arrazola de Oñate, kamerheer
van Albrecht en Isabella bekostigde dit oord.

Tussen hagen fluistert het van Jezusbruiden
die hier krompen tot een handvol grond.
De nachtegaal gewaagt van Mary Augustina More,
die in haar rijtuig voor de revolutie vlood

naar Suffolk. Later voer ze naar haar godsvolk
terug, met in haar koffers het portret
dat Holbein van Sir Thomas had gekonterfeit.
De houten kader bleek een schrijn vol relikwieën.

Biechtend en knielend werden overzeese meisjes
hier katholieker dan de paus. Ze sliepen zich
in hun habijten vast ver van hun vaderland.
Hun *chaplain* gooide hier zijn aardse boeien af.

Met de boomgaardvinken floot hij ver weg
van zijn laatste bed. Kom in de tuin en luister
naar de zangen van verlangen en verdriet.
Ze hangen in de takken, maar u ziet ze niet.

Bedek uw hoofd met koelte in de koepelkerk
en bezichtig de penditieven. Bewonder
hoe ze naakt en oud als Atlas het dak
des hemels op de tengere schouders torsen.

Weet, wie hier binnentreedt, u wandelt hier
door kamers van perfect gesnoeide godsvrucht.
Jan Alexander Arrazola de Oñate, kamerheer
van Albrecht en Isabella bekostigde dit oord.

Peter Theunynck, vrije stadsdichter Brugge www.poeziebos.be
<http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/>

(http://www.kerknet.be/bisdombrugge/nieuws_detail.php?ID=378&nieuwsID=115484 hier vindt U
meer info over het Engels klooster in Brugge http://nl.wikipedia.org/wiki/Engels_Klooster
<http://www.the-english-convent.be/nl/geschiedenis>) www.natuurenbos.be/lappersfortbos