

Een dichter

Een dichter is een tovenaar:
hij tovert woorden bij elkaar
die zo tezamen komen
als beelden doen in dromen.

Een dichter is een taalatleet
die alle woorden die hij weet
zo aan elkaar kan rijgen
dat jij er van gaat zwijgen.

Een dichter is een virtuoos
van elke bloem maakt hij een roos
zijn woorden staan te dringen
om maar te mogen zingen.

Een dichter is een vreemd persoon.
Maar verder is hij heel gewoon.

Johanna Kruit

Vandaag - 26 Januari - is het Nationale Gedichtendag .
Daarom wil ik graag bovenstaand gedicht aanbieden.
Ik wens iedereen een mooie en poëtische dag toe

www.johannakruit.nl