

Woensdagmarkt (elfde Brugse stadsgedicht Herman Leenders)



de nacht lag nog op de luifels
- onder hun gespreide vleugels
appels en peren in kisten
sokken, pyjama's en bh's -

het gele licht stroomde nat op de kasseien
de eerste slapeloze trok
ratelend als een melaatse
een boodschappentas

donkere wolken schoven open
als gordijnen, onthulden
het belfort, rijzig silhouet
in een Chinees schimmenspel

was het echt of slechts decor
een prent geknipt uit bordkarton
ik voelde een zucht over mijn wang aaien
rook de kippen die braadden aan het spit

hoorde boven het rumoer
de beiaard vrolijk babbelen
ik zag de vorsten en profeten
onder hun baldakijnen

naar de mensen verlangen

© Herman Leenders
Vrije Brugse stadsdichter 2016-2017

(met dank aan Willy Vinck voor de foto Peerdenbrug)

Herman Leenders is de vijfde vrije Brugse stadsdichter. *Hij krijgt de opdracht elf Brugse stadsgedichten te schrijven over schoonheid en troost, vreugde en ergernis, Brugge en de wereld.* De stadsdichter wordt geroepen door de muzes Poëziebos in samenwerking met het Poëziebosnetwerk en Boekhandel De Reyghere & Brugse Boekhandel.

<http://www.focus-wtv.be/nieuws/herman-leenders-vijfde-vrije-stadsdichter-van-brugge>

<http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx>

archieffjes stadsdichters (*)

<http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35901> (Hedwig)

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150125_01492691 (Marcus)

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140202_00959286 (Lies)

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130128_00449112 (Peter)

(*) De stadsdichter wordt geroepen door de muzes van het Poëziebos www.poeziebos.be in samenwerking met het Poëziebosnetwerk en Boekhandel De Reyghere & Brugse Boekhandel.