

The fellowship of the Lappersfort : facts & figures van de Poëziebosbeweging.

Om door het bos de bomen te zien in de hanzestad (*) van Visart !

Goden van dit land ik ben naar hier gekomen met bloemen en wierook. Want Oidipoes zijn geest is erg verward. Hij kan het gebeurde niet meer beoordelen. Hetgeen voorbij is heeft hem gans ontredderd. Hij luistert altijd weer naar lieden die hem met hun dwaze verhalen steeds maar banger maken. Ik kan hem niet meer helpen met mijn raad. Daarom kom ik tot u. Appoloon u kan ik het eerst bereiken. Ik kom als smekeling met deze gaven. Verjaag de pest & geef ons vrede. Wij zijn bang. Want zien de stuurman van ons schip zo radeloos. (uit Oidipoes, tiran van Thebe, Sofokles)

Onze sites :

Van zonsopgang tot zonsondergang www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars>

Onze gedichten :

De meeste gedichten van de Brugse vrije stadsdichters & bosdichters vindt men op
<http://www.poeziebos.be/Bosgedichten/StadsdichterBrugge201213.aspx>

<http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/>
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

Dichtbundel **De stem van de stad** te koop on line & in boekhandel De Reyghere. Erestadsdichter Hedwig Speliers <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35901> op D-day 2013. Beluister oud-stadsdichter Brugge Anthonis de Roovere <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32107>

Onze participatiewijzer in Hanzestadcoalitie :

<http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013>

Onze bosambassadeurs & bosdichters (zie Lappersfort Poets Society)

<http://www.ademloos.be/nieuws/bosambassadeurs-voorgesteld-brugse-visartpark-bomen-bossen-goed-voor-het-klimaat> Na de moeder van alle beschermcomités (GGF) nu de bosambassadeurs in onze bijenkorforganisatie

Onze archieven :

www.ggf.be www.regiobrugge.be

Ons groter verband :

www.bosplus.be www.bblv.be www.wmfkoepel.be

Onze burgervaders :

Vroeger burgemeester Moenaert, nu burgemeester Landuyt www.brugge.be in Brugge 2013. Hopen !

Onze bosministers :

Vera Dua, Kris Peeters, Hilde Crevits, Philippe Muyters (RO) & Joke Schauvliege
<http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen>

Onze bosaankooprijks Lappersfort :

In november 2008 kochten de stad Brugge & het Vlaams Gewest samen het Lappersfortbos. Het Vlaamse Gewest & de stad Brugge legden elk 662.000 euro op tafel. Met deze aankoop is er ongeveer 13 ha openbaar bos in de rand van Brugge een symboolplek geworden, met dank aan de bosbeweging in front met de Lappersforters, de bosbezitters van Brugge & ommeland.

Onze vogelvrijen drie generaties bosbezitters zijn geen outlaws meer :

We zijn er als bosdiplomaten gelukkig om. Niemand van alle 3 generaties bosbezitters heeft nog juridische of financiële gevolgen van de Lappersfortbezettingen. Met dank aan de minnelijke bosschikking die de losprijs definitief regelde en in de archieven klasseerde. Er waren drie bosbezettingen : 2001 - 2002 * 2008 - 2009 * 2010 en drie ontruimingen in 2002, in 2008 en in 2010

Onze bosboeken

Op <http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/BeheerLappersfortbos.aspx> fragmenten bosjeugdromans & op <http://www.poeziebos.be/ArchiefGGF.aspx> [Lees hier alle dagboeken uit het Lappersfortbos](#)

Onze Koningen & de geschiedenis van de bossen in België

[Sire, er zijn geen bossen meer... Bosbrief aan Unesco & Koning](#)
<http://www.youtube.com/watch?v=sWe9a2ST0yE> Brugge 21 juli 2013. Liefde gaat langzaam.
[Poëziebosbeweging schrijft Koning Filip Lappersfortbrief](#) <http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207> (geschiedenis bossen)

Onze bomen & bossen, ademruimte voor de kinderen van morgen :

<http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bosbehoud>

<http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx>

Onze gratis geleide zondagswandelingen

Met boswachter & stadsdichter of bosdichter. In 2013 op 13 oktober (beheerswandeling ANB) & 15 december. En op 2 februari 2014. Telkens van 14u30 tot 16u. Start hoofdingang ANB. Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang kan je wandelen in het Lappersfort Poëziebos met zijn Hugo Clauspad poëzieroute rust & stilteplek, hoek Ten Briele/ Vaartdijkstraat.

(*) VISART

In het Zoniënwoud in Brussel kreeg een honderjarige beuk in 1893 de naam 'beuk VISART' ter ere van de Brugse burgemeester graaf Amedée Visart de Bocarmé (1835 - 1924), voorzitter van de toezichtsraad voor de stadstuin in Brussel. Visart was meer dan veertig jaar burgemeester van Brugge. Als burgemeester had hij zich tot doel gesteld om van het vervallen Brugge opnieuw een stad van aanzien te maken. Hij spande zich niet alleen in voor monumentenzorg - onder zijn bewind werden onder meer de gotische zaal van het stadhuis, Gruuthuse en het Griffiegebouw gerestaureerd - maar hij was ook zeer begaan met het stedelijk groen. Hij legde verschillende parken aan zoals het Baron Ruzettepark en het Milne-Edwardspark, en voltooide de aanleg van de vesten, een eerste groene gordel rond Brugge. Tijdens zijn ambtsperiode werd ook de 'Dienst der Wandelingen' opgericht, één der eerste gemeentelijke groendiensten van België. Van Visart is de gevleugelde uitspraak: "J'ai planté beaucoup d'arbres dans ma vie, je dois dire qu'actuellement surtout je considère le boisement et le reboisement comme une des opérations culturelles les plus productives que l'on puisse faire." Zijn naam wordt vandaag in Brugge in ere gehouden met het Graaf Visartpark. [Press Releases Oktober 2006 - "Welke partij levert de nieuwe Visart ?"](#)

LAAT ONS

Laat ons jurken met gravinnen.
Laat ons rokken met prinsessen.
Laat ons bakken de duchessen.
Laat ons in uw harnas binnen.

Laat ons scheden om de zwaarden
Laat ons druipen van het braad.

Laat ons zingen na de daad.
Laat ons lachen in de baarden.

Laat ons draven in de manen.
Laat ons blinken in het brons.
Laat ons wapperen de vanen.

Laat ons schetteren pistons.
Laat ons waaien als de hanen.
Laat ons dansen onder dons.

Peter Theunynck, vrije stadsdichter Brugge & Lappersfort Poets Society

The Judgment of (the) Mirror

Bid mij een spiegel. Spiegel mijn gebed.
Maak mijn schaduw transparant,
kneed mijn knieën met warmte
kneed ze zacht als keien. Kalmte

klimt tussen mijn biddende handen.
Het is ranke klimop. Het is denken
dat over het dak heen groeit. Gras
dat groen blijft na het atoomtijdperk.

Ik zie de gehele wereld in mezelf.
De nacht is een knoeiboel. De dag
het zootje van weleer: vlam en vuur,
schoten en schotwonden. Bloed

op het plexiglas van het hart.
Overlast knoopt zenuwen los.
Schandknappen verzieken het zand,
staan in hun afstand te kijk.

Ik ben oud genoeg om te bidden.
Ik ben oud genoeg om gek te worden.
Ik ben net zo oud als de onderste tak
van de galgenboom. Godgeklaagd.

Verte onttrekt zich aan zijn omtrek.
De dood steekt een sigaret op
en doet alsof. Maar hij ziet me.
Hij kijkt dwars door de spiegel.

Bid mij een spiegel. Spiegel mijn gebed.
Maak mijn schaduw transparant,
kneed mijn knieën tot zachte kei.
Het leed dat ik leef is dit van Kaïn.

Hedwig Speliers
Erestadsdichter Brugge