

Februari is voor Brugge (meer op <http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx>)

Zwitserse chalets, comfortabele stallen
verdwaalde sterren, ontwortelde sparren
valse sneeuw en Kerstmannen, muzak
hoestende luidsprekers en volk, veel volk

jeneverbars, dranghekkens, vuilnisbakken
stopcontacten, kabels, mix van hotdogs, kots
en paardenmest: parfum uit de middeleeuwen
wanten, mutsen, nougat, marsepein en volk, veel volk

Kerstmis is voor zaligen, Nieuwjaar voor gelukkigen
januari voor afgeprijsde dromen
smeltende ijssculpturen, loze beloftes
glasbollen die zich verslikken in de scherven

alleen februari is voor Brugge
bibberend in haar negligé van mist
prevelend op een neogotisch sterfbed
wachtend op verrijzenis en toerist

© Herman Leenders, Vrije stadsdichter van Brugge 2016

© cartoon: Marec



Herman Leenders is de vijfde vrije Brugse stadsdichter. Hij krijgt de opdracht elf Brugse stadsgedichten te schrijven over schoonheid en troost, vreugde en ergernis, Brugge en de wereld. De stadsdichter wordt geroepen door de muzes Poëziebos www.poeziebos.be in samenwerking met het Poëziebosnetwerk en Boekhandel De Reyghere & Brugse Boekhandel. Driekoningenbeeldenlink hierna <http://www.focus-wtv.be/nieuws/herman-leenders-vijfde-vrije-stadsdichter-van-brugge>

Meer op <http://www.dereyghere.be/index.php/leestips/specials/541#Stadsdichter> www.brugseboekhandel.be
<http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx> www.hermanleenders.be