

Geheim

Soms is het ergens te horen. We luisteren
naar hoe het komt verscholen in een woord
of een gebaar : niets mag verloren gaan van
wat bestaat.

Stilte gonst er omheen wanneer het door
de kamer gaat want wat we met elkaar
verzwijgen wordt uitgesproken
minder waar.

Johanna Kruit

Bovenstaand gedicht komt uit de bundel "Winterdagboek " die in 2007 werd
uitgegeven bij Doorgeverij Zinderend te Bergen op Zoom www.johannakruit.nl