

Groene Gordel *Zalig de boom, die nauwelijks voelen kan, nog zaliger de steen, die helemaal niet voelt.* - Becquer (10 mei *chartreusewandeling*, zie www.poeziebos.be)

De dichter in zijn huis van weinig slaap
Staat op met een erectie, na een droom
Die zijn prostaat doet trillen van geluk.
Een doordeweekse dinsdag, warm en nat.

Winter, die niets begrijpt van politiek,
Maakt vreemd muziek in onze hemelboom
(Maria heeft me deze naam geleerd)
Alsof het ergens veilig binnen wou.

Mensen zijn bomen die zich verplaatsen
Langs drukbevolkte straten naar hun werk.
Kijk, een sering! Kijk, een perelaar!
Kijk, een kastanje in haar witte kleed!

Dichters hebben geen tijd om te werken,
Hun naarstige groeiproces houdt niet op.
Met verbaasde ogen bekijken deze dromers
De uitzaaiing van de stedelijke woestijn.

Met welk hout zal ik mijn pijlen maken,
Met welk papier en met welke groene inkt?
Bulldozers ratelen in mijn uitlaatklep
En helaas de beek door de bossen stinkt.

Marcus Cumberlege, vrije stadsdichter Brugge 2015 www.marcuscumberlege.com
powered by www.poeziebos.be www.brugseboekhandel.be www.dereyghere.be

BRUGGE IN DE WINTER, stadsgedicht voor de chartreuse stadsgordel

Zwanen zijn ijsschotsen, gestold in oliedik water.
Vervroren vissers de bomen. Ze staan gebogen,
maar gooien geen lijnen meer uit, zien geen dobber
meer drijven. Zelfs de luidste vissen zwijgen zich dood.

In gevlakgomde straten klinkt elke stem luider,
omdat geen motor meer maalt, geen hoeven meer
kletteren over de klinkers. Mensen eggen trottoir
na trottoir. Ze hebben het even weer voor het zeggen.

De stad wordt gevuld met verdwenen geluid:
voetstappen, suizende sleeën, voldragen cantates.
Er dwarrelt een alt uit de hemel. Een sopraan smelt
als sneeuw voor de zon in een koor van violen.

Aan de rand van de stad slaapt in een bruidsjurk
van kant de Chartreuse. Na de dooi zal hij komen,
haar lief. Een strop van metaal legt hij strak
om haar hals, in beton zal hij gieten haar ziel.

Peter Theunynck, vrije stadsdichter Brugge 2013
<http://petertheunynck.wordpress.com/2014/01/24/voorlaatste-stadsgedicht/>