

IN HET BOS

met Viviane en Vrienden

Regen ritselend
in lang gevallen bladeren -
een Boom van een boom.

Mannen zien bomen
als vrouwen, vrouwen als mannen -
kinderen ook.

Geur van de wind,
klank van de zon -
smaak van een zilveren berk.
(voor Coque)

Van wortels tot kruin
deze berk is één en al
helende zachtheid.
(voor Maria)

Groter en stiller
dan al haar metgezellen -
moederlijke beuk.
(voor Nan)

Aan de voet van de beuk
gehurkt – herinnerd aan
dat Spaanse gedicht.

Schors van de jonge den -
jigsaw-puzzel voor
mijn speelse handen.

We nemen afscheid
rond een reusachtige stam -
de mystieke *Om*.

Rijckevelde, 15 april 12, Marcus Cumberlege

(Het is bijna onmogelijk om een haiku te schrijven in een nieuwe moedertaal. Haikus schrijven in de taal van een ander is onbegonnen werk. Visit my website: www.marcuscumberlege.com)