

## **Heren van stand ? schimpdicht over 'standen' (\*) bij de G20-top te Cannes**

Pa, wanneer ben je een 'heer' van stand ?  
Pa, hoe word je een 'heer' van rang ?  
Pa, ben jij zelf géén heer van stand ?

Neen, da's iemand met aanzien,  
Rijdt met een dure slee,  
Huilt in 'n kast van 'n villa met gouden plee,  
Bezit een exotisch stulpje overzee,  
Met diamant bezette ringen en  
Een paar luxejachten als hebbedingen,  
Een privé-jet, 'n heuse harem,  
Kortom alles ad, ...infinitem.

Pa, als je dat alles bezit,  
Ben je dan een heer van stand ?  
Een CEO, een 'hero' ? Iemand van rang ?  
Neen, jongen, ik ben gèèn heer van stand.  
Zelfs geen povere stand-in.  
Wel altijd standby.

Paul Saccasyn , Lappersfort Poets Society  
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

(\* ) er bestaan 4 standen: adel, geestelijkheid, burgerij en arbeiders aldus Van Dale