

## Herman Leenders, vrije stadsdichter Brugge 2016

*Herman Leenders wordt de vijfde vrije stadsdichter van Brugge. Hij krijgt van de muzes Poëziebos de opdracht elf Brugse stadsgedichten te schrijven over schoonheid en troost, vreugde en ergernis, Brugge en de wereld.*

### Wie is Herman Leenders ?

Herman Leenders werd geboren in Brugge op 10 mei 1960. Hij liep er ook school. Hij studeerde Germaanse filologie. Herman Leenders publiceerde de dichtbundels Ogentroost (1992), Landlopen (1995), Speelgoed (2000), Vervalsingen (2008) en Dat is wij (2013) evenals de verhalenbundel Het mennegat (1994) en de roman De echtbreukeling (2005). Hij wordt uitgegeven door De Arbeiderspers.

Hij werd herhaaldelijk bekroond onder andere met de C. Buddingh'prijs (1993), de Hugues C. Pernathprijs (1993) en de prijs van de provincie West-Vlaanderen (1995 en 1997). Meer info is terug te vinden op [www.hermanleenders.be](http://www.hermanleenders.be)

### Missie

De stadsdichter wordt geroepen door de muzes die het Poëziebos bewonen; in samenwerking met het Poëziebosnetwerk & de boekhandels De Reyghere en Brugse Boekhandel. Deze 3 poëziemusketiers engageren zich ertoe om de stadsdichter minstens één maal met publiek uit te nodigen bij hen. In het Lappersfort Poëziebos tijdens de seizoenswandeling in de week van het bos op 9 oktober 2016 van 14u30 tot 16u. Het Poëziebosnetwerk zal de gedichten voor Brugge publiceren op <http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx>. Het Poëziebosnetwerk engageert zich samen met haar literaire partners om het stadsdichterschap ( \* ) voor Brugge verder te behartigen. Samen werken zij met velen aan mogelijkheden voor een blijvend initiatief in Brugge.

### Info literaire partners [www.brugseboekhandel.be](http://www.brugseboekhandel.be) [www.dereyghere.be](http://www.dereyghere.be)

Het Poëziebosnetwerk [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be) is als bijenkorforganisatie een deel van de Unesco werelderfgoedstad Brugge. We tellen een 50-tal bosdichters in onze rangen en enkele stadsdichters. Uiteraard is de wereld voor ons meer dan bossen alleen. Daarom schonken we Brugge na Anthonis de Roovere ( <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=32107> ) vrije stadsdichters. Hedwig Speliers, Peter Theunynck, Lies Van Gasse en Marcus Cumberlege. De eerste deed Brugge de dichtbundel 'de stem van de stad' cadeau ( beluister <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35901> klankfragment bij de presentatie in boekhandel De Reyghere ) . De tweede de blog stadsgedichten voor Brugge en de mensen die er wonen of komen <http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/> De derde een blog Kanten Stad [www.kantenstad.blogspot.be](http://www.kantenstad.blogspot.be) De vierde publiceerde zijn stadsgedichten op <http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx>

( \* ) Het stadsdichterschap van Brugge is een vrij initiatief, begonnen met een officiële vraag van de bosdichters van de Lappersfort Poets Society in 2006 en een eerste officieus stadsdichter Hedwig Speliers als geschenk voor Brugge in 2012. Vervolgd met Peter Theunynck als vrije stadsdichter van Brugge in 2013 en Lies Van Gasse als vrije Brugse stadsdichteres in 2014. In 2015 was Marcus Cumberlege de vrije stadsdichter/City Poet <http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php> [www.natuurenbos.be/lappersfortbos](http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos) Meer muzes & bosgezellen ? <http://petertheunynck.wordpress.com/2014/03/27/interview-met-lies-van-gasse/> <https://soundcloud.com/petertheunynck/lies-van-gasse>