

Het bos van de Frères

wisten de bomen toen ze wortel schoten
dat ze hun bladeren zouden verliezen
dat men hen zou knotten

twee jongens liepen door het bos
voorbij de poel van de drenkeling
en het hok met de hellehond naar school

ze wilden naar het eiland
de zonnedauw zoeken
vonden een verfrommelde vrouw

lieten hun kamp onbewaakt achter
staken de Albertlaan over als een kolkende stroom
in hun kinderhoofd groeiden de plannen

metershoog
verrezen tot boven de kruinen appartementen
met uitzicht op een parkje met een bankje

© Herman Leenders

Vrije Brugse stadsdichter 2016-2017

<http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx>

Geschreven op vraag van de rederijderskamer 'De gezellen van de H. Michiel' (Sint-Michiels, Brugge)