

Houla in Syrië

welke woorden sta je toe
als je beschaamd wil zwijgen

weerom kijkt de wereld toe
en waarnemers met tabellen
vullen een cijfer in

foto's tersluiks genomen
tonen de lijven:
kinderlijven, moederlijven
in een bloemenkrans van bloed

welke woorden blijven over
nu na gedane arbeid
de mortieren zwijgen

er is geen tijd, geen grond meer
voor de graven: je ziet
de lange rijen neergevlijd
alsof ze zachtjes dromen
in hun wit gewaad

welke woorden rijmen
op de werken van de haat
wat voor zin of frase laat betijen
als je weerzin neer wil schrijven

Staf De Wilde