

# Hugo Clauspad Lappersfort Poëziebos

Van zonsopgang tot zonsondergang [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be) [www.natuurenbos.be/lappersfortbos](http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos)  
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars>  
[Lees hier 'stem van brood en bossen', 12 gedichten uit de eerste wandelroute Lappersfortbos](#) [Hugo Claus pad \(+ 21 gedichten\)](#)

Het Lappersfortbos is niet alleen de schuilplaats van tal van levende bos- en stadsdichters, maar ook de poëtische laatste rustplaats van enkele dode dichters. Vanaf vandaag krijgt het bospoëziepad 2 straatnaamborden, met dank aan ANB.

Toen Hugo Claus stierf, schreven enkele dichters van de Lappersfort Poets Society een in-memoriamgedicht. Zo rijpte het idee voor een bescheiden Claus hommage in de zomer van 2008. Het wandelpad door het Brugse Lappersfortbos had toen nog geen naam. Zo kreeg Brugge Letterstad zijn Hugo Clauspad. Het Hugo Clauspad in het Poëziebos van de muzes is ondertussen een begrip in Brugge & ommeland. Temeer daar Hugo Claus een geboren Bruggeling is. Hij is ook niet vreemd aan de geest van het Lappersfortbos: een beetje rebels, ni Dieu ni Maître... In het vrije Sherwood van Brugge zou Claus zeker vertoefd willen hebben bij 'les rebelles de la forêt', de bosbezitters & de muzes.

**Wandelen met flarden Claus in ons hoofd :** In de wereld waarin ook wij dolen \*  
Een duister universum waarin we levenslang dakloos zijn \* In de vleugels en de klauwen van eros \* De gewonde ogen van de eeuwigheid \* met woede en deernis de corrupte wereld aanklagen \* de sleepnetten van de taal

**Nog altijd bosactie voeren met bosminister Joke Schauvliege in het vizier.**

Kantelt het Vlaamse bosbeleid naar behoud & bescherming voor zuurstofgevende bossen? Ondertussen zijn er al meer dan 100 bosambassadeurs die Joke Schauvliege met aandrang vragen om echt iets te doen aan de problematiek van de zonevreemde bossen. De nieuwste bosambassadeur is **Herr Seele**.

Dit is de verklaring die alle bosambassadeurs onderschrijven: "Bossen en bomen zijn levensadem en zuurstof voor de mens. Daarom steun ik het Lappersfort Poëziebos als een symboolplek van de strijd voor bosbehoud & bosaanplant. Bovendien kijk ik reikhalzend uit naar het Vlaamse reddingsplan voor de ernstig bedreigde zonevreemde bossen van de Vlaamse ministers Schauvliege & Muyters"

<http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen> We blijven elke dag hopen. Zie geschiedenis bossen België, lang verhaal <http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207> <http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bosbehoud>

**Ondertussen kijkt Brugge ook uit naar haar komende stadsdichteres.**

Na Hedwig Speliers & Peter Theunynck mag zij vanaf Lichtmis 2 februari 2014 de pen van het vrije stadsdichterschap hanteren. Meer op <http://www.poezieweek.com/activiteiten-overzicht.html?cnpage=1&cdbid=c5b0ee18-73a1-42c3-8de0-d9a60ceed81d>

<http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/>  
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php> [www.kapersnest.be](http://www.kapersnest.be)

Antwerpenaar Theunynck wordt stadsdichter in Brugge  
[www.nieuwsblad.be](http://www.nieuwsblad.be)