

## 7 inspiratieteksten voor de nieuwe droomstad Utopia ?

Feministische **Protestantse bevrijdingsteologe** Dorothee Sölle : “ wij hebben de langste adem, wij hebben de betere toekomst nodig. Wij bouwen de menselijke stad. Misschien hebben wij het ons te eenvoudig voorgesteld toen we destijds vertrokken voor de lange tocht door de woestijn ? Wij hebben vrienden nodig : misschien hebben we ze al ? Veel mensen horen de roep van de vrede. Laat ons de oude opdracht vervullen en mensen vissen ! “

Dat heeft geen zin, ' zei Alice. ' Onmogelijke dingen kun je nou éénmaal niet geloven.' Ik denk dat je gewoon nog niet zo veel ervaring hebt, ' zei de Koningin. ' Toen ik zo oud was als jij oefende ik elke dag een halfuur. Er waren dagen waarop ik voor het ontbijt al zes onmogelijke dingen had gelooft. ' **Alice in Spiegelland**

"Waarom ben je gekomen ?" vroeg Herne, heer van de bomen en god van de bossen aan Robin Hood. ' Om mijn gelofte te breken ' Robin was bitter gestemd en moedeloos en voelde zich koud van binnen. "Dat kun je niet. Je bent uitverkoren. Er is geen ander" donderde de stem..."Jullie moeten je doel voor ogen houden" zei Herne. ' Het doel is onbereikbaar ' bromde Robin lusteloos. ' Mijn pijlen gaan verloren ' "Span dan je boog opnieuw" beval Herne. ' Waarom ? ' vroeg Robin wanhopig. ' Waarop moet ik richten als ik geen doel heb? ' "Je hoeft niet te richten" sprak Herne de jager kalm. "De pijl zal het doel vinden". ( uit de honden van Lucifer, Robin May ) Hernes stem weerklonk. " Om de zwakken te helpen, de hulpelozen te beschermen en te strijden tegen tirannie. Zo moet het zijn...Robin met de kap. " ( **alzo sprak Herne, de heer van de bomen en de god van de bossen in 'De man met de kap' van Anthony Horowitz** )

**Voor de jonge kameraden ( uit : speel toch van brood en rozen, 1981, wijlen Dorothee Sölle, feministische bevrijdingsteologe uit Duitsland )**

Een en een vriend en een vriend en een vriend zeg niet dat is vier

het is meer  
het kleine éénmaaléén is de vriendschap het grote de revolutie  
Begin met het kleine  
want een vriend heerst niet  
een vriend heeft altijd tijd  
of hij weet iemand die nu tijd heeft  
een vriend weet altijd raad  
of hij kent iemand anders die raad weet  
een vriend is altijd bereikbaar  
of hij vindt iemand die bereikbaar is

Het kleine éénmaaléén is het netwerk, het grote de nieuwe stad

**Rainbow Warrior** Luka Bloom ( met dank aan de wilde avonturen on stage, front & back van [www.greenpeace.be](http://www.greenpeace.be) )

Warriors of the rainbow  
Are answering the call

They go to where the dust will rise again  
Dust will rise again and fall

Leave Polynesia alone  
Polynesia, leave her alone  
Leave Polynesia alone

Mon ami Francais  
Ecout s'il vous plait  
J'apprend a parlez Francais pour dire  
Votre bomb non merci  
Votre poison non merci  
Ecout s'il vous plait

Warriors of the rainbow  
Are answering the call  
They go to where the dust will rise again  
Dust will rise again and fall. Polynesia, leave her alone

Fernando Perreira gave his life to the sea  
His spirit is calling out to you  
To you and to me : Polynesia, leave her alone ...

### **Een Brugs sprookje kerst 2003**

Een arme Brugse jongen  
met astma en heel slechte longen,  
kon zonder zijn puffer niet voort,  
zelfs zijn hartritme was al verstoord.

Van al die uitlaatgassen  
Zijn ma ging op zoek naar bossen  
Zijn pa zocht verwoed naar wat groen,  
want om zijn probleem op te lossen  
Had men bomen en zuurstof vandoen.

Ze kwamen aan in het Lappersfort  
en lazen hier komt heel binnenkort  
een pracht van een industriegebied.  
Dat hielp hun kleine jongen niet.

Ze kwamen aan de Chartreusenatuur.  
Ook daar bleek groen van korte duur.  
Men plande bedrijfshoofdkwartieren.  
Dag vogels, dag andere dieren.

Ze snaptten niet dat het stadsbestuur  
zo slordig kon omgaan met de natuur.  
Wil men onze jongen helemaal dood?  
Hooft niemand dan zijn ademnod?

Pa trok zijn stoutste schoenen aan  
en ging voor Patrick Moenaert staan.  
Ma had haar mooiste japon uitgekozen  
en trok naar het kabinet van Yves Roose.

Ze legden hen hun kerstwensen voor.  
Hun buren en vrienden riepen in koor:  
"Bestuur, red het groenegordelgebied.  
Vergeet onze groene longen niet."

De wijze vaders werden bewogen  
door zo' n golf van mededogen,  
dat ze snel naar een oplossing zochten  
en de bossen aan Sannen verkochten.

Door de poorters werden ze ingehaald  
als een Breydel en een De Coninck  
Ze hadden een overwinning behaald  
en kregen de hoogste beloning.

Peter Theunynck, Beschermcomité Groene Gordel Front [www.ggf.be](http://www.ggf.be)

### **Waar is, Daar was ( Peter Holvoet-Hanssen, stadsdichter A )**

Trek de pijl uit mijn hart, laat varen die ik-persoon  
ontspan je hemelboog, treed mee buiten de oevers  
we planten kikkerpoelwoorden op dodenakkers  
onze zinnen wapperen in de wind voor dit kind  
hoort het paard van Sinterklaas op haar vliegende fiets

De wind vertelt d'histoire van het Lappersfortbos  
koning eik, prinses linde, kompanen van het mos  
onteigend, platgewalst door bulldozers en beton  
onder de bijtende regen, de stervende zon

Jonge bomen vervangen zomaar niet de oude  
reuzen - vossen zijn voortvluchtig en dassen hebben  
koude neuzen - wachtend op de bus waar de beuken  
(kruinen zo groot als 't wortelgestel) elkaar steunden  
fopzwam ondergronds een kous maakte voor de boswilg  
aan 't Zuidervaartje, aan d'overzijde van de brug

Strijk een lucifer voor de populieren die hier  
tierden, voor de blauwe schicht van het ijsvogeltje  
(ook vogels kunnen high worden), voor de ploirokjes  
die hier zwierden en zoals het vuur het hout beklimt  
en sap dat uit de stam komt zweten: zeg dat het niet

waar is, het bladergeruis werd geen verkeersgeraas  
de gordel geen stalen long - levend hout, levend vuur  
van kist tot as: daar was het, een lapje bos een fort  
aan 't Zuidervaartje, aan d'overzijde van de brug

<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>