

Gedichtenoogst voor de nacht van Lappersfortvleermuis lees je onderaan. De vrije Brugse stadsdichteres Lies Van Gasse zal ook een vleermuizengedicht 2014 uit haar pen toveren...



**Nacht van de Lappersfortvleermuis** <http://activiteiten.natuurpunt.be/Activiteit/13978> zie ook [www.evonet.be/~pwill/activiteiten](http://www.evonet.be/~pwill/activiteiten) [www.nachtvandeveleermuis.be](http://www.nachtvandeveleermuis.be) zaterdag 30 augustus 2014 : 20u30. Wandeling is gratis. We verzamelen aan hoofdingang van het Lappersfortbos, hoek Ten Briele/Vaardijkstraat. De vleermuizengids is boswachter Koen. De vrije Brugse stadsdichteres Lies Van Gasse is voor één nacht vleermuizendichteres. Onder de waakzame vleugels van bosdichter & weerwolvenkenner Saccasyn Paul. Info [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be) [www.natuurenbos.be/lappersfortbos](http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos)  
**Leestip** [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be) **Zilververlker**, van Kenneth Oppel, uitg. Gottmer. Schim is een vleermuis. Hij is een zilververlker. Hij woont in Boomburg in het bos en beleeft er veel spannende avonturen. Aanbevolen voor wie van muzes houdt !

### Ondersteboven

" bij de Europeese Nacht van de Lappersfortvleermuis 2012 "

Staat de wereld op haar kop ?  
Kop omhoog, kop omlaag ?  
" Komop ", wie raaskalt ?  
Vraagt de vleermuis.

Beveelt de vampier :  
Broeders, heft het glas.  
Plengt het vocht  
Op de bodem van de krocht.

Sist de hoofdvleermuis:  
Kompanen, weest geen vampieren!  
Laat ons geen bloed vergieten.  
Verdriet stroomt door elk vergiet.

Bloedzuigers reppen zich weg.  
Freya waakt over het slinkende bos.  
Witte blokkendozen aan de kim.  
Wordt het uit zichzelf een schim?

In hun kelder vrezzen ze muizenissen.

Batman versus bad men.  
Betaalt Strauss het gelag?

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society

## **Bos bij nacht**

nacht van de duisternis  
maar de kinderen hielden  
hun toortsen hoog

de boswachter sprak  
over vleermuis en uil  
en de bolsters van een kastanje  
knapten onder onze stap

een oude dichter vertelde  
over een graaf: die had  
wel duizend zonen  
bij duizend mooie meisjes

ach, deze oude dichter:  
hij heeft nog Gezelle gezien  
op wandel langs de reien  
Gezelle zong en zijn vriend  
begon van blijdschap te schreien

in de toren van een abdij  
telden de klokken de tijd -  
verder was het stil, de stad  
zweeg en sterren renden  
als kinderen over hun Melkweg

de toortsen hoog, de moeders  
waren warme vrouwen  
en de dichter las alsof  
deze nacht van vossen  
en wouwen een sprookje was

Staf De Wilde, tijdens de nacht van de duisternis 2010 in het Lappersfortbos

## **Vleermuizen**

er komen geen vleermuizen  
meer, zoals toen bij schemering  
de kaarters buiten zaten  
en klaveren leek op ruiten  
een flitspaal waar hun tafel  
stond, geen gonzende krans  
in de gele gloed van fosfor:

hoeveel vlinders, vliesvleugels  
verlieten het land, een spray  
verjoeg de spreeuwen  
geen vleermuizen wanneer  
de avond valt, geen bons  
op een fluwelen mat:  
geen vader vloekt  
geen moeder fluistert  
geen kind springt op  
een rug en roept het  
verlossend toverwoord:  
wie mag zo laat nog  
van een schipper overvaren?  
een ruis omringt omsingelt  
de stilste huizen: zwart rubber  
is de zachtste ratelband  
geen vleermuis, nog nauwelijks  
schemering: zelfs de nacht  
verlaat dit schitterend land

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society

### **Bal der Vampieren - naar Roman Polanski**

- voor Paul Saccasyn -

struikrovers zijn het, de bosdichters:  
ze springen je op de nek, slepen  
jou naar hun holen, jouw dromen  
sluiten ze in hun kluizen op

ze eisen het hoogste losgeld,  
niet zomaar afdokken levenslang,  
neen, meteen het geheugen van kind  
en volk in secula seculorum

op boom en steen griffen ze  
hun woorden, hun naam moet  
gegeven aan zee en hemellichaam:  
geen melkweg is veilig voor  
hun drift en waan, hun honger  
naar een nabestaan

hou je gedeisd, lezer, doe alsof  
je hen begrijpt, leen je oren,  
leen je hart, zeg: jij hebt  
de schoonste doornen, in jou  
wil ik zijn verward

dichters, het is al eerder

opgetekend: oplichters zijn het,  
zakkenrollers, je staat erbij  
en kijk achteraf je ogen na,  
zie je de wereld nog  
buiten hun verbeelding?

ben je wel zeker, lezer,  
dat jij daar bent en niet  
een ander: stroomt  
jouw bloed wel door je aders,  
verzenmakers hebben rare  
manieren, ze komen door  
spleet en kieren, bijten in je  
blanke hals, maar zuigen, neen,  
zo zuinig doen ze niet

ze spuwen, stuwen hun gif en  
fluimen door je lijf, geen vampier  
sluipt even stiekem, even gulzig:  
voel je de beet terwijl ik schrijf?

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society

## **Vleermuizen**

maak geen lawaai  
waar vleermuizen paren  
ach, die schuwe dieren  
waar zijn de jaren  
dat ze zoefden  
door de avond  
met hun schrill geroep?

we zaten op een dorpel  
of als kaarters aan tafel  
naast een kasseitje  
dat uitkwam op een wegel

boven ons hoofd  
de snelle schaduw  
van een zwaluw  
en vleermuizen alom  
als zomerse burens

maak geen lawaai,  
geen toeters noch bellen  
waar vleermuizen paren  
wij zijn de kinderen  
die later willen vertellen  
over kaarters op straat

en moeders met bloemen  
op hun voorschoot  
de dag was laat, we konden  
alle rijmpjes noemen  
die een volk overlaat  
aan zijn dochters en zonen

we zagen de zwaluwen  
in hun late uur en waren blij  
dat aan onze goten en koten  
een vleermuis kwam wonen  
als onze schuwste buur

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society

### **Zwarte vleermuis**

lief, je wordt beloerd:  
de zwarte vleermuis hangt  
daar met zijn weidse vleugels  
hij ruikt jouw bloed  
en spoedig zal hij duiken

ach, neen toch, neen toch,  
het is een zilvermeeuw  
weg gedwaald van zee;  
hoor ze hongerig krijsen  
en ik ben er nog, ben er nog  
even hongerig naar jou

geloof me, je wordt alleen  
door mij beslopen  
de vleermuis heeft zich volgezogen  
aan het lichaam van je bange droom

en nu de dag is aangebroken  
heb je het verlaten, je bent uitgetreden  
uit de angst als een die in verhalen  
levend werd begraven

geloof me maar, dat zijn verhalen  
uit een andere tijd; het is geen zuigen,  
het is een zoen die jou bewijst: je bent bevrijd  
uit de crypte waar de vleermuis krijst

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society

( de mensen horen haar in dezelfde tuin ) **HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO** Van zonsopgang tot zonsondergang [www.natuurenbos.be/lappersfortbos](http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos) [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be) <http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> U kan dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken