

AUX ARBRES CITYOYENS ! <http://www.youtube.com/watch?v=ifgBAXIcjcq>
(sing 4 the good trees/climate/woods/gardens & visit www.marcuscumberlege.com)

Hieronder onze bedachtzame bomenbrief & 5 gedichten, maar ook wereldwijde oproep : laat bomen & bossen leven. Parlementen moeten weer de boom en het bos in ! www.poeziebos.be

*' Laat ons geen groei noemen waar een ander minder van wordt' (Mahatma Ghandi) '
"...tenzij men blijft hameren op het feit dat de wereld veranderd kan worden is men
voorbested er het slachtoffer van te worden..." Rana Kabbani*

<http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen>
[Memorandum voor een beter Brugge](#) [Visitatie Groendienst Brugge zomer 2012](#)
<http://www.bomenoverleven.nl/images/bomenkap/rechtopbomen.pdf>
[Bosgedicht voor Joke & onze zusters de zonevreemde bossen](#)

LAAT BOMEN LEVEN

09 maart 2011 [artikel in pdf](#)

Bart Geerts zag het te vaak gebeuren : waardevolle, groeikrachtige bomen die zonder pardon gekapt werden voor een nieuw gebouw, straten of plein. "Terwijl elders grote nood is aan bomen met volume en karakter."

Wat doet u eraan ?

Bart Geerts : Met Reviva, een platform van bezorgde bedrijven, hebben we een bomendatabank opgericht waarop gemeentebesturen kunnen melden welke bomen moeten wijken en andere besturen kunnen laten weten welke bomen ze zoeken. Vervolgens brengen we boomverzorgers, tuinaannemers en plantplaatspecialisten samen om de bomen te verplanten. Kan hij niet direct naar zijn nieuwe bestemming, dan mag hij even op adem komen op ons wachtterrein. Er kunnen 200 bomen staan.

U koopt en verkoopt dus niet.

We brengen de partijen samen. Voor ons mogen de gemeentebesturen onderling zelfs ruilen. Wij helpen wel graag in de keuze van de meest geschikte plantgrond.

Maar ook daar hebt u een herbruikverhaal.

We helpen de groensector om volgens het cradle to cradle-principe te werken en absoluut niets te laten verloren gaan. Zelfs uitgebloeide hanging baskets en bloemtorens, maar ook substraat uit de aardbeisector, verwerken we tot compost of potgrond. Ook voor hergebruik van water zijn er plannen in opmaak.

Het platform Reviva wordt ondersteund door Acterra, Peltracom, DCM, Scientia Terraea, Foronex en European Treeworkers. www.reviva.be www.knackweekend.be/radar

Do it now ! But how ? But when ? Just do it in 2013 Schauvliege & Muyters

<http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen>
<http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bosbehoud>

Van zonsopgang tot zonsondergang www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> U
kan dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken.
<http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013>
<http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/>

Alle Leven Als Individuele Naasten ? Bedachtzame bomenbrief dag van de aarde 2013

Trees

*I THINK that I shall never see
A poem lovely as a tree.*

*A tree whose hungry mouth is prest
Against the sweet earth's flowing breast;*

*A tree that looks at God all day,
And lifts her leafy arms to pray;*

*A tree that may in summer wear
A nest of robins in her hair;*

*Upon whose bosom snow has lain;
Who intimately lives with rain.*

*Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.*

Joyce Kilmer, sneuvelde op 31-jarige leeftijd aan de Marne in 1918
<http://www.westernncattractions.com/joyce-kilmer-memorial-forest/>

Beste Alain & bomen,

Gisteren was het erfgoeddag en vandaag de wereldwijde dag van de aarde. In de Vondelstraat staat die in het teken van sing for the trees. We hopen en we dromen dat het bij jou allemaal tot een goed einde mag komen. Maar respecteren u ook wanneer dit niet zo zou zijn. In onze wereld kunnen we veel dromen koesteren. Veel geduld en vele jaren zullen ons wel de weg wijzen naar wat het lot voor ons in petto heeft. In deze **absurde tijden**.

Er wordt in onze wereld nogal gemorst met bomen en bossen, de zuurstof en de levensader van onze blauwe planeet. Kunnen we de tijd nog stoppen en is het glas halfvol of integendeel halfleeg ? Wij kiezen voor halfvol hopen & gelovend dat zowel Brugges Toekomstplan als de Vlaamse regering binnenkort gaan uitpakken met hoopvolle acties voor de bomen en de bossen in Vlaanderen en Brugge. We moeten beseffen dat er dringend betere wetten moeten komen voor de bomen : **dromen, denken, zeggen en doen !**
<http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen>

De hele natuur, alle bomen ter wereld inclusief, leven en ontwikkelen zich in een eeuwige kringloop van leven en sterven. Maar als je sterk gehecht bent aan bepaalde bomen, die je naasten geworden zijn, dringt zich wel een moeilijke keuze op. Wat is beter: verder ijveren voor het recht op leven van die weinige bomen ? Of uit hun voortijdige kapping energie putten om een veelvoud aan andere bomen nieuw leven te bezorgen? Wij zouden er voor kiezen om nu een offer te brengen en de bomen opgeven. Je strijd was waardig

en bereikte iets. Vanaf nu wordt het te riskant. **Laat je nu niet door het recht vermalen.** Zet je woede om in strijdbaarheid voor alle bomen & andere wetten morgen. Dat is voor ieder van ons een persoonlijke keuze. In alle geval deed jij al wat je kon. Wij delen je romantisch bomen- en wereldbeeld, maar helaas doet de harde wereld dit wellicht niet. Het is dus niet verkeerd om te kiezen voor een **nieuwe jonge** generatie bomen die je tuin omtoveren in een paradijs. We zijn pelgrims op deze aarde. We kunnen beter het lot niet tarten. In alle eerlijkheid & genegen, Luc Vanneste & Peter Theunynck www.poeziebos.be

<http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/>

http://outpost.vrt.be/privemp3/bomenman_120213174433.html

"Laat ons geen groei noemen waar een ander minder van wordt" (Mahatma Gandhi) "...tenzij men blijft hameren op het feit dat de wereld veranderd kan worden is men voorbestemd er het slachtoffer van te worden..." Rana Kabbani

Alle Leven Als Individuele Naasten ? gedichtenstimulans bomendebat www.poeziebos.be
(4 gedichten met onderaan meer info & achtergrond bij parlementaire initiatieven en visie alain)

1) Alain uit de Vondelstraat

onbegrepen metafoor omtrent de meiboom

Zou hij Dostojevski kennen ?
Don Quichotte hem lief zijn ?
Zou hij Joost Vondel kennen ?
Dwepen met J.J. Rousseau, Douanier Dito ? (*)

Alain uit de Vondelstraat,
De onverzettelijke, de weerbarstige,
De idioot, de malloot,
Hij die maalt om een boom, de kloot.

Ach, Alain uit de Vondelstraat te Assebroek.
De scherprechter schonk je ' n gekke look.
Man, bezorgd om onze wereldkloot.
Man, vol nostalgie, vol melancholie.

Bomen hinderen, bejaarden hinderen,
Kinderen hinderen; asielzoekers ook.
Godsdienstfanaten ook.
Overlastburen leggen je in de luren.

De zon schijnt niet voor iedereen.
Bomen staan altijd ergens in de weg.
Zal de Heer in den Hoge zijn zegen geven ?
Bomen reiken toch tot in de hemel ?

Paul Saccasyn, Lappersfort Poets Society

(* J.J. Rousseau, auteur van ' Emile ' - ' Douanier Rousseau, kunstschilder - Vondel, Nederlands schrijver op de wereldkloot - Meiboom, oud volksgebruik om op het dak van een afgewerkte nieuwbouw een ' boompje ' te planten)

2) DE BRUGSE BOOMIDIOOT, beluister stadsgedicht Peter Theunynck; officieus & vrij stadsdichter van Brugge <http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/> www.poeziebos.be Luister [bomenman](http://outpost.vrt.be/privemp3/bomenman_120213174433.html) op MNM http://outpost.vrt.be/privemp3/bomenman_120213174433.html

Vijf esdoorns, een pruimenboom, drie kerselaars en een wilg.
Ze staan in de weg in een tuintje in Brugge.
Tien stammen. De strijd van de boomidioot.

Ook bomen zijn levende wezens, zegt hij.
Hij noemt ze *individuen*.
De mensen verklaren hem voor gek.

Weg met die takkenman. Omhakken die boel.
Te groot en te veel voor een stadstuin.
De wet is de wet. De Code Napoléon!

Niet dat hij ze knuffelt. Zij brengen hem schaduw.
Niet dat hij ze nachtkust. Zij geven hem adem.
Ze wortelen hem. Net als zijn moeder en vader.

Geen hap krijgt hij nog door zijn keel.
Desnoods verhuist hij ze naar een andere tuin.
Desnoods gaat hij voor hen failliet. Maar doden: dat niet.

Er staan disproportioneel veel bomen in uw tuin, oordeelt de rechter.
Het regenwoud is toch veel erger, relativeert het radiomeisje.
Kruip terug in uw boom, vuile hippie, oppert het internet.

We krijgen de lucht niet langer gezuiverd, zegt hij.
Nergens meer lijdende longen dan hier. Wie vertelt
Aan de ouders van Newtown: plant elders maar andere kinderen?

Hij vindt dat het ooit eens moet stoppen. Hij strijdt maar
met simpele woorden. *Wie is er de zot. Wie is er in feite de idioot?*
Wie hakt er de tak af waarop hij zit? Wie wurgt er zichzelf met zijn lucht?

Peter Theunynck, stadsdichter Brugge www.regiobrugge.be
(ter vertroosting van bomen, burens & Alain)

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130128_00449112

3) Medicijn tegen woede, naar Seneca door Staf De Wilde opgedragen aan bomenrebel Alain, zijn geliefde bomen & de Brugse wrederechter

ontdoe je van de woede
stel je daden uit: zeker,
de mens is de hoeder
van de aarde, hij bezit

haar niet: de bomen
die van een grond
de dromen zijn

word niet ziek van gramschap
nu het schuim druipt
van de grimmigheid;
bal je vuisten in een broekzak,
zei een oude moeder

geloof me, ik volg jou wel,
ook ik ben verbolgen
en ooit komt de dag, jouw dag,
wanneer de dorpen zijn verzwolgen

ontdoe je van de woede,
jij hoeder van het bos
het valt jou zwaar te moede
maar wie in boosheid leeft
die leeft in boeien en geduld
dat maakt ze los

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society

4) bevelschrift voor de bomen

buurman, jouw bomen
ze zijn me een doorn
in het oog, ik heb
de baksteen lief
en de blinde gevel

na jaren van wrevel
zeg ik het luid, ik lees jou
het bevelschrift
van de rechter: die bomen
moeten uit al lijdt de stad
aan muco en astma,
aan al het ademloze

buurman, jij bent me
een steen des aanstoets
en een molensteen wil ik
om jouw nek want de dwaze
heeft de bladeren lief,
de lichtinval en de schaduwplek

een van beide moet verdwijnen
en ik heb de wettekst aan mijn zijde,
jouw lusten zijn mijn overlast
al ben ik jong geweest en blijde
en schreef ik lieve namen in een bast

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society

Meer info over bomendebat vroeger Belgisch parlement. Wie neemt nu initiatief ?

<http://www.senate.be/www/?Mlval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=1&NR=737&PUID=16779888&LANG=nl>

5) Meer over sing for the trees :

<http://www.songkeeper.net/singforthetrees.htm>
<http://www.youtube.com/watch?v=gZwzUJOPtQI>
<http://www.timeanddate.com/holidays/world/earth-day>
<http://www.facebook.com/groups/singforthetrees/?fref=ts>

6) Meer info over bomendebat vroeger & nu in parlementen en groendiensten :

[Memorandum voor een beter Brugge](#) [Visitatie Groendienst Brugge zomer 2012](#)

<http://www.bomenoverleven.nl/images/bomenkap/rechtopbomen.pdf>

<http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=649968>

24-11-2011	ingediend
24-11-2011	naar voorzitter
	verwezen naar commissie
24-11-2011	Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
16-12-2011	rondgedeeld
	te behandelen in commissie
23-12-2011	Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
	in behandeling in commissie
15-01-2013	Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
	verworpen in commissie
15-01-2013	Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

<http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1382-1.pdf>

<http://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2011-2012/g1382-2.pdf>

<http://www.senate.be/www/?Mlval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=1&NR=737&PUID=16779888&LANG=nl>

Belgische Senaat

ZITTING 1996-1997

8 OKTOBER 1997

Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 35, eerste lid, en 36 van het Veldwetboek

(Ingediend door de heer [Boutmans](#) en mevrouw [Dardenne](#))

TOELICHTING

Wanneer een van de weinige nog overblijvende bomen in onze geïndustrialiseerde steden of op ons toch al danig monotoon geworden platteland wordt geveld, ervaart de bevolking dat steeds meer als een onherstelbaar verlies voor ons milieupatrimonium. Dat gevoel wordt des te sterker wanneer de boom uitsluitend wordt neergehaald omdat hij in de nabijheid van de scheidingslijn tussen eigendommen werd geplant, hoewel niemand daar eigenlijk hinder van ondervindt.

Artikel 36 van het Veldwetboek bepaalt immers dat « De nabuur [...] de rooiing [kan] eisen van bomen, hagen, heesters en struiken die op een kortere afstand geplant zijn dan de wet bepaalt. ». De door die bepaling bedoelde wettelijke afstand wordt door artikel 35, eerste lid, van hetzelfde Wetboek vastgelegd op twee meter voor hoogstammige bomen en op een halve meter voor andere bomen en levende hagen. Dat rooien kan op volstrekt willekeurige wijze worden gevraagd : de nabuur moet immers geen schade kunnen aantonen.

Er zij opgemerkt dat de bepalingen van het Veldwetboek zowel voor de steden als voor het platteland gelden (Cass., 4 oktober 1900, *Pas .*, blz. 357 en Cass., 30 oktober 1911, *Pas .*, blz. 537) en dat de mogelijkheid voor de nabuur om de rooiing te eisen van een boom die werd geplant op een afstand die kleiner is dan de wet bepaalt, onderworpen is aan de dertigjarige verjaring, die echter niet het recht verleent een dergelijke boom te vervangen (Cass., 6 maart 1947, *Pas .*, blz. 102).

Het feit dat geen schade hoeft te worden bewezen, vormt het grote verschil tussen deze bijzondere regeling van het Veldwetboek die geldt voor bomen, geplant op een afstand die kleiner is dan de wettelijke afstand en de gewone regeling van het Burgerlijk Wetboek, die geldt voor bomen die geplant werden op een afstand die de wettelijke afstand overschrijdt. De artikelen 544 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek veronderstellen immers het bestaan van schade (wegnemen van zonlicht, woekerende wortels enz.) opdat een nabuur herstel zou kunnen eisen.

De hele theorie van het misbruik van eigendomsrechten en het begrip « burentwist » stoelen op dat beginsel. Er dient nog te worden aangestipt dat het door het Burgerlijk Wetboek bedoelde herstel andere vormen kan aannemen dan het wegnemen van de oorzaak van de schade, zoals bijvoorbeeld het betalen van een schadevergoeding die de hinder met betrekking tot het genot van het eigendomsrecht compenseert en op die manier het evenwicht tussen de burenen herstelt.

Dat verschil tussen de regeling voor bomen die werden geplant op een afstand die kleiner is dan de wet toestaat en de regeling voor bomen die geplant werden op een afstand die de wettelijke afstand overschrijdt, blijkt volstrekt voorbijgestreefd en is niet langer verantwoord aan de vooravond van het derde millennium. Het is immers ondenkbaar dat in tijden van broeikaseffect en « smog » bomen worden omgehakt enkel en alleen omdat ze niet op de wettelijke afstanden zijn geplant. Dat soort van kappingen lijkt totaal absurd wanneer we weten dat die bomen de lucht zuiveren door middel van fotosynthese en dus een afdoend middel zijn om de vervuiling door onze op productiviteit gerichte beschaving te bestrijden.

Een recent rechtsgeding voor het vredegerecht van het kanton Oudergem en in hoger beroep voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, heeft aangetoond tot welke uitwassen die bepalingen van het Veldwetboek kunnen leiden (*Aménagement-Environnement*, 1993/3, blz. 181). In Watermaal-Bosvoorde zullen bomen die bijna dertig jaar geleden werden geplant, op vraag van de eigenaar van het aanpalend goed moeten worden geveld, zonder dat deze laatste enige schade aantoot en in weerwil van het verzet van alle andere naburen en zelfs van de huurders van de eiser.

Dit wetsvoorstel strekt bijgevolg tot de opheffing van de bijzondere regeling waarin door artikel 35, eerste lid, en artikel 36 van het Veldwetboek wordt voorzien. Die opheffing zal geen rechtsvacuüm doen ontstaan. Ze zal immers tot gevolg hebben dat de gewone regeling, gebaseerd op de artikelen 544 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, de algemene regeling wordt die zal gelden, ongeacht de afstand tussen de bomen en de grens tussen de eigendommen. Om de rooiing te eisen, zal voortaan dus steeds de geleden schade moeten worden aangetoond.

[Eddy BOUTMANS.](#)
[Martine DARDENNE.](#)

WETSVOORSTEL

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 35, eerste lid, van het Veldwetboek, gewijzigd bij de wet van 8 april 1969, wordt opgeheven.

Art. 3

Artikel 36 van hetzelfde Wetboek wordt opgeheven.

[Eddy BOUTMANS.](#)
[Martine DARDENNE.](#)

Alain aan het woord : Gestraft en met enorme dwangsommen bedreigd omdat ik etisch moreel gezien geen Leven kan doden, noch van een dier , noch van een Boom ... ?

De rechtbank in Brugge, België (Europa) veroordeelde mij tot het rooien (= letterlijk uithalen van de wortels & zegt niets over 'doden' , dus kunnen de Bomen dan evengoed blijven Leven indien de nodige voorbereidingsperiode hiertoe wordt gerespecteerd) van alle Bomen in mijn tuin die op minder dan 2 meter van de scheidingslijn met de buren staan, overeenkomstig een oude wet, Art. 35 uit het Veldwetboek van 7 oktober 1886, ook wanneer er geen enkele hinder of schade kan worden bewezen , zoals letterlijk in het (doods?) vonnis staat.

En dit terwijl volgens een andere wet (plantrecht - erfdienstbaarheid) alle Bomen die ouder dan 30 jaar zijn, niet mogen worden gerooid, ook wanneer ze op minder dan 2 meter van deze scheidingslijn Leven. Meerdere Bomen zijn ouder dan 30 jaar, maar desalniettemin besliste de rechtbank dat alle Bomen moeten worden gerooid en oordeelde het niet nodig de leeftijd van de Bomen te onderzoeken.

Bijgevolg kan ik niet anders dan alle Bomen te rooien gezien mijn buren sedert 5 april elke dag een dwangsom kunnen opeisen van 1000 Euro per buur per dag, elke dag dat de Bomen blijven Leven op hun aloude plaats waar zij reeds zovele jaren geworteld zijn. Tweeduizend euro per dag.

Persoonlijk woon ik hier gans mijn Leven en ik heb altijd een heel bijzondere band gehad met de Bomen hier in de tuin zeker nadat mijn moeder (ik was 4 jaar) overleed en de Bomen het gemis aan affectie en moederliefde voor mij ruimschoots compenseerden.

Het enige wat er nu op zit is de Bomen levend te verplanten naar een andere locatie, emotioneel heel hard, maar etisch/moreel aanvaardbaar, wat niet kan zonder dat de buren mij deze toestemming geven, want de buren willen alle Bomen zo snel mogelijk weg uit mijn tuin. De jongere Bomen en struiken die kunnen verplant worden, werden bijgevolg in maart reeds verplant naar het midden van de tuin. De grote Bomen kunnen niet onmiddellijk worden verplant, gezien er hier een periode om de wortels voor te bereiden dient aan vooraf te gaan waardoor ze ten vroegste in het najaar van 2014 kunnen worden verplant.

Met "Sing for the Trees" op World Earth day vraag ik dan ook mijn buren de tijd hiervoor nodig te willen respecteren, ten einde zowel voor mijn buren als voor de Bomen de in de gegeven omstandigheden beste oplossing te bieden. Sing for the Trees op World Earth Day is dan ook een boodschap van Leven & Liefde aan alle Leven op deze mooie Aarde en al haar bewoners, de Bomen , de Planten, de Dieren en ook de Mensen en in het bijzonder mijn buren.

De Bomen doden kan ik omwille van mijn emotioneel zeer sterke band met de Bomen die mij altijd de Liefde gaven die ik van kindsaf van de mens diende te ontbernen (mede door het heengaan van mijn moeder) , en omwille van mijn etisch morele bewustzijn, onmogelijk over mijn hart krijgen. Wie dood en vernieling zaait , kan immers onmogelijk Liefde oogsten.

De opdracht geven tot het doden van de Bomen is idem dito als een huurmoordenaar inhuren, wat dus op hetzelfde neerkomt. Ik ben vanuit dezelfde morele grond reeds vanaf mijn 19de jaar dat ik Leef op deze Aarde, vegetariër geworden , gezien onze

vleesindustrie niet alleen verantwoordelijk is voor het beroven & mishandelen van het Leven van talrijke 'consumptiedieren', maar evenzeer voor de verwoesting van de natuurlijke habitat van talrijke dierindividuen en bijgevolg ook het uitsterven van vele diersoorten.

Daarnaast is deze industrie evenzeer verantwoordelijk voor minimum 70 % van alle ontbossingen, waardoor jaarlijks de Boomindividuen op een oppervlakte zo groot als Engeland moeten sneuvelen. Hierbij zwijg ik nog over de effecten op ons klimaat, de fijnstof- & andere pollutantenproblematiek door onze vervuiling en het nefaste effect op de waterhuishouding met ondermeer overstromingen tot gevolg.

Dus meer dan ecologische redenen genoeg om onze zuurstofleveranciers als habitat voor mens en dier te beschermen.

De Bomen hebben immers – naast hun enorme esthetische waarde als Kathedralen van onze Aarde, hun instrumentele waarde waartoe ze al te vaak enkel worden gereduceerd, – hun ecologische & emotief therapeutische waarde. De voedings- & energetische waarde van hun noten & vruchten, bovenal een heel eigen intrinsieke waarde die ze net zoals wij mensen zelf en elk ander dier, aan zichzelf ontlene. Dus los van de waarde die ze hebben voor ons mensen, andere dieren, planten of Bomen.

Het is immers niet omdat een Boomindividu zich onder een andere vorm manifesteert dan dat wij onszelf manifesteren, dat dit zou impliceren dat deze Boom als levensvorm minder intrinsieke waarde zou hebben dan onszelf.

Daarom verdienen de Bomen, elk van hen afzonderlijk, enkel en alleen ons heel diepgaande respect !

Dit respect kan alleen wanneer:

* onze wetgeving drastisch wordt herzien in elk land op deze wereld. In de praktijk staan immers vrijwel alle Bomen in alle tuinen ingeplant op minder dan 2 meter van de perceelsgrens en leveren vrijwel alle Bomen hierdoor geen enkele schade of noemenswaardige hinder op, zoals in mijn tuin geen enkele Boom schade veroorzaakt en 'hinder' een zeer rekbaar begrip is, wanneer tijdelijke schaduw & een vallend blad in de herfst als hinder kunnen worden beschouwd.

* de bestaande wetten die een bescherming van de Bomen die meer dan 30 jaar zijn, ook door rechtbanken ten allen tijde wordt onderzocht en onafhankelijk van subjectieve interpretaties, en dit ook de effectieve bescherming van de Boom impliceert.

Alain <http://www.facebook.com/events/337550279700567/>

<http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen>

<http://www.youtube.com/watch?v=ifgBAXIcjq> sing 4 the good trees/climate of Belgium

Boommelding

Oei, opgepast: een boom.
Kappen met die droom.
Maak puin van die kruin.

Hij pakt mijn licht af.
Hij staat in mijn weg.
Ik plas hem omver.
Ik knal er tegenaan.
Hij mag daar niet staan.
Oei, opgepast: bomen.
Laat de ontbladerdienst komen.
Laat de takkewijven komen,
de kettingkappers, de kaalkruinen,
de stamdaders, de schorsers.
Oei, een boommelding.
Boem! zeg ik tegen die boom.
Boem! Boem! Boem! Boem!
Want vele bomen maken een bos.
Maar bossen zijn voor boze wolven,
rosse vossen, rare rode kapjes
en boeken- en andere houtwormen
en grootmoes op antieke houten benen.
Hakken dus die handel!
Versplinter die partij!
Oorlog aan die stammen!
Ontluizen maar die kruinen!
Verbranden al die blaren!
Oei, opgepast: nog een boom !

Joris Denoo <http://jorisdenuo.skynetblogs.be/>

<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php?p=257>

<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php> www.poeziebos.be www.jorisdenuo.be

<http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen>

HET LOT

Het lot van bloemen is openbloeien,
geuren verspreiden en stilletjes
sterven, aldus Kierkegaard.

Het lot van weiden is kalklijnen,
tribunes en schreeuwende monden
over je heen, aldus Rijkaart.

Het lot van bossen is stil
verdwijnen en verrijzen
als loodsen, aldus Moenaert.

Het lot van mensen is liefhebben,
elkaar nooit helemaal begrijpen,
daaraan ten onder gaan, aldus Moeyaert.

Peter Theunynck, Lappersfort Poets Society www.poeziebos.be

[Het Lot, bosgedicht voor BPA Ten Briele & collectief Brugge anno 2000](#)