

Lappersfortbos grotendeels met bulldozers geëgaliseerd? Gelukkig niet. 14 van de 19 hectaren zijn 'gered'!

De aandachtige lezer zal verwonderd opgekeken hebben, toen hij in Knack las over het 'grotendeels met bulldozers geëgaliseerde' Lappersfortbos. Het grootste deel van het Lappersfortbos is namelijk door Brugge en de Vlaamse gemeenschap aangekocht én gered. Met dank aan de bosbezitters en alle mensen en politici van goede wil. Dit 'geredde' bos (14 ha) werd een Poëziebos. Een stuk bos dat nog als KMO-zone was ingekleurd, krijgt binnenkort officieel een groene inkleuring.

We blijven uiteraard met een wrang gevoel zitten na drie ontruiming en de kap van 5 ha. Dat litteken blijft. Maar dankzij de strijd om een stukje Lappersfortbos is de problematiek van de zonevreemde bossen <http://www.vbv.be/bedreigdebossen/> in heel Vlaanderen op de kaart gezet. Vlaams bosminister Joke Schauvliege (CD&V) maakt - in navolging van het Vlaamse regeerakkoord 2009 - een plan voor inventarisering & behoud van de zonevreemde bossen. Eind 2012 moet het klaar zijn.

Onder de nieuwe naam Poëziebosnetwerk www.poeziebos.be zijn de mensen van het voormalige Groene Gordel Front (GGF) vooral bezig met het Lappersfort Poëziebos. Samen met de ANB-boswachter zorgen we voor poëzie- en natuurwandelingen, <http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars>. Het Lappersfortbos is van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk voor mensen die rust, stilte en zuurstof zoeken. Een schaars goed in onze tijden.

Luc Vanneste en Peter Theunynck, Poëziebosnetwerk