

YOU NEED A KIND OF BRUTALITY TO COUNTER (Rem Koolhaas)

Bosbrief www.poeziebos.be aan de bosministers Schauvliege & Crevits & Peeters en aan alle politici van goede wil in het Vlaams parlement & de Vlaamse regering

Beste Joke, Hilde en Kris,

Het is weer Week van het Bos. Gisteren was er de beheerwandeling in het Lappersfortbos o.l.v. boswachter Koen. We zijn al zover. Ons motto is en blijft 'elke dag hopen', ondanks de goede of slechte tijden.

Ook deze week hopen we weer. **We hopen dat u een oude belofte nakomt: een sterk actieplan voor Vlaanderens zonevreemde bedreigde bossen.** Het blijft wachten om jullie echte aanpak te kennen. Vanuit de stad van Visart durven we er u op wijzen dat een brede bosbeweging u steunt, als u het kappen van bossen een halt wilt toeroepen. Wat baten bosaanplantingen & bosontdekkingen per satelliet als we blijven morsen met bossen? Maak een sluitend Vlaams plan nu !

<http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen> [http://www.vilt.be/Een derde van onze bossen acuut bedreigd](http://www.vilt.be/Een_derde_van_onze_bossen_acuut_bedreigd)
<http://www.bondbeterleefmilieu.be/page.php/30/741/14782> www.bosplus.be

In 2006 schreven we een bosbrief aan de open VLD : laat ons een bloem en een bos dat nog groen is <http://www.regiobrugge.be/newsread.php?sid=1&aid=669> (archief). Sindsdien is er veel zonevreemd hout naar de legale economie gevloeid. In 2001 wist niemand wat een zonevreemd bos was. In 2002 leerde iedereen het Lappersfortbos kennen en drie ontruiming later wist iedereen dat er een probleem is met bossen zonder papieren. Mogen we blijven hopen dat Vlaanderen binnenkort partij kiest voor de bomen & de bossen en ons groene ademende erfgoed resoluut in bescherming neemt?

We zijn ook dankbaar. Omdat u al zover gekomen bent. Om de contacten met uw kabinet en om de ANB-boswachters die goed werk leveren. Verbaast het u om te lezen dat we u binnenkort hopen te zien in het Brugse Lappersfortbos, de moeder aller zonevreemde bossen? Tot slot nog een recent gedicht dat we graag opdragen aan onze huidige bosminister Joke. En hierna foto's van de eerste bosriddering 16 mei 2005 in Vlaanderen. U oogst wat velen zaaiden. Maar nu de hand aan de ploeg! Stel ons a.u.b. niet teleur.

Brugge 14.10.13 Luc Vanneste & Peter Theunynck vanuit het Lappersfort Poëziebos

ZONDER

Als bossen niet meer mogen,
doe mij dan de zee maar,
visser en vuurtoren,
het verlangen naar elders
en meer, de andere kant
van de zichtbare wereld.

Worden bloesems geverbaliseerd,
doe mij dan de eeuwige sneeuw
voor altijd geplooid en gesteven,
op stapels gelegd in de bergen,
lang na de laatste blokhut,
ver van verschroeiende woorden.

Als hars uit de markt wordt genomen,
doe mij dan je haar
op een dag in de week
in het weinige licht van de winter.
Je slaapt nog en weet niet.
Je bent een veld vol viooltjes.

Peter Theunynck, vrije stadsdichter Brugge www.regiobrugge.be
<http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/>



Het oude en intussen gehavende Lappersfortbos in het Brugse werd bezongen in de troubadourbundel *Spinalonga* van Peter Holvoet-Hanssen (het gedicht [Waar is, daar was](#)) en in de bloemlezing/dichtbundel *Stem van brood en bossen* van de [Lappersfort Poets Society](#), in de schoot van het voormalige [Groene Gordel Front](#). Inderdaad, de bomen werden geridderd, zoals steeds door *Kapers*Dochter Anna Roza Holvoet: “want bomen kunnen zich niet verdedigen en iedereen die voor ze opkomt mag zich Ridder noemen”. Jaren hield het [Lappersfortbos](#) stand dankzij het GGF en een brede laag van steunende kompanen, maar de bijlen waren en zijn dichterbij dan je denkt...

Misschien zelfs bij het 'zonevreemde' bos waar jij woont: om de 36 dagen verdwijnt 1 Lappersfort van 18 ha uit Vlaanderen, zie [poëziebosnetwerk](http://www.poeziebosnetwerk.be). Je kan de riddering [hier](http://www.kapersnest.be) beluisteren. Dank aan archief www.kapersnest.be

Van zonsopgang tot zonsondergang www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars>

Verzet begint niet met grote woorden

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen
Remco Campert (met dank voor deze inspiratie !)



Meer foto's struikrovers & muzes op archief www.ggf.be

01/10/2006: [Week v/h Bos](#) 25/04/2006: [Zetelzetting](#) 22/03/2006: [Bos&Groen op bezoek](#)
05/03/2006: [Fakkeltocht](#) 01/02/2006: [Gemeenteraadsactie](#)
26/01/2006: [Gedichtendag EXTRA!](#) [Foto's Lappersfortbos](#) [Tekeningen](#)
[Overzicht 2005](#) [Overzicht 2004](#) [Overzicht 2003](#)