

## biotoop

het ogenblik is nu gekomen  
dat ik al mijmerend tussen  
het groen  
gemerkt hebt dat ik  
aan de dans niet  
ben ontsprongen,  
het lied der traagheid  
heeft mij ingehaald  
en ook al heb ik  
in het verleden jouw  
schoonheid nog  
zozeer bezongen,  
mijn eigenhandig  
neergepote biotoop,  
als ik mijn voeten  
naar de toekomst richt  
dan rest jullie de sloop,  
mijn oude, stille bomen

tine hertmans

## juglans

een forse stam  
pal voor mijn neus als  
ik de voordeur opentrek  
pathetisch staat hij daar,  
groot, sterk en lichtjes  
wiegend in de wind,  
pareert zijn noten in  
het rond een etmaal lang,  
zijn wortelende voet  
zwaar verankerd in  
beregende grond

zijn kracht is als  
die van een man  
in volle wasdom  
gehamer van noten  
op mijn dak, imitatie  
van roffelende trom;  
zijn fierheid is mijn  
expliciete lust en  
luisterend naar zijn  
vegetatieve stem, zucht  
ik onder zijn diepe rust

doch als het zwaard  
van damocles hangt  
de hakbijl boven zijn  
kruinen hoofd, de  
mensheid in haar paranoia  
ergert zich aan zijn geritsel,  
aan 't sterven van  
zijn bladeren, blind  
voor ademloze pracht,  
voor kleuren, intrigerende  
geuren, maar kankeren  
en zeuren de boom  
recht naar het schavot

tine hertmans

## **klaagzang voor terra**

ik drink de zwoele nachten  
langs plompverloren  
kromgetrokken weggetjes  
verkoel mij in haar grachten  
aan stekelige ravissante heggetjes  
het klinkt als platitude  
ik hou niet van betonnen dozen,  
maar van het ongerepte  
landschap dat zich  
voor mij ontvouwt als  
een zachtzinnige prelude

want wijl ik slenter langs  
de volgestouwde steden  
mis ik 't geluid van stilte,  
de geur van paarden en  
van boerenrozen,  
al vormt de wereld zich  
om tot woestijn,  
naar het geluk van  
pure eenvoud zal  
ik steeds blijven smachten

tine hertmans

## secret garden

ik hoor de winden huilen  
door takken en door kruinen  
over het dak en langs de muren  
een zee van lentebloesems zweeft  
zwierig langs oud geleefde stammen  
sneeuwend en poederroze  
en met het klimmen van de uren  
komt ook wat zon tevoorschijn

zo schuiven de seizoenen  
dompelen mijn sacrale wildernis  
in immer wisselend decor  
nu blaast de storm vergeelde  
bladeren en dorre twijgjes  
in pirouettes rond  
dropt ze in vochtig mos  
op herfstige hortensia,  
hoog boven de schimmelige  
geur van zwammen  
fluiten merels in kwatrijnen,  
tot op het vederlicht moment  
waarop ook zij geruisloos  
naar de eeuwigheid verdwijnen

tine hertmans

## wintereik

de wind strooit kwistig  
bosjes eikels in het rond  
herfstige reidans van  
overrijpe vruchten  
loof dan deint en  
golft onder de adem  
van zijn zuchten

wortelende voeten  
forse stam verankerd  
in doorweekte aarde,  
knoestig verweerde eik  
die zorgzaam rationeel  
zijn overvolle dracht  
voor dit moment sacré  
bewaarde

jij spreekt de taal  
van leven, dat  
kwijnend stil vergaat  
en in minieme groei van  
openbarstende eikeltjes  
later heftig bruisend  
weer ontstaat

tine hertmans

## treurdicht voor dode bomen

ooit was het hier zo mooi  
de zon die door de kruinen scheen  
van oude statige bomen

de wind die door de bladeren woei  
en ritselend 't geluid verstrooide –  
maar dat was voor het menselijk brein  
hen eerder nutteloos bevond,  
al stonden ze daar nog zo fier  
en strak van lijn,  
pal in de weg voor koning auto,  
een dissonant detail,  
werden ze snel en stil geruimd  
er kwam een mensenhand  
...en rooide –

ooit was het hier zo mooi  
dat beeld bestaat nu enkel nog  
in vaag vergeten dromen

tine hertmans