

Lees hier wat Poëziebosambassadeur Helana Vanloon ons schrijft

Bosambassadeur Poëziebos www.poeziebos.be

In mijn familie waren veel boeren en missionarissen; zorgen voor het land en de mens.
Die zorg is ook in mij. Als leerkracht sta ik nu voor een groep jonge bomen. Samen vormen we een bos. We rekken ons uit, dieper en hoger.
De voeten stevig op de grond. De takken raken onze dromen. Zo groeien doen we elke dag.
Zo bewaren en bewaken we het bos.