

Zomerse Lappersfortbosbrief 2013 aan Koning Filip [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be)

*Hanne mijmert in zichzelf en denkt : 'Ja wij zijn de vrienden van het bos, van deze wereld vol levende wezens, waarin we zoveel plezier beleefden, zoveel droomden.'* **Ludo Enckels, Vlaamse Filmpje, Slapen in de armen van een boom.** 'Op weg naar de open plek in het bos ging ik even langs bij mijn oude eik. Ik liet mijn vingers over de stam gaan. Overal zag ik nieuw leven in wording. Dit bos leeft, dacht ik. Het wil leven en niets mag dat beletten!' **Inge Misschaert, 'Bioboy' uit Klapperbos.** Dank aan de Uitgeverijen Averbode & De Eenhoorn.

Beste Koning Filip, beste nieuwe vorst van België,

Wees welkom in uw Koninkrijk.

In *Knack* schreven velen u een brief, maar toen was u nog prins Filip. Nu bent u koning. Wij hebben iets met Koningen. Aan uw vader schreven we meerdere bosbrieven. [Sire, er zijn geen bossen meer...](#) [Bosbrief aan Unesco & Koning](#) <http://www.youtube.com/watch?v=sWe9a2ST0yE> Nu richten we ons tot U. **Een bosbrief vanuit het geredde Brugse Lappersfortbos, vrijplaats voor poëzie.**

In uw land, waar nog steeds veel te veel bossen gekapt worden, is er nu opnieuw een bos bezet. Een Ferrarisbos dan nog. Veel te veel bossen in uw kleine koninkrijk zijn 'zonevreemd': dat wil zeggen dat ze vroeg of laat zullen verdwijnen om in stenen en beton te veranderen. Bedreigde ademruimte.

In Vlaanderen beloven de ministers Muyters & Schauvliege al bijna vier jaar een bosplan met **een oplossing voor de 'zonevreemde' bossen. Hoop doet leven.** In Brugge werd die hoop bewaarheid – na vele beloftes, verzoekschriften aan de gemeenteraad & een visitatie bij twee schepenen – en nu is het Lappersfortbos, de moeder der zonevreemde bossen helemaal ontzonevreemd. Dat wil zeggen : de niet-gekapte KMO-zone kreeg de groene kleur. En kan samen met het parkbos de eeuwigheid tegemoet zien. Zie de recente persberichten op onze site.

We hopen – voor ons en voor onze kinderen ( die toch eigenlijk allemaal kleine prinsjes & prinsesjes zijn ) – dat de stem van mensen die bossen en gezondheid belangrijk vinden, gehoord wordt. In het jaar 2014 zijn er veel verkiezingen en veel mogelijkheden om veel aan bosbehoud en leefmilieu te doen. Meer bos in Vlaanderen krijg je door bosbehoud.

Ondertussen zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest, ook hier in Brugge. Burgemeester Moenaert werd vervangen door burgervader Landuyt. We geven hem en zijn ploeg krediet, maar **ook hier wachten we op meer inspraak en meer participatie**, om de droom van een gezondere en gelukkiger wereld dichterbij te brengen: [Meer participatie in Brugge. Negen wakkere Bruggelingen dienen achtste verzoekschrift in bij hun gemeenteraad op feestdag heilige Thomas.](#)

Beste Koning Filip, doe aub wat in uw mogelijkheden ligt, om de gezondheid van uw inwoners te beschermen en de bossen van uw land te bewaren.

<http://www.ademloos.be/nieuws/bezetting-van-zonevreemd-ferrarisbos-houdt-aan>  
<http://www.gva.be/regio-antwerpen-stad/wilrijk/transportbedrijf-essers-zeer-tevreden-over-afwijzing-beroep-ferrarisbos.aspx> <http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen> <http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bosbehoud>  
<http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx>

**Tot slot: het gedicht in het web dragen we aan U op.** We hopen dat uw Koningschap sterk en goed mag zijn en dat in uw regeerperiode de Vlaamse en Belgische bossen eindelijk verdienen waar ze recht op hebben: bescherming in het echt en op papier.

Luc Vanneste, coördinator Poëziebos & Peter Theunynck, vrije stadsdichter Brugge

In het web <http://www.regiobrugge.be/ggf-info.php?p=207>

Onthoud, gij die hier binnentreedt:  
dit is het rijk van de Spinnenvrouw,  
weet dat ze hier haar kettingdraden  
spant, dat zij met landelijke hand,  
rentmeester van dit voorgeborchte,  
de wereld in haar denkraam legt.  
Uit de lotus in het water schept zij  
vuur en aarde, met inslaggaren  
weeft zij alle elementen aan elkaar.  
Zo wakkert ze in maart je lente aan  
met volle koffers klaver krijgt zij  
je grijsgeslagen graskant aan de praat.  
Daar slingert zich het slangenkruid  
al om de kuiten. Geen angst, haar  
zevenblad geneest de dagelijkse pijn  
[herinner hoe Gerardus plots zijn  
jicht vergat en als de wind ging  
lopen]. Het geurt in haar domein  
naar oude rozen, naar schapen aan  
de draad, naar goden die hun ziel  
verkopen, naar wat nooit overgaat.

Peter Theunynck, bosdichter Lappersfort Poets Society & vrije stadsdichter Brugge  
<http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/> [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be)

**Het Poëziebosnetwerk organiseert gratis geleide zondagswandelingen.** Met boswachter & stadsdichter. In 2013 op 13 oktober ( beheerswandeling ANB ) & 15 december. En op 2 februari 2014. Telkens van 14u30 tot 16u. Start hoofdingang ANB. Dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang kan je wandelen in het Lappersfort Poëziebos met zijn Hugo Clauspad poëzieroute rust & stilteplek, hoek Ten Briele/ Vaartdijkstraat. Wij zijn een **bijenkorforganisatie** ? Interesse : [poeziebosnetwerk@skynet.be](mailto:poeziebosnetwerk@skynet.be)

[www.natuurenbos.be/lappersfortbos](http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos) [www.bosplus.be](http://www.bosplus.be) [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be)  
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars>  
<http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013> <http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

Dichtbundel **De stem van de stad** te koop on line & in boekhandel De Reyghere. Op <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=35901> is erestadsdichter Hedwig Speliers te beluisteren op D-day 2013