

Lindeboom komt om zijn loon ?

ter gelegenheid van de Antwerpse KAA (K/L)SLAG

http://www.knack.be/nieuws/belgie/politie-arresteert-actievoerders-voor-bomen-de-keyserlei/article-400006515023.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-17-11-2011

Wablief ? Fijn stof en roet ? Zwarte Piet is ook roetzwart.

In stad horen geen korenschoven :

Zwarte Piet wordt doorgeschoven.

Blijven bomen beloven en erin geloven.

Nooit geloven zonder er te zien.

Ach, boom niet door over 'n rij bomen!

Kijk rondom jou,

Kijk langs elke mouw :

Overal kerstbomen in rouw.

Overal sparren en dennen.

Op elke straathoek, om je te jennen...

Ach, boom niet zo over linden.

D' Ardennen steken nog vol hinden.

Voor de boer 'n hinder,

Voor de jager 'n schlager.

Geniet o Heer, van de kerstsfeer.

Loof de Heer, kindeke teer :

Helaas geen plaats meer...

In de stad, bittere gal :

Galspuwers aan de bal.

Naalden prikken, wonden likken.

Groen? Rasieren. Ausradieren.

D' Ardennen staan vol dennen.
Moet ons niet om 96 linden jennen.

De Keyserlei ? Die begint met 'n schone lei.
Tabula rasa. Bomen wurgen?
Geen boomchirurgen.

Paul Saccasyn, Lappersfort Poet Society

<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>