

MEILIED, Brugs stadsgedicht voor Melanie in de groene gordel

(wijlen Melanie Van Brugghe 11 mei 1973 - 8 juli 2006 Lappersfortbos, een jonge dichteres bevriend met de bosbezitters en bosdichter Marcus Cumberlege. Ze stierf bij de lindes Zuidervaartje. Moge Freya, de godin van de liefde haar nu vergezellen op de eeuwige jachtvelden)

Im wunderschönes Monat Mai, als alle knopfen sprangen ...

Mooie Melanie met je melodieuze naam,
je twee grote ogen bruin als aarde
vers van de tuin, volgepropt met stof en as,
je lang haar in de wind en je meisjes lichaam
van een jonge populier dat niemand kent,
te rechtop en takloos om in te klimmen -
luister alsof levend naar ons lentelied
vol met bewondering, vol met hoop en vriendschap,
bebost met groene bladeren van woorden pril als mei ...

's Morgens vroeg. De vogels twitteren.
We hadden kunnen liggen in ons bed
de ganse dag, draaiend en kerend
onder de zachte lakens, dromend van jou,
een onvolwassen vrouw die roept
tot de verbeelding, zwanger met poëzie.
Want niemand werkt vandaag, behalve treinchauffeurs.
Geen liefdesbrieven in de bus, geen melk aan de stoep.
De nutteloze uren rollen langs de kaai.
The moon goes down, and Venus triumphs in the sky.

Adem des Levens! Waarom beziel je ons?
In handen en benen komt je kracht
ons wakker schudden. We springen uit ons bed
vol lust en energie, happend naar voedsel,
boordevol plannen, ambitie, zin, activiteit.
Nog een fijne dag erbij! Als gieren en vrekken
hamsteren we de ene nietige futiliteit
boven de andere, een broos luchtkasteel
van zand bij hoog tij. Confucius zei:
"Tenzij de daad broodnodig is, doe nix."
Melanie heeft het gevonden. Haar *fix*
is melk – de melk van Moeder Natuur.
Morgen is ze jarig, eeuwig clean en puur.

Marcus Cumberlege, vrije stadsdichter Brugge 2015 www.marcuscumberlege.com
powered by www.poeziebos.be www.brugseboekhandel.be www.dereyghere.be

(de mensen horen haar in dezelfde tuin) HOMINES EAM AUDIUNT IN EODEM HORTO
Van zonsopgang tot zonsondergang www.natuurenbos.be/lappersfortbos www.poeziebos.be
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> U kan dagelijks
wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken
<http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx>

*Stadsgedicht speciaal geschreven voor de actiegerichte Chartreusewandeling : je suis
Chartreuse ! Kleur de Brugse stadsgordel groen* <https://www.facebook.com/events/1577938112446991/>

Groene Gordel *Zalig de boom, die nauwelijks voelen kan, nog zaliger de steen, die helemaal niet voelt. - Becquer*

De dichter in zijn huis van weinig slaap
Staat op met een erectie, na een droom
Die zijn prostaat doet trillen van geluk.
Een doordeweekse dinsdag, warm en nat.

Winter, die niets begrijpt van politiek,
Maakt vreemd muziek in onze hemelboom
(Maria heeft me deze naam geleerd)
Alsof het ergens veilig binnen wou.

Mensen zijn bomen die zich verplaatsen
Langs drukbevolkte straten naar hun werk.
Kijk, een sering! Kijk, een perelaar!
Kijk, een kastanje in haar witte kled!

Dichters hebben geen tijd om te werken,
Hun naartige groeiproces houdt niet op.
Met verbaasde ogen bekijken deze dromers
De uitzaaiing van de stedelijke woestijn.

Met welk hout zal ik mijn pijlen maken,
Met welk papier en met welke groene inkt?
Bulldozers ratelen in mijn uitlaatklep
En helaas de beek door de bossen stinkt.
Marcus Cumberlege, vrije stadsdichter Brugge 2015

BRUGES FREE CITY POET www.marcuscumberlege.com powered by www.poeziebos.be
www.brugseboekhandel.be www.dereyghere.be

SOBER GELUK, Brugs stadsgedicht vanop de actiegerichte Chartreuswandeling

Weg is de vrees van vroegere jaren,
Eenzaam gevoel tussen de menigte.
Nu wandel ik als een krijger op straat,
Ga binnen aan het goede adres.

Ik ben mijn achternaam vergeten,
Er wordt gelachen naast de kachel.
Ik ga verder, onder hoge bomen,
Knuffel ze en neem hun kracht tot mij.

Vrij van ziekte, alcohol en tijd,
Vrij van mijn eigen eigenzinnigheid
Verdwijs ik tussen de wandelaars.
De hemel schenkt mij een sober geluk.

MARCUS CUMBERLEGE, Vrije Brugse Stadsdichter

BRUGES IS A CITY WITH A LICENCE TO KILL.
IF THE HORSES DONT GET YOU THE BICYCLES WILL

visit my website: www.marcuscumberlege.com