

## AUX ARBRES CITOYENS & GOUVERNEMENTS !

**ZOMER IN BRUGGE** stadsgedicht [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be)

Elk huis ontvangt met open armen.  
Elk glasgordijn wil zomerjurk zijn.  
Daartussen vliegt John Dowland uit  
op de schouders van Andreas Scholl.

Langzaam giet de hemel smeltend lood.  
Alle straten zweten van de mensen.  
Alles loopt op eindeloze benen.  
Alles hongert plots naar bier en schaduw.

Laat Salvator dan een hand van marmer  
leggen in je hals. Laat de schippers op de Reien  
je omhelzen met hun water. Ga in Groeninge  
met Christus de Jordaan van Gerard David in.

Valt de avond, duik dan met de mussen  
in de heggen van de vesten, of met de ransuil  
in het lover van het Lappersfort en Klein Appelmoes. Met de zwanen  
van het Minnewater wordt het vederzacht ontwaken.

Peter Theunynck, vrije stadsdichter Brugge [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be)  
<http://petertheunynck.wordpress.com/stadsgedichten-voor-brugge/>  
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>

beste klimaatactiekampeerders in Klein Appelmoes,

De bewonersgroep Klein Appelmoes - met wie wij al jaren samenwerken; zie oa. SOS Leefmilieu, 7 december 2008 [http://www.youtube.com/watch?v=w\\_mnDsgj0hE](http://www.youtube.com/watch?v=w_mnDsgj0hE) - en jullie ( die wij even ontvangen in het geredde Lappersfortbos ) krijgen dit gedicht opgedragen van de vrije stadsdichter van Brugge. Er is ook een brief aan jullie gericht on line [Actie voeren gaat langzaam. Aux arbres citoyens & gouvernements ! Vuistregels voor klimaatactivisten en bosbezitters](#) alsook een hoopvol bericht van ons stadsbestuur [Antwoord 370 Brugse stadsbestuur 2013 rond Klein Appelmoes : hoopvol partnerschap !](#)

### Welke lessen kunnen jullie leren vanuit het geredde Lappersfortbos ?

1. We zijn al lang bezig. Al voor nine eleven, elf september 2001, was er hier bosgroene beweging & bezettershoop. En wat meer is. Zonder het goed te beseffen stonden we op de schouders van mensen van goede wil die in de jaren 70 al hadden geprobeerd het Lappersfort groen in te kleuren. Dit laatste is nu uiteindelijk gebeurd door de Brugse schepen Demon ( ingezet door oud-schepenen Van Volcem & Boydens, hemzelf & het GGF [www.ggf.be](http://www.ggf.be) ). Ook al duurde het elf jaar. Het is belangrijk dat dromen & woorden in daden worden omgezet. Bossen zijn pas beschermd in het echt en op papier. De uitdaging <http://www.jokeschauvliege.be/content/plan-van-aanpak-klaar-voor-zonevreemde-bossen> is nu aan Vlaanderen en BOS+ neemt ze aan als vakgroep & grote zus <http://www.bosplus.be/nl/kenniscentrum/bosbehoud> samen met Natuurpunt binnen Bond Beter Leefmilieu. De zonevreemde bedreigde bossen staan in het Vlaamse regeerakkoord 2009 en de ministers Schauvliege en Muyters maken een vlaams zonevreemd bosreddingsplan. Het is een begin. Het einde is als Mozes 40 jaar volhouden en alvast nav. de verkiezingen 2014 evalueren. Voor Vlaanderen open ruimte ademruimte, oa. Klein Appelmoes & Chartreusegebied zou men ook deze groene inkleuringsoefening moeten doen. Minister Muyters werkt aan een plan naar wij hoorden...Meer info bij [www.wittepion.be](http://www.wittepion.be) of [www.bblv.be](http://www.bblv.be)

2. Actievoeren is bereid zijn om in een lerend netwerk samen te scholen. Het is met vallen en opstaan leren dat je niet alleen bent op de wereld. En dat je wint en verliest in dezelfde beweging. Het is bereid zijn voor kleine diplomatieke winst te gaan. Stap voor stap. Onze winst is : de aankoop van het grootste stuk Lappersfortbos herfst 2008 en de inrichting als Poëziebos met Hugo Clauspad wandelroute. De goede verstandhouding met de boswachter van het ANB. Maar ook dat geen enkele bosbezetter van de drie generaties nog vogelvrij is. De juridische en financiële claims werden door de minnelijke bosschikking zomer 2009 teniet gedaan. Verlies is de halve 2-vaksbaan en de kap van 3,2 ha. zonevreemde bomen. En dat het verhaal van Pluk van de Petteflet die de Torteltuyn helemaal redde een sprookje blijft. Eveneens werd in Oostende bij [www.buitengoed.be](http://www.buitengoed.be) geïnvesteerd in de groene gordel rond de stad.

3. Er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg. Als bosdiplomaten mag je het van ons aannemen dat in Brugge de politie betrouwbare civil servants zijn. Geef hen respect en je krijgt dat ook terug. Je moet actie voeren op een plek alsof je er je hele leven zou komen wonen en iedereen in de ogen moet kunnen blijven kijken ! The days after. Een groot leermeester citeren past op het einde. ( Gandhi 1869-1948 ). Zie ook onze 5 vuistregels.  
**WEES ZELF DE VERANDERING DIE JE IN DE WERELD WIL ZIEN !**

Luc Vanneste, Brugs bosdiplomaat GGF & Poëziebosnetwerk [www.regiobrugge.be](http://www.regiobrugge.be)

**Verzet** Remco Campert

Verzet begint niet met grote woorden  
maar met kleine daden

zoals storm met zacht geritsel in de tuin  
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt

zoals brede rivieren  
met een kleine bron  
verscholen in het woud

zoals een vuurzee  
met dezelfde lucifer  
die een sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik  
een aanraking iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen  
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen

*Remco Campert schreef ooit "Verzet" een gedicht waarin hij het als het ware over het Lappersfortbos heeft, het staat te lezen op de gevel van het Geuzenhuis in Gent, en ook hierboven. Het gaat over het Lappersfortbos en alle andere vrijplaatsen van hoop, geloof en liefde.*

Van zonsopgang tot zonsondergang [www.poeziebos.be](http://www.poeziebos.be) [www.natuurenbos.be/lappersfortbos](http://www.natuurenbos.be/lappersfortbos)  
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> U kan dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken  
<http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013>  
<http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php>