

Op een morgen in het prille begin van 2014 verscheen de boomhakker aan de rand van het Lappersfortbos bij het Zuidervaartje. Zomaar. Zonder overleg met niemand. Wij hebben alles aangekaart maar willen de zorg voor landschap langs water & wegen met U delen. Wij geloven in overheden als lerende netwerken die spreken met elkaar, de diensten, agentschappen en wakkere burgers. Mensen spreken mensen. Participatie kan wijzer en bedachtzamer ? Doen W & Z !
<http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013>
Lees onderaan het mooie ogen-openende fragment tussen tuin & wereld van Paul de Wispelaere

----- Original Message -----

From: [Lappersfort Poets Society](#) **Sent:** Sunday, February 09, 2014 7:17 AM **Subject:** Re: (protest & oproep bijlage) Meer zorg voor Vlaamse bomenlandschap langs water & weg

Op de wandeling hoorden we verschillende reacties gaande van erg & drastisch die wildkap tot arrogant dat ze niet eens overleggen. **Ik denk dat het zeer belangrijk is** 1) dat het grote publiek vooraf duiding krijgt 2) dat er een minimaal overleg is in visie & strategie tussen de verschillende diensten. **Want anders is dit een toren van babel hakbeleid.** Als bosdiplomaten willen wij het buikgevoel niet te veel stimuleren, maar wat als **onbedachtzaamheid** er toe drijft ? De indruk ontstaat toch dat er geen intervisie en echte overeenstemming is tussen de diensten en dat het luisteren naar elkaar minimaal gebeurt en dat oude bomen van 20 jaar en ouder als lucifers op de schop gaan. Het niveau van ingehouden woede was hoog. Alvast bedankt om te interpellieren waar nodig !

Luc www.poeziebos.be

Bosdichter Paul Saccasyn schreef er een gekapt gedicht over :

Inge(kap!seld) stadsbos,

boosdicht *tegen zinloze Zuidervaartoeverbomenkap aan het Lapperfortbos(je)*

Bossen zijn nooit krimpvrij:
Zonevreemd of beschermd.
Zelfs Brugge ontsnapt niet aan die trend.

Ten Briele? Bos met bunkers op z'n hielen.
Groen territorium? Reserve-Aquarium?
Residentie : geen clementie...
Aan de oevers heersten enkele bomen.
Niemand zag de houthakkers komen...

D'er was oeverloos over gebakkeleid!
Dàt hadden ze niet gezeid...
Wie leidt de tentakels?
Welk duister cenakel.

Is alleen de boswachter een eenzame schildwacht?
Was Pontius ook Pilatus?
Ach, stadsbosje aan de rand.
Dus ook Chartreuse? Blijf je

groene berçeuse?

Bedrijven met hoekige, zwarte lijven
'n Beetje huiver om al die ijver.
Over bossen en land ouwehoeren?
Vraag het maar aan de boeren!

Chartreuse? Zijn uw dagen geteld?
Is het wachten op beton in't veld?
Aux arbres citoyens...
les enfants de la patrie!

Paul Saccasyn, ouderdomsdeken Lappersfort Poets Society www.poeziebos.be

----- Original Message -----

To: [Lappersfort Poets Society](http://www.poeziebos.be) **Sent:** Saturday, February 08, 2014 11:26 AM
Subject: RE: (protest & oproep bijlage) Meer zorg voor Vlaamse bomenlandschap langs water & weg

[Ecotuinweetjes](#) Jammer En waarom moesten die bomen plots wijken? Kan er niet gebaggerd worden langs de bomen? Ah nee, dat gaat niet economisch genoeg.
[14 januari om 19:47](#) · [Bewerkt](#) · [Vind ik leuk](#)
Zijn er foto's van de kapwerken? Over welke boomsoorten gaat het? Er werd uitgelegd dat het om hakhoutbeheer gaat; dus de gekapte bomen mogen terug uitschieten. W&Z heeft voorlopig geen plannen voor baggeren.

[Berry Buiten](#) Ten eerste: Auw. Doet pijn.

Ten tweede Naar mijn mening is het mogelijk omdat we in een maatschappij wonen waar de noden van de mens centraal staan... Ook al was de kap illegaal, het zou toch gebeuren
[15 januari om 22:38](#) · [Vind ik leuk](#)

[Lappersfortbos](#) Waarschijnlijk wordt er gebaggerd naar aanleiding van de terugkerende wateroverlast in laaggelegen gebieden rond de Leiselebeek in Sint-Michiels. Daar is in de tijd verkaveld in broekgebied ...
[15 januari om 22:57](#) · [Vind ik leuk](#)

[Lappersfortbos](#) Vandaag ben ik gaan kijken: niet alle bomen worden gekapt, de grootste blijven staan. Voor de rest zien het er erg ingrijpende werken uit, het wordt tijd dat de grote ingrepen in en rond het bos eindelijk eens gaan ophouden.
[21 januari om 21:03](#) · [Vind ik leuk](#)

□

[Lappersfortpoeziebos Poëziebosnetwerk](#) Sent: Monday, February 03, 2014 6:05 Mail aan W & Z bovenschelde Protest Meer zorg voor Vlaamse bomenlandschap langs water & weg

Gisteren was niet alleen een feest in het Lappersfortbos. Zie www.poeziebos.be voor meer info. Er werd ook - met ingehoude...[Meer weergeven](#)

[Poëziebos > Home](#)

www.poeziebos.be

Muzes in de moeder der zonevreemde bossen blij met conceptnota 31.01.14 Vlaamse ...Meer weergeven

----- Original Message -----

From: [Lappersfort Poets Society](#) **To:** bovenschelde@wenz.be ; [Meldpunt Stad Brugge](#) ; [Bos+](#) ; **Sent:** Monday, February 03, 2014 6:05 AM **Subject:** (protest & oproep bijlage) Meer zorg voor Vlaamse bomenlandschap langs water & weg

Gisteren was niet alleen een feest in het Lappersfortbos. Zie www.poeziebos.be voor meer info. Er werd ook - met ingehouden woede - stil gestaan bij de voorbije kapwerken van W & Z langs oever van het Zuidervaartje. Wij - vrienden & vriendinnen van bos & poëzie - zien hoe vlaamse landschappen telkens verknoeid worden door andere vlaamse diensten naast de goede zorgende ANB-boswachters, klankfragment <http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=36386> hier. Mogen wij U vragen voor toekomstig **beter overleg** met de interne vlaamse diensten, **goede zorg voor bomenlandschap & communicatie-duiding naar de mensen** die langs wrede machines zonder geweten langsrijden/wandelen ? Op [Visitatie Groendienst Brugge zomer 2012](#) recent inspiratie-document visitatie Groendienst. We hopen dat het in de toekomst anders wordt en niet tegenstaande alle rechten die U mag hebben, hopen we dat het niet meer zonder boe of ba gebeurt maar in **overleg & samenspraak** met de goede zorgen van de terreinbeheerders. Reactie graag ! Beste hoopvolle groet namens de bosdichters & wandelaars in Poëziebosnetwerk, Luc www.regiobrugge.be

Onderwerp: WenZ kuist Zuidervaart in Lappersfortbos zonder boe of bah ? Hallo !!!
Sent: Tuesday, January 14, 2014 6:44 AM

Gisterenmorgen startte, zonder ons weten, een onderaannemer iov van Waterwegen en Zeekanaal om alle bomen langs de vaart weg te halen. De onderaannemer zei toelating tot betreding niet nodig te hebben (er is een erfdiensbaarheid voorzien langs de vaart). Maar ook dat W&Z plant dat er gebaggerd gaat worden.

Jammer voor de ijsvogel en mooie structuur van de waterloop. Zonder boe of bah in tijden van Vlaamse communicatie. Jammer. Graag wat meer uitleg !!!!

Poëzie gelinkt hieronder met dank aan www.tgrootgedelf.be

Van zonsopgang tot zonsondergang www.poeziebos.be www.natuurenbos.be/lappersfortbos
<http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische-wandelaars> U kan
dagelijks wandelen op deze rust- en stilteplek waar de muzes wonen en U ademruimte schenken
<http://www.deverenigdeverenigingen.be/themas/item/487-participatiewijzer-voor-brugge-2013>

Paul de Wispelaere: TUSSEN TUIN EN WERELD

Inhoud

- [De nacht \(Erik Matthys\)](#)
- [ELKE DAG](#)
- [Frank Adam: PROTESTAPOCALYPS](#)
- [Frank Adam: PROTESTDICHT TEGEN DE STADSDICHTER VAN DAMME](#)
- [Frank Adam: SOORT VAN HAIKU VOOR EEN OUDE BOOM](#)
- [Frederik Lucien De Laere: In Memoriam](#)
- [Gedicht voor Luc en Peter \(Staf De Wilde\)](#)
- [Guy Plasschaert: OVER WATERSNOOD EN NOOD AAN WATER](#)
- [Herman Leenders: CHARON](#)
- [Herman Leenders: LEGE HANDEN](#)
- [Herman Leenders: NA BLAKKEVELD](#)
- [Herman Leenders: ONDANK](#)
- [Kleine boten van Maria Seselle](#)
- **Paul de Wispelaere: TUSSEN TUIN EN**

Meer dan vijftientig jaar geleden schreef ik voor mijn roman Tussen tuin en wereld de slotscène die ik hieronder citeer. Toen besepte ik niet hoe profetisch mijn woorden waren. De twee vaarten waarvan sprake zijn het Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal ter hoogte van Moerhuize, Maldegem, waar ik al al die tijd woon, en ze staan model voor het unieke, prachtige landschap van een hele streek. Als wij, burgers, er niet in slagen het tij te keren, dreigt het apocalyptische scenario dat ik toen verbeeldde bewaarheid te worden. Dat zou onvergeeflijk zijn.

WERELD

- [Peter Theunynck: CANADEZEN](#)
- [Stinker en Blinker \(Staf De Wilde\)](#)
- [Waterkant van Erik Matthys](#)

Aanschouw dit schiereiland tussen de twee vaarten. Wie het betreedt komt over een brug. Er wordt met machines in gegraven en gewroet, er wordt aan getrokken en gerukt, er wordt gebeukt en gescheurd, het wordt volgespoten met gif, de boomgaarden worden ontworteld, het wordt ontmanteld, geslecht en gevlakt tot een harde vloer waar de wind over raast, de vogels verdwijnen met de hagen en de beschuttende houtwallen, de waterdieren sterven in de stank van de sloten, de nieuwe mens houdt er huis. Met de Amerikaanse helmen van de vooruitgang op de verdoofde schedel slaat hij toe met gillende tuigen in de hand, klimt hij in de daverende cabines van de gevaarten, spant hij fluitend de netten van hoogspanningskabels over zijn eigen hoofd. De nieuwe mens, met zijn mechanische grijpers en schoppen, zijn pneumatische hamers. Zoals van oudsher voert hij slaafs als een soldaat uit wat hem wordt opgelegd, hij doodt en vermindert op bevel, hij grabbelt de zilverlingen zonder de hand te zien waarin ze hem worden toegestoken, wat mooi is grijpt hij aan om het te vernietigen, wat rustig is verpest hij met zijn oorverdovend lawaai. [...]

Aanschouw dit land en vergeet niet hoe mooi het is geweest. Alle beelden van schoonheid zitten boordevol wanhoop. Ik sta hier, denk ik, wil nog wel vooruit, maar ook terug. Vooruit naar waar? Terug naar waar? Rugwaarts naar de toekomst, met het gezicht op de verloren dagen gericht. Te midden van herinnering en verlangen, maar in beide door twijfel overmand, leun ik roerloos tegen de reling van de brug. Achter mij, voor mij en onder mij ligt het dode zwarte water. [...]

Paul de Wispelaere, Tussen tuin en wereld, lid beschermcomité Lappersfortbos
www.ggf.be

<http://www.poeziebos.be/Boswandelingen/Auxarbrescitoyens.aspx>