

## **Meeswoord**

in het bos van alle woorden  
ben je een meeswoord  
en geen nachtegaal  
waar een wandelaar op wacht:  
alleen twee tonen maar de koppigste  
van allemaal

een toontje jubel, een toontje klacht  
en een koddig streepje over je borst  
als een teken op een schors

zo ben je in het bos van alle woorden  
waar de wonderen wonen  
een koppig kabaal  
twee herhaalde tonen  
maar net geen nachtegaal

Staf De Wilde